

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 1 / 2024

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Arie Kok het Woord verzorgen en Willem Agerbeek de Zangdienst.

Voorbede gevraagd.

Voor Sjarien Djaoen voor herstel en beterschap.

Woord van Henk Tirion.

Samenvatting preek 31 december 2023 gedenksteden

In Gen 25:29-33 lezen wij het bekende verhaal over Jacob en Ezau. Waar Ezau zijn eerstgeboorterecht voor een kop soep aan Jacob verkocht.

Hun moeder hoorde dat Izak Ezau zou zegenen en beraamde een plan hoe Jacob in plaats van Ezau deze zegen van de eerstgeborene zou kunnen krijgen. Hun moeder wist natuurlijk dat Ezau dat niet zomaar zou aanvaarden en stuurde Jacob naar zijn oom Laban (vers 43) En zo vluchtte Jacob voor de wraak van Ezau. Want toen Ezau hoorde dat Jacob met de zegen van de eerstgeborene er vandoor was gegaan, werd hij zo boos dat hij op wraak zong om zijn broer te doden. En dan lezen wij in Gen 28:10 dat Jacob intussen vertrokken is naar zijn oom Laban. Toen hij in de openlucht moest overnachten vond hij een steen die hij als hoofdkussen gebruikte en hij viel in slaap. Die nacht droomde hij dat er een ladder van de hemel naar de aarde kwam en de engelen klommen erop en eraf. En boven aan de ladder zag hij God. En God zei tegen hem: Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en van uw vader Izak. Dit land waar op u ligt te slapen, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. Vers 15. En zie, Ik ben met u en zal u beschermen waar u ook heen trekken zal en Ik zal u veilig terugbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, net zolang tot Ik u alles heb gegeven wat Ik u beloofd heb. Vers 16 Als Jacob de volgende morgen opstond was er geen ladder meer te zien en de hemel was weer gesloten. Maar voordat Jacob verder zijn weg vervolgde deed hij iets opmerkelijks. In vers 18 staat dat hij de steen nam waar hij zijn hoofd op gelegd had en hij plaatste de steen recht op als een gedenkteken want zei hij: dit is de plaats waar God woont. Waar God was en Die tegen mij gesproken heeft. En hij goot daar olie overheen. en hij noemde die plaats Bethel. Huis van God, want zei hij: God, was hier aanwezig. Hij bouwde een gedenksteen, omdat hij deze ontmoeting met God en Zijn beloften nooit wilde vergeten. Daarna vervolgde hij zijn weg maar nu met de zekerheid dat God hem behoeden zou en hem weer terug zou brengen naar dat land van belofte. Vele jaren later als hij inmiddels getrouwd is en kinderen heeft trekt Jacob naar zijn geboorteland terug. Maar de gedachten dat hij Ezau zou ontmoeten, bevreesde hem, vanwege de wraak die Ezau hem zou willen aandoen. Maar dan, dacht Jacob terug aan de gedenksteen die hij opgericht had. Waar God met hem gesproken had en hem beloofd had met hem te zullen zijn.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres:

Toen bad Jacob en zei in Gen 32:11-12 O, Here bescherm mij nu tegen mijn broer Ezau, want ik ben bang dat hij mij en mijn vrouwen en kinderen komt doden. Maar u hebt mij beloofd goed voor mij te zijn. Jacob dacht hier terug aan de gedenksteen waar God hem de belofte gegeven had om er altijd voor hem te zijn. Gen 33:1 Toen zag Jacob Ezau van verre aankomen met 400 honderd man sterke krijgers. Maar toen Jacob dacht dat Ezau hem wat zou aandoen, zorgde God voor een wonder. Want toen Jacob naar Ezau liep, rende Ezau naar zijn broer en omarmde hem en zij kusten elkaar op de wangen en huiden. De gedenkteken die Jacob gemaakt had, herinnerde hem eraan dat God hem wat beloofd had en telkens weer in zijn leven kon hij daarop terug vallen, Hoe staat het eigenlijk met onze gedenksteden in ons leven? Hoeveel gedenksteden hebben wij in de loop van ons leven opgericht als herinnering aan Gods machtige handelen in ons leven. En wat kunnen wij onze kinderen en de mensen waar wij mee omgaan vertellen over het verhaal achter onze gedenksteden? Zijn het niet de verhalen van Gods machtige handelen en beloftes in ons leven. Gedenksteden in ons leven plaatsen, is om niet te vergeten wat God in ons leven gedaan heeft. Ook wij zouden onze kinderen en de mensen om ons heen het verhaal achter onze gedenksteen moeten vertellen (dat wat wij meegemaakt hebben), zodat ook zij hun hoop op God zouden stellen. Dat wij hen het verhaal kunnen vertellen, toen Jezus ons bemoedigd had met Zijn Woord. Ons getroost had met Zijn beloften. Ons uit gered en bijgestaan heeft in de stormen van ons leven. Onze gedenksteen moet ons aan Gods eerdere hulp herinneren en, ons vertrouwen geven bij nieuwe gebeurtenissen. Wat de Here toen gedaan heeft, kan Hij ook nu weer doen, omdat God Dezelfde is. Het verhaal achter onze gedenksteen is een verhaal wat nooit verouderd, maar steeds actueel blijft. Ook in 2024. Natuurlijk zullen ook wij in 2024 de nodige moeilijkheden op ons weg vinden. Gedenksteden worden opgericht om ons eraan te blijven herinneren in tijden van moeilijkheden dat de Here ons toen geholpen heeft, en dat wij daar altijd op terug kunnen vallen. Geen gedenksteen oprichten wil eigenlijk zeggen dat wat God in ons leven gedaan heeft vergeten. En dat zorgt ervoor dat wij nergens op terug kunnen vallen en er alleen voor staan Psl 78:8 waarschuwt Asaf dat wij niet moeten doen zoals hun voorouders. In vers 9 lezen wij dat de kinderen van Efraïm goede boogschutters zijn. Maar toen de vijand kwam trokken zij er niet op uit. In Vers 11 lezen wij de oorzaak ervan. En zij vergaten Gods daden en Zijn wonderen, die Hij hun had laten zien. En dat zorgt ervoor dat zij er alleen voor stonden. Als ze een gedenksteen opgericht hadden, in hun leven, zouden zij eraan herinnerd zijn geworden hoe machtig God hun geholpen had. De belangrijkste gedenksteen in ons leven moet het kruis van Christus zijn, waar wij aan herinnerd worden, dat Jezus Christus al onze zonden op Hem heeft laten aankomen. En wij daardoor voor altijd gerechtvaardigd zijn geworden. Laten wij dit nieuwe jaar onze gedenksteden nalopen of ze nog steeds rechtop staan, zodat wij dit nieuwe jaar als overwinnaar zullen in gaan.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
21.00 uur.
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121
contact@betheltempelrotterdam.nl

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: