

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 49 / 2023

### Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Barry van Oertel het woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst. Dinsdag 5 december zal Herbert van den Worm voor een kort woord zorgen.

Kerst vieren we op zondag 24 december. We beginnen dan om 16.00 uur. Na de dienst zal u een kerstdiner worden aangeboden.

### Het Woord van Peter van den Worm.

#### Het rechtsgeding des Heren.

In het bijzonder wil ik het vandaag hebben over onze geestelijke doelen.

**Efeze 1:3** zegt dat we door God gezegend zijn met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

Laten we eens nader bezien vanuit God woord hoe het ons dit jaar is afgegaan.

#### **Micha 6:1-8**

God had een rechtsgeding met zijn volk. En misschien heeft Hij hetzelfde geding met u en mij. In vers 3 en 4 lezen we dat God het volk van Israël uit Egypte heeft verlost. In overdrachtelijke zin heeft God u en mij verlost van onze zondesschuld en apart gezet om voor Hem te leven.

In **Johannes 3:16** staat dat God ons vanwege zijn liefde voor ons Zijn Zoon heeft gegeven en als je de Zoon hebt, dan heb je leven in je zelf (**1 Johannes 5:12**). Micha zegt in **vers 6** Waarmede zal ik de Here tegemoet treden en mij buigen voor God. Met andere woorden: 'op welke manier kan ik God vandaag ontmoeten'? Door het kruis van de Here Jezus hoeven we geen andere offers worden gebracht om verzoening te krijgen voor onze zonden. Maar waar gaat dit 'kort geding' dan over.

Dat lezen we in **vers 8**. De Here vraagt van u om recht te doen en getrouwheid lief te hebben en oetmoedig te wandelen met Hem.

De wil van God kunnen we uit ons zelf niet volbrengen.

In **Romeinen 3:9** en verder lezen we onze kansen om God te behagen; die zijn nul, zero. En daarom heeft God u en mij Zijn Zoon gegeven.

In **Johannes 15: 1-8** lezen we hoe het Woord van God het middels een groeiproces uit de natuur ons laat zien hoe het zit.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

Er is een landman ( Hoofdpersoon); er is verder sprake van een 'ware' wijnstok ( de Here Jezus) en er zijn ranken (takjes) die de druiven moeten gaan dragen. De landman is bezig met het kweken van druiven. In overdrachtelijke zin betekent dit dat God de Vader alles in het werk stelt om rechtvaardigheid, getrouwheid en ootmoed in ons leven 'te kweken'. Maar de levenssappen hiervoor komen uit de wijnstok ( de wortels). In **vers 5b** lezen we de rede waarom God Zijn Zoon aan ons heeft gegeven. 'Zonder Mij kunt gij niets doen'. Zonder de Here Jezus zijn we niet instaat om te doen wat de Here God van ons vraagt.

De grote vraag in het rechtsgeding is: 'Heeft u de Zoon'?

We noemen ons zelf christenen, volgelingen van de Here Jezus, de gemeente van de Here Jezus. Maar dan zullen Zijn karaktereigenschappen toch ook in ons gezien moeten worden. Hij is het licht van de wereld dan zal ook Zijn licht in ons zichtbaar moeten worden. Dat zijn de vruchten ( druiven) waarnaar God op zoek is in uw en mijn leven.

Wij hebben de Here Jezus aangenomen in ons leven, daarmee heeft u het leven van de Here Jezus ontvangen; **Johannes 3:16**.

Maar dan mag dan toch ook het karakter van de Here Jezus in ons gezien worden. Als dat zo is dan heeft uw omgeving daar veel zegen van. Maar als dat niet zo is, zit er iets fundamenteels niet goed.

De Here Jezus laat in **Johannes 15** in de gelijkenis van de ware wijnstok zien waaraan dat ligt. Als u niet meer leeft uit de Ware Wijnstok dan kunt u de karaktereigenschappen van de Here Jezus niet laten zien aan God en aan uw omgeving en aan de machten in de lucht en de wereldbeheersers van de duisternis.

De Here Jezus zegt in **Johannes 15:7** dat wij in Hem blijven als Zijn woorden in ons blijven. In het Woord van God vinden we het leven (Hebreeën 4:12).

In het rechtsgeding van vanmiddag vraagt God om onze medewerking, om onze inzet, om te leven met Hem. Hij wil een schikking als u in gebreken bent gebleven. Hij vraagt in **Micha 6:8** om ootmoedig te wandelen met Hem.

De betekenis van ootmoedig is **'zich nederig te gedragen, met name tegenover God'**. Dat wil ook zeggen dat je God verhoogt.

Bent u verlangend om de Here Jezus te verhogen in uw leven.

Niet als plichtpleging maar uit liefde. Want we moeten het niet met eigen kracht doen, maar met de karaktereigenschap van de Here Jezus.

Paulus zegt het heel radicaal in **Galaten 2:20** : Ik leef alleen nog maar door geloof in de Zoon van God. Laten wij het voorbeeld van hem volgen.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: