

## **Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 44/ 2023**

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag zal Peter van den Worm het woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst. Dinsdag 31 oktober is er om 20.00 uur bidstond. Kerst vieren we op zondag 24 december. We beginnen dan om 16.00 uur. Na de dienst zal u een kerstdiner worden aangeboden.

Als u aanwezig wil zijn vragen we u om u op te geven bij Arie en Gaby Melissant 06-53706360.

### **Het Woord van Arjen Lock.**

Samenvatting preek 29 Oktober. Waarom is psalm 23 zo populair? Omdat de mens aanvoelt dat hij of zij een Herder nodig heeft. De Bijbel spreekt over een goede herder en een slechte herder. De slechte herder is de huurling. Hij doet het voor het geld. De schapen gaan hem niet aan het hart. Maar de echte Herder geeft zijn leven voor de schapen De eerste regel van de Psalm is: Jahweh is mijn Herder. De naam Jahweh werd voor het eerst geopenbaard in Exodus aan Mozes. En die naam heeft hij eigenlijk twee betekenissen. Ik ben die ik ben, of ik zal zijn, wie ik zijn zal. Het ene is nu en het andere is toekomst. Maar voor God zijn die twee betekenissen hetzelfde. Als God zegt Ik ben, dan zegt Hij eigenlijk ook, ik zal zijn. Want God is eeuwig. De naam Jahweh spreekt over de God van het verbond. En dat God zal zijn, en dezelfde zal zijn is een mooie belofte voor ons mensen. Wij worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd van deze gemeente stijgt. En met het stijgen van de jaren komen de ongemakken die bij ouderdom horen. Natuurlijk mag ieder ongemak bij God in gebed gebracht worden, maar we weten dat we als mens door fases heen gaan. Als je ouder wordt, dan hoort er vaak bij dat je op een gegeven moment een leesbril nodig hebt, of een gehoorapparaat. Wij veranderen, maar God verandert niet. Met alle eerbied, God heeft geen bril nodig om ons te zien, of een gehoorapparaat om ons te horen. En die God wil onze Herder zijn. Bij de brandende braambos krijgt Mozes een opdracht. Leidt mijn volk uit Egypte en breng het naar het Beloofde Land. Mozes moet leiden. Hij moet een herder zijn. Mozes ziet allerlei problemen. 'Wat ga ik in vredesnaam tegen de Farao zeggen? Maar ook: wat moet ik tegen het volk zeggen?' Heeft de God die wel met Abraham en Isaak en Jakob een verbond had, ook een verbond met een slavenvolk? Het lijkt van niet. Als we deze zin "De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets" proberen toe te passen op het volk van

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

Israël in Egypte, dan klinkt die zin haast als een hele slechte grap. Mij ontbreekt niets??? Vergeet het maar, ze waren slaven. Hun kinderen, als het jongetjes waren werden gedood. Maar God had de stemmen van de schapen van Israël gehoord. En Hij zei tegen Mozes, "Zeg maar dat Jahweh je heeft gestuurd. Met de naam Jahweh maakte God zich niet alleen bekend voor het moment van nu, maar ook voor de toekomst die komen zou. Terug naar de eerste regel: Jahweh is mijn Herder. David maakt het niet algemeen: Jahweh is de Herder van Israël. Hij maakt het persoonlijk. God is mijn Herder. Als we kijken naar onze omstandigheden dan zeggen we: Er is zoveel dat ontbreekt. Maar als we kijken naar onze Herder dan weten we dat we in zijn handen veilig zijn. Ook wanneer het onveilig om ons heen is. Jezus sprak de woorden, 'Niemand zal de schapen uit mijn hand roven.' Jezus zegt in Joh 10 dat hij de schapen kent en dat de schapen hem kennen. Hij zegt ook dat de schapen naar zijn stem luisteren en niet naar de stem van een vreemde. De schapen kunnen niet zo veel, maar wel zijn ze in staat de stem van hun herder te herkennen. Hij leidt ons naar groene weiden- in Nederland denken we: iedere weide is toch groen, maar dat is in Israël niet altijd het geval zoals in het plaatje te zien is. Er zijn tijden van droogte dat je echt moet zoeken naar plekken die groen zijn en water hebben. Maar groen, betekent voedsel, schoonheid en leven. Jezus als de herder is gekomen om leven en overvloed te geven. Hij laat ons nederliggen - of rusten ook zo'n zinnetje dat niet bijzonder lijkt. Maar in het Midden-Oosten is dat wel anders. Schapen gaan daar niet zo makkelijk en snel liggen. Vier dingen moeten in orde zijn voordat een schaap zich durft uit te strekken. 1. Er mag geen spoor zijn van roofdieren in de omgeving; 2. Binnen de kudde moet er onderling rust zijn; 3. Het schaap moet vrij zijn van parasieten; 4. Het schaap moet vrij zijn van honger De Herder is enorm belangrijk hier, want hij is degene die voor bescherming tegen wilde dieren zorgt. Hij is degene die rust brengt in de kudde als er spanning ontstaat en onduidelijkheid over de richting waarin de kudde moet gaan. Hij is degene die ervoor zorgt dat al die kleine ergernissen en irritaties veroorzaakt door insecten en ongedierte in de vacht bestreden worden, verwijderd worden. Wij kennen ook die kleine frustraties wel. Soms onbelangrijke dingen, maar toch van invloed op onze gemoedstoestand. Daardoor kunnen we onze focus verliezen. Het wordt moeilijk te ontspannen. Het wordt moeilijk om neder te liggen. Maar dan komt de herder. Hij wil helpen om het ongedierte te verwijderen. Hij wil de wondjes behandelen en verzachten. Hij is degene die zorgt dat er eten is. Hij heelt of verkwikt mijn ziel - (of Hij geeft nieuw kracht) Een schaap dat op zijn rug rolt met alle vier de poten in de lucht, kan heel vaak niet op eigen kracht meer overeind komen.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

Ze hebben dan iemand nodig die helpt. Als die hulp niet komt dan kunnen ze door de stress en door het eigen lichaamsgewicht dat ademen bemoeilijkt, doodgaan. Wij mensen vallen en weten soms niet meer hoe we overeind moeten komen. Maar we hebben een Herder die dat wel weet en die ons ook wil helpen. Waarom wil Hij ons helpen? Om zijns naams wil of tot eer van zijn naam - Onze hemelse Herder helpt ons niet alleen omdat hij van ons houdt. Natuurlijk houdt Hij van ons, maar God doet het ook om zijns naams wil. Hij is het aan zijn reputatie verplicht. En dat kan voor sommige schapen, of mensen een hele bemoedigende gedachte zijn. Want sommige mensen denken dat ze het niet waard zijn om geholpen te worden. Dat ze het niet waard zijn om Gods liefde te ontvangen. De verloren zoon is daar een voorbeeld van. Hij zei letterlijk: Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. De vader omarmde hem: En dat was niet omdat die zoon zo'n geweldige zoon was geweest. Nee, de vader omarmde hem, omdat die vader echt een geweldige vader was. De vader omarmde hem om Zijns naams wil. De zoon onderschatte de kracht van de liefde van de vader. Ik jou niet meer mijn Zoon noemen. De Vader zei eigenlijk tegen de zoon, "Jou niet meer mijn zoon noemen? Dat is onmogelijk, daar ben ik veel te veel jouw vader voor.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: