

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 43/ 2023

### Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Arjen Lock het woord verzorgen en Albert Klein de zangdienst. Dinsdag 17 oktober is er bidstond en zal Peter van den Worm een woordje verzorgen.

### Het Woord van Willem Agerbeek.

Noach (rust / vertroosting)

Gen. 6: 11-32, Jesaja 54: 1 - 55:5, Lukas 1: 5-80

Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. (Gen. 6:9)  
We kennen het verhaal van de ark. 1 Hier in Nederland is de ark nagebouwd naar de maten die in de Bijbel staan. Wij zijn, toen de ark in Rotterdam lag, ong. 15 jr geleden, er nog met de kinderen en tieners heen geweest. 2 Adam en Eva werden buiten de Hof van Eden geplaatst vanwege de zonde. Zij werden vruchtbaar en vermenigvuldigden zich, zoals God had bepaald. De zonde manifesteerde zich in hun zoon Kain (landbouwer) toen hij zijn broer Abel (herder) doodde. God gaf hem nog de kans zich van dat voornemen te bekeren, om zijn gedachten en gedrag te veranderen en God te volgen (Gen. 4: 6,7). toen God hem naar Abel vroeg, antwoordde hij: ben ik mijn broeders hoeder? 5 generaties later sprak Lamech: wie mij verwond, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. ( Gen.4: 23,24) Ook hij weigerde zich te bekeren. In de dagen van Noach was de aarde verdorven en vol geweld en vals getuigenis. (hamas in het Hebreeuws). God besloot de mensen en de dieren van de aarde weg te vagen. Een grote vloed die Hij over de aarde zou sturen, zou alle levende wezens die God had gecreëerd uitwissen. Daarom zei God aan Noach: Ik ga een einde maken aan alle mensen, want de aarde is vol van onrecht (hamas) door de mensen. (Gen.6: 13)  
3 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. (Hebr.11:7). Waar de wereld gevuld was met ongerechtigheid, wreedheid en geweld, vond God een man, waard om gered te worden. Noach was binnen zijn generatie de enige rechtvaardige mens. In Hebreeuws betekent Noach rust of vertroosting. Zijn vader noemde hem Noach opdat hij hem rust / troost zou brengen voor het werken en zwoegen op de grond die vervloekt was vanwege de zonde. (Gen.5:29). Misschien voorzag zijn vader een grotere bestemming voor Noach om rust te brengen. Omdat Noach een rechtvaardig mens was, gaf God hem instructies om de ark te bouwen, zodat hijzelf, zijn gezin en alle soorten dieren gered zouden worden van de komende zondvloed. Op deze manier, vonden allen die Noach volgden in de ark, rust / vertroosting van Gods oordeel. 6 Toen zijn gezin de ark verliet, stapten ze in wat eigenlijk een nieuwe wereld was. Hoewel Noach zich waarschijnlijk niet eens een voorstelling kon maken van een vloed, zo hevig dat alles en iedereen op aarde zou worden vernietigd, het had immers nog nooit geregend, gehoorzaamde hij God. Jaar na jaar werkte hij in de zon en volgde nauwkeurig de instructies die God hem gaf.

7 Al die tijd zag hij geen aanwijzing van komende regen, maar hij had een vast geloof in God. Het was zijn rotsvaste geloof dat ertoe leidde dat hij gehoorzaam, in de vreze des Heren (met eerbied) doorging met de bouw van de ark om zijn gezin te kunnen redden. We moeten opmerken dat de ark van Noach alleen een garantie was voor hun fysieke redding, niet voor hun geestelijke bestemming. De ark laat zich zo kennen als een voorafschaduw van de bescherming van de Israëlieten door het bloed van het lam aan de deurposten in Egypte.

Net als bij de ark, garandeerde dat bloed alleen de fysieke veiligheid en ontkoming aan de laatste plaag in Egypte, de dood van de eerstgeborenen. (Exodus 12:12,13). Het garandeerde ook niet dat degene die overleefden als resultaat van het bloed, het zouden redden tot in het beloofde land. Iedere persoon bepaalde zijn eigen toegang tot het land. Tragisch genoeg, zoals de meeste mensen omkwamen in de zondvloed, stierf de overgrote meerderheid van het volk Israël in de woestijn, vanwege hun ongeloof. Slechts 2 mannen, Caleb en Jozua, die met hun gehele hart op God vertrouwden, met God wandelden, verkregen het recht om het Beloofde Land binnen te gaan. Ongeloof lijdt tot ongehoorzaamheid en dat berooft ons van de zegen van God. En aan wie zwoer Hij dat ze niet zouden binnengaan in Zijn rust - toch zeker aan hen die ongehoorzaam

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

waren? Zo zien we dat ze niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. (Hebr.3: 18-19). zie er dus op toe broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig,ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag (vs 7) nog geldt ... Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. (Hebr.3: 12 - 14)

Het geloof van Noach heeft overeenkomsten met onze wandel met God en de toegang tot het Nieuwe Jeruzalem. Het is door geloof dat we de beloften beërven. Niet door goede werken, hoewel goede werken en gehoorzaamheid absoluut noodzakelijk zijn. Tenslotte bestond Noach zijn geloof niet slechts uit woorden. Hij demonstreerde het met getrouwe gehoorzaamheid. Maar dan zegt iemand: de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. (Jakobus 2:18) Nadat Noach en zijn gezin de ark verlaten hadden, brachten ze God een brandoffer van de reine dieren die ze voor dat doel in de ark hadden meegebracht. De geur van de offers behaagde God en Hij zei bij zichzelf dat Hij nooit meer de aarde zou vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt is nu eenmaal slecht. (Gen.8: 20,21). God plaatste een regenboog in de lucht als teken van het verbond tussen Hem en alle mensen op de aarde. (Gen.9: 13-17). Dit is niet het enige verbond dat God sloot. Er kwamen meer verbonden en ieder verbond had zijn eigen teken. Het teken van het Abrahamitisch verbond is de besnijdenis van alle mannelijke kinderen op de achtste dag. Dat is precies de dag dat er zich in het bloed enkele procenten meer stollingsfactoren bevinden. Het teken van het Mozaïsche verbond is het houden van de zevende dag, de Sabbat. Jezus zei dat de grote noodzaak tot geloof in Hem - om de wet geschreven te hebben in ons hart en in ons verstand - is liefde. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn discipelen / leerlingen zijn. (Joh. 13: 34,35) dit was kort voor Jezus' vangenneming. Ze lagen nog aan tafel, nadat Jezus zijn discipelen hun voeten had gewassen.

8 God heeft beloofd dat de ballingen van Israël, die werden gestraft voor hun zonden, op een dag vergeving en verlossing zouden ontvangen en terugkeren naar hun land. Dit als vervulling van de Bijbelse profetieën. Er komt een laatste oordeel en vernietiging over de wereld. Maar net als in de dagen van Noach voor de vloed, gaan de meesten door met hun dagelijkse bezigheden, volledig onwetend over wat eraan zit te

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres:

komen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en met uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Mat.24: 36-39) Lukas waarschuwt in 21: 20 wanneer jullie zien dat Jeruzalem door leger troepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is ... want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 10 vs 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen. Hamas is een Hebreeuws woord dat geweld en valse getuigenis betekent. Het arabische leenwoord van het Hebreeuwse woord betekent moed of moedig. We hebben 7 oktober kunnen zien hoe moedig de hamas (de meest gewelddadige anti-Semitische organisatie) was. Feestvierende en slapende mensen, van baby, kind, tiener tot holocaust-overlevende; 1300 mensen werden vermoord. Bijna 200 werden als gijzelaars meegenomen. De media staan weer vol met de vergelijking van geweld tussen Israël en hamas. We hebben wereldwijd de demonstraties gezien waar geroepen werd "van de rivier tot aan de zee ... " in een Hebreeuwse uitgave van de Bijbel, door de boeken van de 12 profeten (Hosea tot Maleachi) heen, kom je het woord hamas vaak tegen. Wat de Bijbel zegt over het lot van diegene die hamas / geweld plegen tegenover het volk van Israël geeft weinig vreugde en we kunnen beter niet in de schoenen staan van een hamas-terrorist. Wel mogen we bidden dat ze mogen worden bevrijd van de demonische geest van de islam, die hen tot zulke vreselijke gewelddadigheden / hamas tegenover het volk van Israël, christenen en andere mensen aanzet 11 Shalva Band maandag 16 okt 2023 christenen voor Israël Colel Chabad. Diegenen die God oprecht liefhebben en getrouw zijn aan zijn Woord zullen niet verloren gaan, maar zullen Zijn glorie zien in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik maak zullen voortbestaan - spreekt de Heer - zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor Mij neer te buigen - zegt de Heer (Jes.66: 22,23).

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
21.00 uur.  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121  
[contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: