

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 41/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Barry van Oertel het woord verzorgen en Willem Agerbeek de zangdienst. Dinsdag 10 oktober is er bidstond en zal Willem Agerbeek een woordje verzorgen.

Het Woord van Peter van den Worm.

De gemeente Sardes

Sardes of Sardis was een belangrijke stad met veel cultuur.

Het was de residentie van de koningen van Lydië.

De Lydiërs waren de 1^e winkeliers die goud en zilver in muntvorm gebruikten voor de handel. Ze hadden ook tegen de honger en verveling gok en balspellen ingevoerd in hun dagelijks leven (internet <https://herodotos.varro.eu/einde-van-het-lydische-rijk/>).

Bouwsteen 5 Wakker worden, blijven. (Geestelijk alert blijven)

Openbaring 3:1-6

De Here Jezus stelt zich aan Sardes voor als de regisseur van de opbouw van de Gemeente. Hij bezit alle macht in de hemel (de 7 geesten van God) en Hij heeft macht om de gemeente te vormen (de 7 sterren). Dus onze verwachting in dit hele proces is gericht op de Here Jezus. Onze daden schieten te kort in Gods ogen. Zonder de Here Jezus schieten we in alle opzichten te kort. Er is immers niets goed aan de mens (lees Romeinen 3:10-18). Maar ja als je slaapt, heb je dat niet in de gaten. Misschien zijn er mensen die zo vast slapen dat ze in coma liggen. Dan ben je je helemaal van niets bewust. De leden van de gemeente van Sardes zijn kerkgangers en ze dachten dat ze goede en trouwe kerkgangers waren. Maar we weten hoe moeilijk het is om geestelijk wakker te blijven. We zien het in de hof van Getsemane. De Discipelen konden niet 1 uur met de Here Jezus waken, ondanks dat de meester dit met klem vroeg aan Zijn discipelen. Wat was daarvan de reden: **Mattheüs 26:41** *'Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak'.*

In vers 3 zegt de Here Jezus dat zij de boodschap (het Woord van God) hebben ontvangen en begrepen en in vers 1 zegt de Here Jezus dat *'men zegt dat u het leven hebt'*. Maar er heerst een geestelijke slaap over het grootste deel van der gemeente. Ze waren op sterven na dood. Wat zorgde nu voor deze toestand. In **Romeinen 8:12-13** zegt de bijbel, dat als wij leven naar de aardse maatstaven wij zeker geestelijk zullen afsterven. Sardes staat voor een leefcultuur waar winst en genot voorop staan.

Als het werk van de Heilige Geest in ons leven niet alle ruimte krijgt kunnen we niet veranderd worden door de Here Jezus. We moeten dus leren om elke dag ons geestelijk bewust te zijn van het werk van de Heilige Geest.

De Here Jezus is immers een levend makende Geest (**1 Korinthe 15:45**).

De bijbel zegt dat de Heilige Geest het uit de Here Jezus zal nemen en het ons zal geven. In vers 4 zegt de Here Jezus waarom het draait.

Je moet klederen schoon houden. In Galaten 3:27 staat dat we door de doop met Christus zijn omkleed. Je mag je in het wit kleden. Dit spreekt over de volmaakt reine staat waar in de Here Jezus ons wil voorstellen (lees **Efeze 5:25-27**).

In Efeze 3:10 vertelt Paulus ons een geheimenis.

God heeft de gemeente bedoeld aan om de overheden en machten in de hemelse gewesten, de veel kleurige wijsheid van God bekend te maken.

Er is dus werk aan de winkel. Daarom moet je elke dag bewust zijn van het leven in de Here Jezus. Dan kan de Heilige Geest zijn werk doen.

Als het liggen slapen, anders gezegd als u leeft naar de maatstaven van deze wereld, dan vraagt de Here Jezus van u dat u wakker wordt.

U moet gewekt worden omdat er nog zoveel te doen is.

U moet de was doen (**Openbaring 7:14**)

U moet aan de slag met het nieuwe leven geleid door de Heilige Geest (Lees over het werk van de Heilige Geest in Johannes 16).

U weet wel wat de Here Jezus te doen heeft in deze gemeente:

Bouwen aan de Liefde, Trouw, Werking van het Woord van God en werken aan de toewijding tot God (de 4 vorige bouwstenen). En nu ook nog zorgen dat de gemeente wakker blijft.

De Here Jezus vraagt ons dringend om ons vast te houden aan het Woord van God (vers 3). Laten we het ons herinneren wat de Here Jezus ons heeft gezegd.

In het boek Genesis gingen 2 mannen met hun families op weg naar het beloofde land. Er was echter één verschil tussen hen. De ene had de belofte van God gekregen en de andere was 'een meeloper'. Het gaat hier om Abraham en Lot.

We zien direct dat er verschillen zijn in hun levensopvatting. We kennen hun levensverhaal. Ik hoop dat u net als Abraham een ontmoeting hebt gehad met God en dat u leeft met de beloften die God u heeft gegeven.

Lot was een slaper en had in zijn geestelijke slaap alleen oog voor winst en genot (de cultuur van Lydië).

In Psalm 119:145-149 vraagt David aan God met klem in de morgen en voor het slapen gaan om Gods hulp in zijn leven. Hij eindigt zijn gebed met:

'Here maak mij levend naar uw recht'.