

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 39/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Henk Tirion het woord verzorgen en Linda van den Worm de zangdienst. Op 26 september zal er Bijbelstudie zijn in de Credokerk om 20.00 uur; het onderwerp is LHBT.

Op 1 oktober 2023 zal de dienst eenmalig om 14.00 uur beginnen.

Voorbede gevraagd.

Willem Agerbeek die een onderzoek ondergaat naar ongeregeldheden in zijn darmen. Levy Albersen die last heeft van steken in zijn hoofd en onderzoek ondergaan heeft en deze week uitslag krijgt.

Het Woord van Peter van den Worm.

In de serie bouwstenen voor de bouw van de Gemeente, bouwsteen 4

Algehele toewijding. Openbaring 2: 18-29

Brief van de gemeente Thyatira (Geur van ellende)

De Here Jezus stelt zich voor als degene met ogen als een vuurvlam.

Je zou ook kunnen zeggen dat de Here Jezus alles ziet. In **vers 23** staat dan ook dat Hij weet wat in ons hart is en hoe onze nieren (zuivering) werken. De Here Jezus stelt zich ook voor als degene met voeten van blinkend koper. Dit verwijst naar de attributen van koper van de tabernakel die in het voorhof waren geplaatst om de zonde weg te wassen (vergeving van zonde). De gemeente Thyatira had liefde, dienstbetoon, geloof en volharding. De werken hadden wel de overhand. Misschien dat daarom ook bij enkele liefde kon ontstaan voor eigen ideeën die niet in het Woord van God waren geschreven.

Er waren zelfs werkers die deze ideeën van de kansel predikten.

Ze waren waarschijnlijk zo nobel en humaner dat de mensen dachten, wat kan het nu voor kwaad, het is toch goed bedoeld. **Maar** een kleine afwijking kan aan het eind zorgen dat je je doel mist. We lezen in **Handelingen 16:14-18** dat Paulus en zijn broeders in Thyatira werden gevolgd door een meisje met een waarzeggende geest. Ze zei dat Paulus en zijn medewerkers dienstknechten waren van de Ilerhoogste en dat zij vertelden hoe zij gered konden worden. Je zou zeggen dat daar niks mis mee was. Maar het irriteerde Paulus. Op een of andere manier was het geschreeuw van het meisje storend. Tenslotte bestrafte Paulus de geest en gebod hem uit te gaan. Afleidende geesten zullen aan het begin nauwelijks te onderscheiden zijn van het werk van de Heilige Geest, maar na een tijdje begint geleidelijk de afwijking. Als je de ware en zuivere boodschap niet meer kunt brengen omdat de bijzaak alle aandacht

van de mensen opvraagt, is dat storend. We weten dat de boze altijd er op uit is om te storen en ons af te leiden van de waarheid in de Here Jezus. De bijbel noemt in de brief aan Thyatira deze afwijkingen 'verdiepingen in de verborgenheden van Satan', omdat hij u en mij op slinkse wijze probeert te misleiden. De bijbel noemt dit ook de geest van Izebel. Zij was koningin en voerde Baalpraktijken in. Afgoden die door mensen zelf verzonnen waren maar geen goden zijn. **Jesaja 45:5** Zegt God: 'Buiten mij is er geen God. Daar kwamen de Israëlieten ook achter in **1 Koningen 18:21**. God zei tegen het volk van Israël en nu tegen u en mij: **'Kies wie je dienen wilt'** Kies je voor je zelfgemaakte goden (wetenschap, mensvereringen, begeerlijke dingen die ons entertainen), dus je eigen godsdienst, of wil je Mij dienen. Zelfgemaakte goden kunnen je niet helpen.

Tot een bepaalde hoogte kunnen de aardse zaken samen gaan met de geestelijke zaken. Maar we moeten te allen tijde ons realiseren dat de geest strijdt tegen het vlees (**Galaten 5:17**). We moeten **immers als gemeente leren leven** uit de Geest. We moeten voor 100% toegewijd zijn aan Gods heilsplan. Het volk van Israël had al eerder zelf een god voor zich gemaakt; het gouden kalf (**Exodus 32**). Alleen de stam van Levi gaf openlijk aan de Here te willen dienen. Vandaar dat de levieten in het huis van God dienst mochten doen als priester. Ook in onze tijd zijn er mensen die voor Gods aangezicht staan en priester werk voor God doen. Dat is de gemeente. Wij zijn een koninklijk priesterdom (**1 Petrus 2:9**). De doop die wij ondergingen zijn spreekt van een nieuw begin. Wij zullen de Here dienen en willen gans toegewijd zijn aan de Here Jezus. De Here Jezus zegt hier aan de gemeente van Thyatira dat wanneer zij luisteren naar Hem dat Hij hen macht zal geven over alle volken om hen met een ijzeren herdersstaf te hoeden.

Het aardewerk (de aardse werken) wordt met de gekregen ijzeren herdersstaf verbrijzeld. Wij zijn immers klaar met de aardse zaken. Ons vlees, ons eigen ik hebben wij begraven in Christus. Als we met sociale en humane tegenwerpingen komen als norm en waarden in de gemeente, dan zullen deze bij de komst van de Here Jezus in vuur opgaan, de bijbel noemt het bouwen met hooi en stoppelen (lees **1 Korinthe 3:12**).

Dus laat ons als gemeente geheel uitzien naar de nieuwe dag (Morgenster) in Christus Jezus. In **vers 26** staat dat wij de werken van de Here Jezus in acht moeten blijven nemen (het Woord van God alleen blijven volgen).

In het oude testament vinden we een vrouw die radicaal brak met het oude leven en zich inzette om de God van Israël te dienen.

We lezen het in het boek Ruth. (lees **Ruth 1:16-17**)

Zo'n toewijding vraagt de Here Jezus van de gemeente.