

## Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 35/ 2023

### Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Henk Goldberg het Woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst. De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart.

### Het Woord van Peter van den Worm.

De Here Jezus bouwt aan Zijn gemeente (bouwsteen 3).

Johannes ziet de Here Jezus wandelen tussen de kandelaars; de gemeente.

De taak van de pierster was om de kandelaars te reinigen opdat ze goed zouden blijven branden. Zo is ook de Here Jezus die de gemeente wil reinigen en heiligen ( wil richten op God de Vader) vandaag de dag bezig met Zijn gemeente.

In de brief aan de derde gemeente Pergamus (Pergamum betekent 'hoogte') komen we in aanraking met Gods reinigende en heiligende kracht

(Openbaring 2:12-17). In **Ezechiël 37:38** zegt God: Ik ben de Here de Israëel heiligt. In **Efeze 5: 27** lezen we over het reinigende werk van de Here Jezus.

De Here Jezus stelt zich aan Pergamus voor als Degene die het tweesnijdend, scherpe zwaard heeft (**vers 12**). In **vers 16** zegt de Here Jezus dat dit zwaard een zwaard is van Zijn mond. **De bijbel spreekt hier over het Woord van God**, de derde bouwsteen. Ik denk dat alle aanwezigen wel geloven in de reiniging van zonde. We zijn de Here Jezus daar ook dankbaar voor. Het is iets dat ons aangaat. Wij zijn vrij door het bloed van de Here Jezus. Daar kunnen we blij van worden en het geeft ons vrede met God.

God zegt hier dat in Pergamus echter mensen zijn die zich houden aan de leer van Bileam. We kunnen zijn handelen lezen in Numerie **22 en verder**.

We zien dat de gemeente nog hier op aarde verkeert en dat de satan hier woont. U weet wat voor plannen hij heeft. Het volk van Israëel stond op het punt om het beloofde land in te nemen. De koning van Moab, Balak wil het volk van God vervloeken en huurt Bileam hiervoor in. Balak wil hem overladen met rijkdom en roem. Tot 3 x toe vraagt Balak aan Bileam om het volk te vervloeken. Elke keer probeert Balak het over een ander boeg te gooien. Hoewel Bileam God raadpleegt en God kent, is hij niet ongevoelig voor rijkdom en roem die Balak hem wilt geven. God moet hemel en aarde bewegen om Bileam het volk van God niet te laten vervloeken. De gemeente zal als het volk van God, het volk van Israëel van harte moeten willen zegenen, omdat het Gods volk is. We moeten voor ze bidden. Het staat hier ook geschreven als het plan van God. De duivel wil alle plannen van God

dwarzbomen. De gemeente mag de schatten van de wereld, rijkdom, roem als eigen gewin, nooit lief hebben boven de plannen die God met ons en anderen heeft. Paulus noemt het vuilnis. Onze dienstbaarheid moet uit liefde voor en toewijding zijn aan God. De gemeente zal als vertegenwoordiger van God hier op aarde Gods wil moeten zoeken. En de wil van God staat geschreven in **het Woord van God**.

Er waren ook nog mensen die de leer van Nikolaïten hielden. In deze leer werd misbruik gemaakt van de genade. Het leert dat je nooit veranderd zal worden, je blijft een zondaar, maar God vergeeft het je wel. God haat dit omdat het Zijn plan met u en mij blokkeert. God wil je veranderen door Zijn Woord

De gemeente heeft inmiddels het nieuwe leven ( het beloofde land) ontvangen en dat leven is een geheiligd leven, dat alleen gericht is op de wil van God.

Als we het nieuwe leven ontvangen hebben, hebben we de macht om kinderen van God te worden (**Johannes 1**). Het is geboren uit God. Het is de wil van God. Het is het Woord van God, het tweesnijdend scherpe zwaard van God.

Het is een groeiproces. De Here Jezus is aan het bouwen en Hij gebruikt Zijn Woord om u en mij te veranderen.

**2 Korinthe 3:18** en **2 Korinthe 4:16** We worden elke dag meer en meer veranderd door na het Woord van God te kijken (lezen/er over horen).

**Hebreeën 4:12** We worden veranderd door het Woord van God (het zwaard dat uit de mond van de Here Jezus gaat). Het is **krachtig**, het kan niet missen en zal niet falen en komt overal bij.

In **2 Korinthe 3:6** staat **hoe** wij het Woord van God moeten hanteren, hoe wij er mee om mogen gaan in de gemeente. Ook aan Pergamus zegt het Woord van God, dat als je oren hebt om te horen moet horen wat de Geest tot zegt.

Wat krijgen de broeders en zusters in de gemeente van God als je het Woord van God toelaat in je leven? We moeten er voor strijden, want er staat : 'wie overwint'. We moeten dus alert en direct zijn en een afkeer van mooie praatjes die het vlees strelen. In **Efeze 6:17** wordt het Woord van God, het zwaard van de Geest genoemd. Het verborgen manna ( brood uit de hemel) zal God dan elke dag aan ons geven zodat we worden versterkt en vernieuwd.

Een witte steen spreekt van vrijspraak en toegang tot God de Vader.

De nieuwe naam spreekt van een veranderd leven uit de Here Jezus en een persoonlijke relatie met de Here Jezus. U bent in Christus geestelijk uniek, en u wordt ook uniek gevormd, door de Here Jezus, is dat niet bijzonder.