

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 33/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong het Woord verzorgen en Willem Agerbeek de zangdienst. De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart.

Voorbede gevraagd

voor Sheurly die weer een terugslag heeft gehad van haar tremor.

Het Woord van Willem Agerbeek.

Heb voldoende olie in uw kruikje voor uw lamp

Jezus had heftige discussies gehad met de schriftgeleerden en Farizeeën in de tempel Mat 23: 27,28 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Hij eindigde met de woorden gericht aan Jeruzalem: Mat 23: 38,39 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u: u zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt "Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere". Daarna ging Hij naar de olijfberg. Zijn discipelen vroegen Hem naar het teken van Zijn komst en van de voleinding van de wereld.

Mat.24:3,4 Hij begon te antwoorden met :pas op dat niemand u misleidt.

Vandaag de dag is er zoveel misleiding. Wanneer wordt nog de waarheid gesproken?

Lees Mat 24: 36-42

Na een opsomming van tekenen die voorafgaan aan de terugkomst zegt de Here Jezus dat, hoewel we het exacte tijdstip niet kennen, toch waakzaam moeten zijn. Maar weten we dan helemaal niet wanneer de Here terugkomt?

Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-6

Ook hier staat dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

Maar als je alleen vers 1 leest en niet doorleest.

De verzen 4 en 5 zeggen duidelijk, dat als je niet in de duisternis leeft, maar leeft als kinderen van het Licht, dan zal de dag van de Heer je niet overvallen als een dief. De oproep is om waakzaam en nuchter te zijn! Ook dit vraagt een actieve houding, je let op de tekenen van deze tijd en leest het nieuws met de Bijbel ernaast. Tegelijkertijd ben je nuchter, en laat je niet door angst

overvallen van alles wat je hoort over de geboorteweën, de natuurrampen, de oorlogen en geruchten daarvan. Je beseft dat dit alles de komst van Jezus Christus elke keer een stap dichterbij brengt.

Openbaring 3:3 "Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen".

Mat. 25: 1-13 vertelt het verhaal van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes/maagden. 5 hadden naast de olie in de lamp, een kruikje met olie meegebracht. Alle 10 de meisjes hadden een brandende lamp meegebracht. Toen de lampen van de dwaze meisjes dreigden uit te gaan, vroegen zij de wijze meisjes om een deel van hun extra olie. Deze antwoordden stellig: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. zij wilden best hun lamplicht delen met de andere vijf, maar niet het risico lopen dat alle lampen uit zouden gaan.

Toen dan de 5 dwaze meisjes waren weg gegaan om olie te kopen, verscheen de bruidegom en alleen die gereed waren konden met Hem mee naar binnen gaan. De anderen kwamen later tevergeefs aan de deur. Zij kregen te horen: Ik ken u niet! Laat dat ons niet gebeuren. Ga er niet te gemakkelijk van uit dat je vast wel mee naar binnen mag. Markus 8: 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Hand. 2: 40 Laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. 1 Timot.1:19 en behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.

Vaak moest Paulus denken aan de gemeenten die hij had achtergelaten, jonge kwetsbare gemeenten in een vijandige wereld. Geïnspireerd door Gods Geest schrijft hij brieven aan hen en wijst hij op het feit dat ze geen fysieke, materiële strijd te voeren hebben, maar een geestelijke.

Hij moedigt hen aan om krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht te staan. In Hem zijn ze meer dan overwinnaar!

Jezus deed voor Zijn hemelvaart hetzelfde. Jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, Hand. 1:8.

Een persoonlijke pinkster ervaring geeft ons deze kracht. Jezus wil een elk van ons helemaal vullen met Zijn Geest, met Hem. Zijn persoonlijkheid wordt dan de mijne, Zijn kracht wordt dan mijn kracht, mijn oude leven raakt op de achtergrond en verdwijnt op den duur. Of zoals de

Bijbel zegt: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, 2 Kor. 5:17.

Joh 7: 38,39 op een ander moment, tijdens het Loofhutzenfeest getuigt Jezus: wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zij Hij over de Geest, die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Laten wij zorgen dat ons kruikje gevuld is met olie om tot het einde bereid te zijn en om onze lamp te kunnen laten schijnen.