

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 32/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Willem Agerbeek het Woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst. De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart.

Via de gemeenteapp hebben we vragen aan jullie gesteld over de invulling van enkele diensten in december. Het gaat over een gemeenschappelijke dienst met de PKN gemeente van de Credokerk en een werkgroep om de kerstviering te organiseren.

Het Woord van Arjen Lock in een notendop.

Staat deze tekst in de Bijbel?

Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

Het lijkt van wel, maar eigenlijk is de oproep hierboven heel passief. Je moet iets niet doen. De echte tekst uit de Bijbel roept ons op om actief iets wel te doen.

Lukas 6:31: En zoals u wilt, dat u de mensen doen, doet u hun evenzo. Het boeken Spreuken heeft wijze raad over tijden van nood. God is dan onze toevlucht. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 118 - *Uit de benauwdheid heb ik tot de heer geroepen. De Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.*

Sommige spreekwoorden uit de Nederlandse taal komen regelrecht uit het Bijbelboek Spreuken. Zoals Spreuken 16:18 *Hoogmoed komt voor de val.* Hoogmoed is de gedachte dat wij God en de ander niet nodig hebben. Het is het verkeerde verlangen dat al in het paradijs aanwezig was om net zoveel (of meer) kennis dan God te bezitten.

Ons hart is de plaats waar wij beslissingen nemen over wat we wel of niet gaan doen. Daarom zegt Spreuken 4:23: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Broeders en zusters laten wij de bron die ons hart is, goed bewaren, zodat daar altijd schoon water blijft stromen.

Berichten van het zendingsveld:

Beste, lieve vrienden,

Vandaag sturen we een korte brief met een filmpje dat gemaakt kon worden met behulp van filmbeelden die we zeer recent vanuit Papoea-Nieuw-Guinea kregen toegestuurd.

In januari waren we nog aan de Sepikrivier tijdens een onderwijzerscursus met 120 deelnemers.

Eind juni houden we traditioneel een korte in-service cursus voor alle actiever leerkrachten. Hoe zou zo'n cursus gaan in onze afwezigheid? Hoe zou de eerste helft van het schooljaar verlopen zijn? En ging het goed met gebruik van beamers in het klaslokaal? En hoe kunnen Maija en ik toch een beetje bij zo'n cursus betrokken zijn terwijl we in Nederland bivakkeren? Wel het bijgevoegde filmpje van vier minuten geeft antwoord op al die vragen. Even op de link klikken.

https://drive.google.com/file/d/1w0F1e_Y3Fsz_VpJYITAi6Ge28pmuH_tV/view?usp=sharing

Maar als je nu geen tijd hebt om filmpjes te kijken en hoopt op een paar korte krantenkoppen?

Tja, dan kan ik wel verklappen, dat die cursus erg goed ging dankzij ons team van Abau supervisors en dankzij de aanwezigheid van een Duitse collega die de technische kant van het beamergebruik op zijn schouders nam. Er waren geen blijvende problemen met de beamers en de leerkrachten vertrokken weer met de juiste schoolboeken voor de laatste ruim vijf maanden van het schooljaar.

Hoe blij we daar mee zijn? Ja, dat antwoord wordt toch het beste door het filmpje weergegeven.

Met veel dankbare groeten, Arjen en Maija