

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 30/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Arie Kok het Woord verzorgen en Linda van den Worm de zangdienst.

De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart.

Voorbede gevraagd.

Voorbede gevraagd voor Judith Tirion en Sheurly Herici die kampen met gezondheidsproblemen.

Arie Melissant heeft last van zijn knie, graag voorbede voor herstel.

Het Woord van Peter van den Worm.

Een persoonlijk gesprek met de schepper van hemel en aarde.

Johannes 4:1-26

We lezen in het Woord van God wie God is.

Hij heeft Zijn Naam aan ons bekend gemaakt (Ik Ben).

Hij maakt ook Zijn karakter aan ons bekend.

Hij is een God van gerechtigheid, maar ook van barmhartigheid.

Hij is een God die het hart van de mens doorgrond.

Dan kunnen we leren van de keuze van God voor David.

We zien dat God zoekt naar een bepaald soort mens.

In **2 Kronieken 16:9** lezen we dat *'de ogen van de Here, doorzoeken de gehele aarde, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem'*.

Als ons hart volkomen naar God uitgaat, dan zoekt God ons op.

Johannes 4:4 zegt dat de Here Jezus door Samaria moest gaan.

De bijbel zegt dat de Here Jezus moe was van het reizen.

Maar hij wilde deze Samaritaanse vrouw ontmoeten bij de bron, die Jacob aan zijn zoon had gegeven. Wat was zo bijzonder aan deze vrouw. Het was een vrouw van de wereld. Het was misschien wel een vrouw die er goed uitzag, want ze had al aardig wat mannen gehad. In een Bijbelse roman wordt haar leven geschetst door pech en ongeluk. Maar ze bedoelde alles zo goed en toch ging het iedere keer weer mis. God zocht deze vrouw op en maakt zich aan haar bekend.

De godsdienst van de Samaritanen was een beetje een mengelmoes van de boeken van Mozes en eigen goden. Zij waren een volk dat niet tot de joden behoorden, maar wel als een soort 2^e rangsburger met de joden samen leefden en gebruiken van de joden hadden overgenomen. Vandaar dat zij het over haar Vader Jacob had. Het is bijzonder dat de vrouw al vroeg in het gesprek over 'aanbidden' spreekt. God is op zoek naar aanbidders, ware aanbidders.

Dit lezen we in **vers 23**. Wat ook bijzonder is dat er tijdens het gesprek een nieuw tijdperk aanbreekt. We lezen dat de Here Jezus zegt dat je vanaf dat moment de Vader kunt aanbidden in geest en waarheid op elke plaats.

In **vers 25** lezen we waarom de Here Jezus deze vrouw wilde ontmoeten.

Ze geloofde in de komst van de Messias. En de Here Jezus zegt dan tegen haar: 'Ik ben het'

We lezen verderop dat de ontmoeting met de Here Jezus veel dorpsgenoten tot het geloof heeft gebracht, lees **verzen 39-42**.

Ook wij mogen de Here Jezus ontmoeten. En net als bij de Samaritaanse vrouw zal Hij zich zelf aan ons bekend maken.

We lezen in **Johannes 14:19-23** dat de Here Jezus ook zich aan ons zal openbaren, als wij Zijn geboden van harte in acht nemen.

De Here Jezus ontmoet ons bij de bron van vader Jacob.

Zowel de bron als de verwijzing naar de aartsvader Jacob spreekt van de Heilige Geest die in ons woont, waardoor wij in gesprek mogen komen met de Here Jezus en Vader God.

Elk moment van de dag mogen wij een ontmoeting hebben met de schepper van hemel en aarde. Als ons hart volkomen is toegewijd aan de Here, zal Hij zich sterk bewijzen wie Hij is.

Ook tegen ons zegt de Here Jezus, Ik ben het, Ik ben de Messias, jouw redder en zaligmaker, jouw erfdeel, jouw levensgeluk waarna je op zoek bent.

Als je wist wie er met je spreekt.....

De vraag is of ons hart vol is van God. Dat kan alleen als we Hem hebben leren kennen, als wij Hem hebben ontmoet.

Laat ons hart gericht zijn op Hem, laat onze ogen gericht zijn op Hem;

Hebreeën 12:2.

In het gesprek dat de Here Jezus met de Samaritaanse vrouw heeft zegt Hij: 'Vrouw geloof Mij' (**vers 21**). Dit wil Hij ook vandaag tegen u en mij zeggen: 'geloof Mij'.

En een ieder die in Hem geloofd, die Hem hebben aangenomen, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden (**Johannes 1: 12**).

De vrouw had maar 1 gesprek met de schepper van hemel en aarde, wij mogen elk moment van de dag met hem spreken en van Hem leren. En Hij geeft ons het Levend water.