

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 28/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong het Woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst.

De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart.

Op aanstaande woensdag 14.30 uur zal Alex Staupe worden begraven op begraafplaats Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2 in Capelle aan de IJssel.

Voorbede gevraagd.

Voor familie Albersen, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om troost en sterkte. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen.

Zuster Trudy heeft voorbede nodig voor de aanstaande operatie aan haar pols. Broeder Arie Melissant heeft last van zijn knie, graag voorbede voor herstel.

Het Woord van Willem Agerebeek.

Behoren tot de schare of tot de leerlingen/discipelen van Jezus.

De wereld is door God geschapen als plek van volmaakte harmonie onder zijn heerschappij. Alles was samenhangend verweven met ieder ander deel van de schepping. Er was geen disharmonie tussen lichaam en geest of tussen gevoelens en geweten. Er was geen conflict tussen mensen onderling en tussen de seksen. Het lichaam raakte nooit met zichzelf in de knoei - er was geen afbraak van het lichaam door ziekte, veroudering of dood. Er heerste volmaakte harmonie tussen mensen onderling en tussen mens en dier en het milieu. Maar de zonde, die ten diepste verzet betekent tegen Gods koninklijke gezag, verbrak de eenheid tussen God en mens. Dat leidde tot het verbreken van alle andere relaties, tot het 'uiteenvallen' van de schepping. Alles in de wereld - ieder aspect van het leven - is nu onderworpen aan vergeefsheid en verval (Genesis 3:17-19; Romeinen 8:20-21). Onze relaties met God, elkaar, onszelf en de natuur gingen kapot. Oorlog en misdaad, racisme en armoede, woede en wanhoop, honger en plagen, veroudering en dood zijn allemaal het gevolg van deze grote afbraak.

God schiep ons om hem te verheerlijken en bovenal van hem te genieten. Als we ons van hem afwenden en iets of iemand anders, meer liefhebben dan Hem, dan is afbraak het gevolg. Waar God niet erkend wordt als Koning, heersen duisternis en dood. In de Hebreeuwse Schrift (het O.T.) wordt God beschreven

als de Koning die regeert over alle dingen (Psalm 93:1,2; 103:19). Hoe groot God ook is en hoezeer verwijderd van God de mensheid ook was geraakt, God was niet van plan om de mensheid op te geven. De oudtestamentische profeten spraken over een toekomstig Goddelijk Koninkrijk, dat aan het einde der tijden gesticht zal worden. Jesaja voorspelde dat een afstammeling van David (Jesaja 11:1) zou opstaan, op unieke wijze vol van Gods Geest (vers 2-3). Hij zal regeren en niet alleen rechtvaardigheid brengen voor de armen en onderdrukten (vers 4-5), maar ook eenheid onder de volken en rassen (vers 10-11). Het visioen spreekt echter ook over dingen die zelfs nog wonderlijker zijn. Onder zijn heerschappij: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beiden stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Jesaja 11:6-9) Dit koninkrijk zal niet alleen politieke vrede en sociale vooruitgang brengen, maar de natuur zelf zal worden hersteld. Het geweld en bloedvergieten in de natuur zullen voorbij zijn, net als veroudering (vgl. Jesaja 65:20 - geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit), ziekte en de dood zelf. Een vergelijkbare profetie zegt: 'Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht.' (Jesaja 25:8) Dit is het werk dat God doet voor het herstel van de eenheid tussen God en de mens. De zonde die oorzaak was van de verbreking van deze eenheid, leidde tot schade aan de gehele schepping. Maar God had zijn reddingsplan al klaar liggen. Al voor de schepping van hemel en aarde. Maar kan ieder mens dan weer tot eenheid komen met God? Gaat dat dan vanzelf? Of moeten wij een keuze maken? We gaan kijken naar 2 types mensen. Die 2 types mensen reageren op een andere manier op de boodschap en het handelen van de Heer Jezus. En ze reageren op een andere manier op prikkels uit de samenleving/de duisternis en op de leiding van de Heilige Geest, die als Jezus' plaatsvervanger is gekomen. Wat is het verschil tussen de schare en de leerlingen? De schare kwam naar Jezus om naar Hem te luisteren, Hem te ontmoeten en genezing te ontvangen. Is het genoeg om Jezus te ontmoeten? Vroeger verkondigden we tijdens evangelisatie deze boodschap: 'Als je Jezus ontmoet, komt alles goed want Zijn genade is jou genoeg'. En dat is waar, daar hoeven we niets aan af te doen. En toch is het interessant om stil te staan bij de gedachte of het genoeg is. Er zijn mensen die een maaltijd met Jezus hadden en geen leerling van Hem werden. Er zijn situaties in de Bijbel waarbij Jezus een huis binnengaat en er bij die man of vrouw niets verandert. Jezus heeft door

Zijn dood en opstanding de prijs voor alle mensen betaald. Maar wat een ieder van ons ermee doe bepaalt of we bij de schare blijven of leerlingen worden.

Dat is een worsteling en roept ons op om in de spiegel te kijken."

'De zalving bij Simon de Farizeeër' (Lukas 7:37-50). Dit verhaal draait in eerste instantie om een bij het Joodse volk gerespecteerde leider, een farizeeër, die Jezus had uitgenodigd om bij hem te eten. En dan komt er een vrouw binnen die iets doet dat echt niet kan. Zij stond bekend als een zondares. Ze verkocht als prostituee haar lichaam voor geld. Hoe komt ze aan de dure olie die ze bij zich had? Het geld daarvoor had ze bij elkaar gespaard in haar leven als prostituee. In Mat.26: 2 lezen we dat het 2 dagen voor Pesach was. En in vs.12 dat door die olie Jezus'lichaam werd voorbereid op het graf.

In dat flesje zalfolie kwam als het ware alles samen: haar pijn, schaamte en eenzaamheid. Maar ook haar vermogen. Ze goot het uit over Jezus' voeten (Mat 26:7 over Zijn hoofd). Dat offer werd haar redding. Simon bewees Hem niet eens de gastvrijheid Hem te begroeten met een kus of Hem zijn

hoofd te zalven met olie. De andere aanwezigen, die alleen maar kritiek hadden, zij allen misten de boot." Tijdens zijn ontmoeting met Jezus gaf Zacheüs, een rijke hoofd tollenaar in Jericho, aan dat hij het geld dat hij op een oneerlijke manier had verkregen, wilde teruggeven aan de armen. Direct daarna

zei Jezus: 'Dit huis is redding ten deel gevallen.' Waarom zei Hij dit niet toen Zacheüs naar Hem luisterde vanuit de boom? Waarom zei Jezus dit niet op het moment dat Hij het huis van Zacheüs binnenkwam? Het ging niet alleen om de ontmoeting met Jezus, maar ook om het veranderde hart van Zacheüs.

(Luc 19: 1-10) Handelingen 16:16. "Leerlingen van Jezus waren op weg naar een gebedsplaats. Vergelijk het met de avondbidstond bij ons in de kerk. Onderweg daarnaartoe kwamen Paulus en Silas voor de zoveelste keer de bezeten vrouw tegen. Paulus kreeg er genoeg van. Hij werd boos, niet op haar, maar op de duisternis die in haar woonde. In Jezus' naam bevrijdde hij haar.

Hoe vaak worden wij boos op de duisternis? Paulus en Silas besloten om in te grijpen en betaalden daar een enorme prijs voor: 'Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, voor de stadsbestuurders' (vers 19).

Als je als leerling van Jezus onderweg bent zou het zomaar zo kunnen zijn dat je dag anders loopt dan gepland. Of leven we zodanig dat alles vast ligt en moet de Heer rekening houden met onze agenda?

In de gevangenis zongen Paulus en Silas lofliederen voor God (vers 25).

Wauw, ze waren bezig met de grootheid van God. Daar was het hen om te doen.

Zij waren aan het zingen omdat God goed is. Hun doel was niet om uit de gevangenis te ontsnappen. Daar waren ze niet eens mee bezig. Zij wisten: ook in de gevangenis is God goed. Als we onze trots, schaamte, verleden en heden bij Gods voeten leggen vinden ook wij kracht en energie om God te aanbidden als we

pijn lijden of in de gevangenis zitten. En dan zegt de gevangenisbewaarder tegen hen: wat moet ik doen om zalig te worden, om gered te worden? Wanneer heeft iemand jou voor het laatst die vraag gesteld? Het is om jaloers te worden op Paulus en Silas als je dit lees.

Het antwoord van hen is heel simpel: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten' (vers 31).

we hebben altijd geleerd over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. En zeker, die bestaat! Hij neemt ons aan zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Als je eenmaal je levensweg gaat met Jezus zul je onderweg offers moeten brengen. Maar hoe verkondigen wij dat vanuit de kerk. Naar buiten toe schetsen we een heel mooi beeld van wie Jezus is, maar we vertellen vaak alleen de 'snoepverhalen' en maken het evangelie zodoende aantrekkelijk. We praten liever niet over offers brengen, pijn lijden en de prijs betalen. We willen Jezus er naast ons gewone leven bij nemen. Maar als leerling van Jezus moet je bereid zijn om offers te brengen. Draait het om eigen gewin of willen we alles achterlaten om Hem te volgen?" Hoe kunnen we ons leven zo omgooien dat we net zo vastberaden als Paulus en Silas met de situaties omgaan? Dat we niet denken "ik geloof het wel", maar dat we ons de duisternis aantrekken en ook aanspreken. Wat is er gebeurd toen wij Jezus ontmoetten? Toen wij een maaltijd met Hem hebben gehad? Heb jij je flesje zalfolie bij Hem gelegd? En ben je bereid om boos te worden op de duisternis en zelfs in de gevangenis Jezus te aanbidden?" Computer en monitor / beeldscherm. Juiste verbindingkabel. Monitor toont eigen naam of, wanneer het verbonden is, beelden vanuit de computer. Geloven in Jezus is niet een emotioneel besluit van enig moment waarbij je je vinger opsteekt. Geloven in Jezus betekent je flesje zalfolie leeg gooien, alles weggeven, en soms een stokslag aanvaarden. Die uitdaging ligt in onze ontmoeting met Jezus. Verborgene zaad

Joh 16: 7-15 Jezus belooft ons de Heilige Geest, de pleitbezorger, de Geest van de waarheid die ons de weg zal wijzen naar devolte waarheid en ons zal zeggen wat Hij hoort en ons bekend maken wat komen gaat. Hij, de Heilige Geest heeft het van Jezus, die het heeft van de Vader. Willen we de Heilige Geest de ruimte geven om ons te vormen tot bruikbare instrumenten; tot bereidvaardige en gewillige dienstknechten in het Koninkrijk? Blijven we liever deel van de schare, om alleen te luisteren, Hem te ontmoeten en van Hem te ontvangen? Of strekken we ons uit naar het discipelschap om in Zijn Naam te vragen om zegeningen voor de mensen in onze omgeving? Brengen wij verandering in levens in Zijn Naam?

Willen wij mensen brengen tot de vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Jezus wil ons bekwaamen door de werking van de Heilige Geest in onze levens. Mag Hij dat doen?