

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 27/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Willem Agerbeek het Woord verzorgen en Linda van den Worm de zangdienst.

De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart, tot die tijd zal er geen bidstond en bijbelstudie meer gehouden worden ivm de vakanties van de leden van de gemeente.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, Ferrie de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen. Zuster Trudy heeft voorbede nodig voor de aanstaande operatie aan haar pols.

Het Woord van Arjen Lock.

De eindtijd. Weet je daarvan wel genoeg? Snap je de begrippen van verdrukking, de opname van de gemeente, het laatste oordeel, de terugkomst van Jezus.

Weet je in welke volgorde alles gebeurt? Hoe erg is het eigenlijk als je onwetend en onvoorbereid aan de eindtijd begint. Is dat net zo slecht als onwetend en onvoorbereid aan een eindexamen te beginnen?

Het gevaar van studie en kennis is dat het ons arrogant maakt. Of dat we anderen veroordelen die onze visie niet delen. Wat we niet kwijt mogen raken is de boodschap van de Koning, die beloofd heeft om te komen. De Koning komt. Het boek Openbaring is niet geschreven om angstig te maken maar om gerust te stellen. Het is een geschiedenisboek van de toekomst, en het is een boek dat vertelt hoe het afloopt. En ook dat het goed afloopt. We mogen de laatste pagina's zien en lezen. En die gaan over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We moet niet denken dat we iedere symbolische uitdrukking helemaal kunnen uitleggen. In Maleachi 4:5 wordt gezegd dat Elia zal komen voor de grote dag des Heren. Voordat de Messias zou komen. Wie was die Elia?

Johannes de Doper, zei Jezus. Maar toen het aan Johannes de Doper zelf werd gevraagd, antwoordde hij: Ik ben het niet.

Dat is bijzonder. Johannes was de Elia die komen zou, maar hij wist het zelf niet. Die vraag 'Wie ben ik?' was niet belangrijk voor Johannes. Maar wel de vraag 'Wie bent u?' Laat dat ook voor ons de belangrijkste vraag zijn van ons leven. Onze rol is niet zo belangrijk, maar wel de rol van de Messias.

Iemand zei eens over het Joodse volk: Het is een volk dat de toekomst inloopt met de ogen gericht op het verleden. Die ogen die op het verleden gericht zijn, zien steeds naar de wonderen van God in de geschiedenis. Zij zien steeds Gods trouw door de eeuwen heen en daardoor hebben ze hoop en moed voor de toekomst. Laten wij dat ook eens doen. De wederkomst en de nieuwe hemel en aarde zijn zaken van de toekomst.

Als we kijken naar het verleden zien we steeds dat het God en God alleen was, die zijn Heilsplan uitvoerde. Het menselijk geloof was vaak afwezig of er was zelfs tegenwerking. Voorbeelden: Mozes die de Exodus moest gaan leiden, zei tegen God: Kunt u niet iemand anders sturen?

Zacharias in de tempel kon niet geloven dat hij de vader van Johannes de Doper zou worden. Maria geloofde gelukkig wel dat God zou kunnen doen wat hij had beloofd en ze zei: Mij geschiede naar uw woord.

Judas verraadt Jezus, Petrus verloochent hem, die discipelen vluchten.

De opstanding - de discipelen konden het niet geloven. Maria van Magdalena was één van de weinigen die wel geloofde dat Jezus kon doen wat hij al had voorspeld, namelijk: opstaan uit het graf.

Samenvattend: De Koning komt. Dat was steeds de boodschap. De vraag wie er komt is belangrijk, niet de vraag wanneer precies. God heeft altijd een plan gehad met de mensheid. We noemen het soms een heilsplan. Een plan wat al klaar lag in de eerste hoofdstukken Genesis. Een plan wat volgens de Bijbel al klaar lag voor de grondlegging der wereld. We hebben gezien dat de menselijke inbreng maar heel weinig was in alle grote gebeurtenissen van Gods ingrijpen in de wereld, zoals de Schepping, de Exodus, de geboorte, het leven en sterven van Jezus. Waarom is alles gebeurd? Dank zij God en God alleen. En niet dankzij de mens, of het geloof van de mens. Het is allemaal gebeurd ondanks het ontbreken van alle menselijke inbreng en medewerking. Als God in staat is geweest om al die heilsfeiten tot een goed einde te brengen, dan weet ik zeker dat Hij dat ook zal doen met de voleinding der wereld. Het ligt in zijn handen. Natuurlijk mag je nadenken over hoe de eindtijd eventueel zou kunnen gaan, maar dan mag je niet het perspectief kwijtraken dat God door Jezus heeft beloofd dat Hij met ons zal zijn tot aan het einde der dagen.

Bericht van het zendingsveld.

Beste, lieve vrienden,

'Hebben jullie al plannen voor pensioen?' horen we wel eens. Die plannen zijn er wel, maar zeker niet voor de komende twee jaren, want er zijn uitdagingen (zelfs nog één in Rusland) die te mooi zijn om te laten liggen. Dus we zijn lekker bezig. Als we bijvoorbeeld terugkijken op de laatste drie weken dan heeft Maija in Finland de jeugd toegesproken en is ze ook nog met een opdracht in Rusland

geweest. In die tijd heb ik verrassend veel overuren gedraaid. Dat laatste komt wel eens vaker voor als een opdracht voor een bepaalde datum af moet zijn.

Deadline

Die opdracht die klaar moest, had te maken met de Abauscholen. Nu, op dit moment van schrijven, is er in Yabru een onderwijzerscursus begonnen die een week duurt. De helft van alle getrainde Abauonderwijzers zijn hiervoor uitgenodigd. En zodra die week voorbij is, volgt er onmiddellijk een tweede cursus met precies dezelfde inhoud en dan mag de andere helft van de Abauleerkrachten komen. We hadden natuurlijk ook één grote cursus kunnen organiseren, maar 120 leerkrachten is toch een beetje te veel voor de capaciteit van ons Abau Training Centrum. Twee keer zestig is gezelliger en meer overzichtelijk.



Boeken wisselen en update:

De Abauschool volgt het kalenderjaar dus ze zijn precies halverwege het schooljaar. De leerkrachten leveren de

boeken van de eerste helft in en gaan als een voetbalteam straks vertrekken om met een andere set van boeken aan de tweede helft te beginnen.

De dorpen die al een beamer hebben (13 van de 26) krijgen ook een update mee van het digitale interactieve Abau programma dat ze via de beamer aan de klas tonen. Met het maken van die update was ik in de afgelopen weken zo druk.

Technische steun:

We zijn heel blij dat dezelfde Duitse jonge collega die ons zo goed hielp in januari nu opnieuw naar het dorp is gegaan om ervoor te zorgen dat het technische gedeelte zo goed mogelijk gaat verlopen. Hij had een reis met hindernissen maar komt toch nog net op tijd om les te geven.

Dagelijks gaan er emails heen en weer van PNG naar hier. Op afstand bemoedigen en adviseren we onze ervaren trainers. Geografisch verkeren we in Rotterdam, maar in de komende twee weken zijn we in gedachten terug in het Yabrudorp.



Paul en Helen

Ruim 300 kilometer verder op zijn Paul en Helen bezig met hun studies. Helen bijna klaar met haar Master en Paul heeft nog wat meer meters te maken. Het is een prachtig echtpaar. Wij willen hun toekomst niet invullen, maar we zijn heel blij met de visie die ze hebben voor hun eigen Abau-volk. Helen is de

vertaalster van het Oude Testament in de Abautaal. Daar zit ook heel veel toekomstmuziek in. Maar waarom zou ik meer schrijven? In het bijgestuurde filmpje krijg je een mooi beeld van dit echtpaar. Niet alleen op de Bijbelschool, maar ook in het Yabru-dorp. Even hier [klikken](#) als je tien kijkminuutjes hebt.

Financieel plaatje

Geweldig dat het mogelijk is om dit echtpaar financieel te steunen. En ook fantastisch dat we met elkaar 26 Abauscholen op de been houden. In het systeem dat we hebben opgezet zijn de schoolgelden die door de ouders betaald worden genoeg om de leerkrachten toch iets toe te stoppen. Het is maar een kleine tegemoetkoming; een tastbaar bewijs dat hun werk gewaardeerd wordt. Hun eigen motivatie en voldoening vormt de rest van de 'betaling'. We hebben ook geen kosten aan schoolgebouwen, want het regenwoud is onze Praxis. De kosten die overblijven hebben te maken met jaarlijkse schoolvoorzieningen zoals schriften, schoolborden, krijt, potloden, training en bezoeken van leerkrachten. En soms het drukken van nieuwe schoolboeken, hoewel we nu aardig goed gesteld zijn. Als we de nieuwe 13 scholen van beamers willen voorzien dan praten we natuurlijk wel over een behoorlijke investering. Dat moet nog even wachten. We willen eerst graag de verslagen horen van de scholen die al een half jaartje met beamers hebben gewerkt.

Er gebeurt veel. Het project zit niet in een pensioenfase en dat is mooi om te zien. Het is ook heel mooi om te constateren dat er zoveel bruisende activiteit plaats vindt in onze afwezigheid.

Met dankbare groeten,
Arjen en Maija