

Bethel Tempel Rotterdam,
Contactbrief week 26/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Arjen Lock het Woord verzorgen en Albert Klein de zangdienst.

De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart, tot die tijd zal er geen bidstond en bijbelstudie meer gehouden worden ivm de vakanties van de leden van de gemeente.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, Ferrie de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen. Zuster Trudy heeft voorbede nodig voor de aanstaande operatie aan haar pols.

Het Woord van Peter van den Worm.

De gemeente van de Here Jezus (deel 2), verdrukking en trouw

Openbaring 2:8-11

De Here Jezus stelt zich hier voor als iemand die dood is geweest en weer levend is geworden. Dit zegt iets over de verdrukking die Hij heeft meegemaakt.

Hebreeën 2: 17-18 zegt dat de Here Jezus ons lijden en verdrukking begrijpt.

Hij kan met ons meevoelen omdat Hij als mens verdrukking gekend heeft.

Het bijzondere van het begrip van de Here Jezus is dat Hij voor ons een goed woordje doet bij de Vader (Hebreeën 7:25). De Here Jezus stelt zich ook voor als 'de Eerste en de Laatste. Het gaat dus alleen maar om Hem.

Hij heeft altijd het laatste woord. Ook als het gaat om uw en mijn verdrukking.

Dit lezen we ook in 2 Korinthe 4:8-11. Ze zeggen wel eens wie het laatste lacht, lacht het beste. Nou reken maar dat de arme Lazarus als laatste heeft gelachen toe hij in de hemel vertroost werd.

Maar trouw zijn als gemeente van de Here Jezus heeft ook nog aan andere facet. De gemeente wordt hier vergeleken met een kandelaar.

Een kandelaar is er voor het licht te verspreiden. De gemeente is er om een getuige te zijn van de Here Jezus. Dit wil niet zeggen dat we dat alleen doen als we evangeliseren. Maar ons hele leven mag getuigen van de Here Jezus christus.

Bijvoorbeeld om trouw te zijn tot de dood als we een bediening hebben.

Hoe klein de bediening ook is.....

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

In Mattheüs 25: 14-21 vertelt de Here Jezus een gelijkenis over talenten. Talenten zijn de rijkdommen van God die Hij ons in bruikleen geeft. Het bijzondere van Openbaring 1 is dat er staat dat de Here Jezus in het midden van de gemeente is. En Hij is die heer van Mattheüs 25 die een verre reis maakte (naar het huis van de Vader om ons plaats te bereiden en om het Koninkrijk van God in ontvangst te nemen). We hebben dus Zijn rijkdom, Zijn leven ontvangen om daarmee iets voor Hem te doen, opdat het Koninkrijk van God groeit. Als je vindt dat je maar een kleine taak in de gemeente hebt, zorg dan dat je daarin trouw bent. e Here Jezus bevestigd in Openbaring 2:9 dat de gemeente rijk is. Wat een verschillen zijn er in de gemeente van de Here Jezus. De een is rijk en gebruikt de talenten en gaven die hij/zij in bruikleen heeft gekregen om het Koninkrijk van God te laten groeien. Maar er zijn ook mensen die alsof doen. En ze hebben de mooiste praatjes.

In de gelijkenis van de Here Jezus komen we zo iemand tegen. Het was wel iemand met een eigen mening en de opdracht van zijn heer niet had uitgevoerd. Zijn woorden waren vlijend, maar God kijkt naar onze daden en gehoorzaamheid.

We hebben het nu al gehad over trouw te blijven in verdrukking en lijden, trouw in de bediening (taken) die God ons heeft gegeven.

We mogen ook trouw zijn aan het Woord van God.

De beloften van God Woord daar mogen we aan blijven vasthouden.

De Here Jezus zegt tegen de gemeente: 'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. We mogen ook lezen dat de Heilige Geest spreekt tot de gemeente. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt.

We mogen van Hem leiding verwachten in de gemeente.

Als we trouw blijven tot de dood zullen we de kroon van het leven ontvangen.

Trouw is een karaktereigenschap van de Here Jezus. Hij was trouw tot de dood. Trouw zijn moet je van Hem leren. Over de Heilige Geest zegt de Here Jezus: Hij zal het uit het Mijne nemen en het u aan u doorgeven (Johannes 16:14).

Laat onze passie in de gemeente lijken op de drive van de dienaren die meerdere talenten van hun heer in bruikleen hadden gekregen, en ons volledig inzetten voor het Koninkrijk van God. Om trouw te zijn is ook moed nodig. Ook moed is een karaktereigenschap van de Here Jezus. Als we naar Petrus kijken ontbrak het hem aan moed toen hij voor een volgeling van de Here Jezus werd aangezien. Maar toen hij geleid werd door de Heilige Geest zien we een totaal ander houding. Jezus zegt leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben.