

Bethel Tempel Rotterdam,
Contactbrief week 25/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Peter van den Worm Woord verzorgen en Herbert van den Worm de zangdienst.

De bidstonden en Bijbelstudies zullen in de maand september weer worden opgestart, tot die tijd zal er geen bidstond en bijbelstudie meer gehouden worden ivm de vakanties van de leden van de gemeente.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, Ferrie de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen.

Het Woord van Ko de Jong in een notendop.

Abraham was een Vader van vele kinderen.

En op Vaderdag gaan we het over hem hebben.

We leven in een tijd waarin geloof een steeds minder belangrijke plaats inneemt.
Lees ook Luca 18:1-8.

De vrouw had zo'n sterk geloof in haar zaak dat ze niet tegen te houden was.
Zij had een volhardend geloof.

In het begin was het geloof van Abraham nog niet perfect. Hoewel hij op weg ging met God vreesde hij nog voor de Farao in Egypte. Die had er een handje van om de mooiste vrouwen zich toe te eigenen. En Sara de vrouw van Abraham was zeer mooi. Hij deed zich daarom voor als familie.

Maar toen God aan Abraham om zijn zoon te offeren, was het geloof van Abraham volkomen geworden.

Zo moet het ook zijn met ons geloof, we moeten groeien en ons geloof moet vol worden. God zal net als bij Abraham ons gebeurtenissen laten meemaken om ons geloof te laten groeien.

Abraham kreeg van God een opdracht met een verlies, het verlies van het liefste dat hij had gekregen van God.

Maar de relatie met God was voor Abraham belangrijker dan Izaak.

Lees ook Psalm 119:60.

De plek waar Abraham zijn zoon zou moeten offeren ligt op de berg Moria.

Het is dezelfde plek waar God Zijn Zoon wilde offeren om u en mij te redden.

Lees ook Hebreëën 11:17.

Dank uit Macao.

Suzanna en ik willen de leden van de gemeente Betheltempel bedanken voor het bedrag van GBP 300 dat u naar onze hoofdkantoren hebt gestuurd.

Nogmaals, dit zal zeker een grote hulp zijn voor ons en de bediening hier.

Jullie blijven allemaal zo'n zegen voor het werk in Macau, ook jullie voortdurende voorbede voor ons waarden we zeer.

Gods rijke zegen voor jullie allen.

Take good care!

In His great love,

John & Suzanna