

Mededelingen:

Aanstaande zondag op 11 juni 2023 zal Barry van Oertel het Woord verzorgen en Albert Klein de zangdienst.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen en Betty van den Worm die is gevallen.

Het Woord van Romeo Dragman in een notendop.

Er zijn vele feestdagen in het jaar en voor elke feestdag hebben we wel een invulling gevonden. Maar voor velen is Pinksteren een moeilijk feest om te vieren, omdat ze de oorsprong ervan niet weten. Als volgeling van de Here Jezus weten we het wel. De komst van de Heilige Geest is voor ons, als gemeente, een blijde gebeurtenis. Immers God kwam in de mens wonen. Lees 1 Korinthe 2:10-11. De Geest van God is goed op de hoogte wat God wil in ons leven. Hij wil ons leiden naar de Wil van God. In Efeze 4:30 staat dat we de Heilige Geest verdrietig kunnen maken als we hem opzij zetten. In 1 Johannes 3:8 lezen we dat we de Heilige Geest niet kunnen zien, maar wel het effect van Zijn aanwezigheid kunnen voelen en zien. In Handelingen 2:1-4 heeft de bijbel het over een verfrissende wind die ons bijstaat. De aanwezigheid van de Geest wordt gezien als een vuur, maar het verbrandt ons niet. In Lucas 3:15-16 staat dat de Here Jezus ons doopt met de Heilige Geest. We mogen dus vol worden van de Heilige Geest. In Handelingen 2:39 staat dat ook wij de belofte van de Heilige Geest mogen ontvangen. Lees ook Johannes 14:15-17. Ook in het oude testament was de Geest van God al werkzaam op aarde. Lees Genesis 1:2. Ook in de tijd van Richteren zien we dat de Geest van God individuen gebruikt op een wonderbare wijze. We lezen ook in de Profeten en in het leven van David dat de Geest van God actief is. We lezen ook dat de Wolkkolom en de Vuurkolom de Israëliters leidde in de woestijn, ook een blijk van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Maar de Geest van God woonde nog niet in de mensen. 1 Korinthe 3:16-17. De Heilige Geest vormt ons tot een kind van God. Laat de Heilige Geest Zijn werk doen in uw leven.