

Mededelingen:

Aanstaande zondag op 28 mei 2023 (met Pinksteren) houden we een gezamenlijke dienst met de PKN gemeente in de Credokerk. We starten om 10.15 uur. Na afloop wordt ons een broodmaaltijd aangeboden. Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven, doe dat dan alsnog.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen en Betty van den Worm die is gevallen. Er is ook voorbede gevraagd voor Romeo Dragman die last heeft van zijn rug naar een auto-ongeluk. Zuster Sheurly Henrici vraagt voorbede voor haar buurvrouw zij is ernstig ziek en Sheurly heeft met haar over de Here Jezus gesproken. Laten we met elkaar bij God om genade vragen.

De preek van Peter van den Worm.

De gemeente zoals hij in de bijbel wordt genoemd is het lichaam van Christus. De gemeente hoort dus onlosmakelijk bij de Here Jezus die het Hoofd is, en de Gemeente het lichaam (lees **Efeze 1:22-23**).

We lezen in **Johannes 17:6-24** dat de Vader mensen heeft gegeven aan de Here Jezus om bij Hem te zijn en te blijven (lees **vers 24**). En om één te zijn met Hem. Laten we een kijken wat de bijbel over de gemeente (gemeenten) zegt. In het boek van Openbaring lezen we over de openbaring van de Here Jezus (**Openbaring 1:1**). We lezen dat het Woord van God ons wil informeren over 'wat spoedig moet geschieden'. God laat ons hier zien hoe het zal gaan met Zijn gemeente.

In de tijd van Johannes waren er gemeenten in Azië die heel verschillend waren en toch een totaal beeld geven van de staat van de totale gemeente.



Er zijn vast meer gemeenten geweest in die tijd. Waarom er maar 7 gemeenten aangeschreven worden heeft misschien te maken met de verscheidenheid.

Johannes zag ook maar 7 gouden kandelaren. Het kan zijn dat de gemeenten het dichtst bij het eiland Patmos gelegen waren.

We lezen in **Openbaring 1:13** dat de Here Jezus staat in het midden van de gouden kandelaars. Zoals we al eerder hebben gelezen in het Woord van God is dat de Here Jezus onlosmakelijk verbonden is met de gemeente. Het getal 7 spreekt hier van de volheid. Dit wil zeggen dat deze 7 gemeenten representatief zijn voor de gehele gemeente. De Here Jezus heeft 7 sterren in Zijn hand. De bijbel geeft aan in **vers 20** dat dit de engelen zijn van de gemeenten. Een engel heeft hier de functie van boodschapper. Er is iets te vertellen en de boodschap is van groot belang. Met engel wordt hier hoogst waarschijnlijk de leiding bedoeld van de gemeente omdat de brieven aan hen zijn gericht (zie **Openbaring 2:1**). De leiding van de gemeente zorgt immers voor het verkondigen van de boodschap. In **Openbaring 1:11** zegt de Here Jezus dat hij de brief moest schrijven aan de gemeente (vergadering).

Wat is de boodschap? Er is al veel goeds. De gemeente is aan het werk en voor moeilijkheden zijn zin niet uit de weggegaan.

Maar het eerste en belangrijkste is verloren gegaan. De liefde tot God en de Here Jezus. Het christelijk leven is routinematig geworden.

De Here Jezus heeft niet meer de eerste plaats.

Dat is niet de bedoeling. Als je als stel alleen maar samenwoont en dingen samen doet zonder dat je heel veel van elkaar houdt, en naar elkaar verlangt dan is dat niet genoeg voor een huwelijksrelatie. De liefde is het belangrijkste (lees **1 Korinthe 13:13**) en de liefde is er wel (lees **Romeinen 5:5**).

De Here Jezus zegt dat we ons leven over een andere boeg ons moeten gooien (bekeren). Kennelijk heeft de Heilige Geest geen mogelijkheden en tijd gekregen om Zijn verlossing- en herstelwerk te doen in het leven van de leden van de gemeente.

We oren heeft, die hore wat de Geest tot gemeenten zegt.

We moeten leren eten van de Boom des levens (**Openbaring 2 :7**)

Laten we eens lezen wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze.

Efeze 4:20-24. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken.

Bekleedt u met de nieuwe mens (eten van de Boom des Levens,).

En nu de praktijk:

Elke dag leven uit het Woord van God, openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar (**Efeze 4:32**). De liefde voor God gaat gepaard met de liefde voor onze naaste. (**Math 22:34-40**).

(Lees ook **Johannes 15-21**) De Here Jezus zegt hier: 'Als je van mij houdt, neem dan Mijn geboden in acht'.