

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen.

Linda van den Worm zal ons voorgaan in de zangdienst.

De bidstonden beginnen op dinsdagavond 23 mei 2023 van 20.00 tot 21.00 uur.

Op 28 mei 2023 (met Pinksteren) houden we een gezamenlijke dienst met de PKN gemeente in de Credokerk. Na afloop wordt ons een broodmaaltijd aangeboden. Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven, doe dat dan alsnog.

Voorbede gevraagd.

Voor Roy en Monica, de broer van Monica is ernstig ziek, we mogen hen opdragen voor de troon van genade en we mogen bidden om een wonder. Ook voorbede gevraagd voor Judith Tirion die kampt met gezondheidsproblemen en Betty van den Worm die is gevallen.

De preek van Arie Kok in een notendop.

Maria van Betanië.

Maria was een zus van Martha en Lazarus.

En Jezus was daar regelmatig te gast.

In Mattheüs 26:13 en Markus 14:9 zegt de Here Jezus dat van Maria gesproken zal blijven worden in Zijn evangelie. Maria was kennelijk een bijzondere vrouw.

Wat weten we van Maria?

Zij was altijd te vinden aan de voeten van de Here Jezus. We zullen 3 gebeurtenissen in de bijbel nader bekijken.

WE lezen in Lucas 10:39 dat Maria luisterde naar de woorden van de Here Jezus en dat zij aan Zijn voeten zat. Haar zus bediende de gasten van het huis.

In Spreuken 31 vanaf vers 10 lezen we over de deugdelijke huisvrouw.

Een echte Martha. Dus wat Martha deed is niet verkeerd.

Het leven en de gedragingen van Martha en Maria is een combinatie van ons gedrag. We hebben onze verplichtingen naar onze omgeving maar we mogen ook stil zitten voor God om Zijn Woord tot ons te nemen. Het laatste is het betere deel, zegt de Here Jezus.

In Johannes 11:33-35 ontmoet Maria de Here Jezus bij het graf van Lazarus.

Ook hier valt Maria aan de voeten van de Here Jezus. Zij komt tot de Here Jezus met al haar verdriet. De Here Jezus wordt door haar met innerlijke ontferming bewogen. Hij wil onze Heiland zijn die voor ons zorgt, net als een herder zorgt voor zijn schapen. Aan Zijn voeten vinden we troost.

In Johannes 12:1-8 is Maria weer aan de voeten van de Here Jezus te vinden. Ze had goed geluisterd naar de Here Jezus en zij was de enige die begreep dat de Here Jezus voor haar zonden zou sterven. Daarom zalfde Maria de voeten van de Here Jezus met een zeer kostbare narduszalf. Dit was een vorm van aanbidding en dankbaarheid. Ze gaf haar hele wezen aan haar Heiland. Zij kuste zijn voeten en droogde zijn voeten met haar haar.

Wij kunnen veel van Maria leren. Laten ook wij aan de voeten van de Here Jezus te vinden zijn om naar Hem te luisteren, om al ons verdriet met Hem te delen en om onze aanbidding en dankbaarheid aan Hem te tonen.