

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen.

Herbert van den Worm zal ons voorgaan in de zangdienst.

We starten komende zondag om 14.00 uur.

De bidstonden beginnen op dinsdagavond 23 mei 2023 van 20.00 tot 21.00 uur.

Op 28 mei 2023 (met Pinksteren) houden we een gezamenlijke dienst met de PKN gemeente in de Credokerk. Na afloop wordt ons een broodmaaltijd aangeboden. Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven, doe dat dan alsnog.

Voorbede gevraagd.

Voor Sheurly Heinrici, Joanne Oosterhoff, Judith Tirion, Gaby Melissant, Piet Zagers die kampen met gezondheidsproblemen of herstellende zijn.

De preek van Henk Goldberg in een notendop.

In Sirlanka vierden ze Pasen.

Rebecca en haar man en haar zus gingen naar de kerk.

Die zondag blies een terrorist zich op in de kerk en werd Rebecca zwaar gewond.

Haar man en zus overleefden de aanslag niet.

Rebecca had een lange lijdensweg moeten afleggen, haar broeders en zusters hadden zich over haar ontfermd.

Dit is de prijs die we soms moeten betalen omdat we volgelingen zijn van de Here Jezus. Rebecca heeft zich niet laten kleineren en proclameert nog steeds dat de Here Jezus koning is van haar leven.

Wat gaf haar de kracht om staande te blijven in het geloof?

Efeze 6:10-18.

Weest krachtig in de Here. Onze strijd is niet tegen de mensen in onze omgeving die kwaad willen doen, maar onze strijd is tegen de kwade machten in de lucht.

Het is een geestelijke strijd.

Daarom kunnen we alleen staande blijven in die strijd als we geestelijke wapens beschikken. Het Woord van God somt hier de geestelijke wapenuitrusting op die we mogen aantrekken in het geloof.

- We mogen ons leven omgorden met de waarheid. Dit wil zeggen dat in ons handel en wandel het Woord van God centraal staat.
- We mogen ons kleden met het pantser van gerechtigheid. Dit is het nieuwe leven dat de Heilige Geest in ons ontwikkelt opdat we steeds meer gaan lijken op de Here Jezus.
- Wees altijd dienstbaar als het gaat om het evangelie van de Here Jezus.

- Leef door het geloof
- Bedenk de dingen die in de hemel aan jou gegeven zijn.
- Spreek het Woord van God uit, Claim de belofte van het Woord
- Bidt in alle gelegenheden, soms aanhoudend, in het bijzonder voor de broeders en zusters.

Als ons leven gebruik maakt van de 7 bovengenoemde geestelijke gedragingen, dan kunnen we standhouden in de strijd. En laten we het niet vergeten, het gaat alleen om de Naam van de Here Jezus groot te maken en te laten zien in onze omgeving.

Lees ook:

Spreuken 3:24

Jesaja 61:10

Jesaja 54:17

1 Johannes 4:1-2