

## Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen.  
Albert Klein zal ons voorgaan in de zangdienst.

## De preek van Peter van den Worm

### Ezechiël 36:22-38

In het dagelijks leven draait de hele wereld rond u en mij.  
Tenminste dat idee hebben we omdat wij ons leven in het middelpunt zetten.  
Maar de grote vraag is of dat echt zo is.  
Laten we lezen **1 Petrus 1:24-25**.  
Wat we in vers 24 lezen kan nauwelijks het middelpunt zijn van het bestaan.  
Wat we in vers 25 lezen echter wel.

Het is dus de Here God, Jahweh, Ik Ben, is in elk bestaan het middelpunt.  
Hij is het Begin en het Einde (**Openbaring 1:8**).  
En Zijn Woord ( wat er in de bijbel staat) blijft tot in eeuwigheid.  
In Romeinen 3:9-20 staat dat geen van ons iets goeds heeft of kan doen.  
Heeft God dan in het begin zich verkeken, als Hij zegt dat de schepping van de mens naar Zijn beeld en gelijkenis goed was?  
Nee, God heeft zich niet verkeken. Maar de mens heeft met zijn vrije wil een foute beslissing genomen. In plaats van God in het middelpunt van zijn bestaan te houden, wilde hij/zij zich zelf het middelpunt van het bestaan zijn.

In de tijd van Ezechiël, de tijd van ballingschap, spreekt de Here God tot Ezechiël (lees **Ezechiël 2: 3-5**).  
Het boek Ezechiël staat vol van de mening van God over het volk Israël en de omliggende volken; de wereld van toen. De zonde heeft zijn werk gedaan in het leven van de mens. Je zou toch zeggen dat al wat God in die tijd door Zijn profeten deed was dweilen met de kraan open. Om moedeloos van te worden.  
Soms lijkt ons leven ook op zo'n situatie. De zonde is niet te stuiten. De wil van de mens om het middelpunt van zijn omgeving te zijn, is dominant.  
Je zou zeggen dit wordt een onmogelijke opgave voor God om er nog iets goeds van te maken.  
Maar God houdt van zijn schepping, en God houdt van u en mij.  
Laten wij het er maar eens over hebben wat God van plan is, met deze chaos.  
Lees het boek Ezechiël voor hoofdstuk 36.  
In het begin was de wereld ook een chaos en God bracht ordening en leven.

Vanaf Ezechiël 36:22 gaat alles veranderen, omdat God het onmogelijke gaat doen onder de mensen. Laten we lezen **Ezechiël 36:22-38**.

We lezen in **vers 26** dat God in het oude iets nieuws schept.

Hij geeft de mens een nieuw hart en een nieuwe geest.

En God zal maken dat wij in Zijn verordeningen wandelen en dat wij Zijn bepalingen in acht gaan nemen ( **vers 27**).

God doet dit niet omdat het volk Israël, u en ik dit hebben verdiend maar om de eer van Zijn grote Naam (**vers 23 en vers 36**).

De Here God zegt in vers 36 dat Hij Zelf zal herbouwen (veranderen) wat afgebroken is.

Ziet God dan af om Zijn schepsels een vrije wil te geven wanneer Hij Zijn Geest in ons geeft om te leven?

Nee hoor, hier zie je de wijsheid van God.

God geeft alleen Zijn Geest in jouw als je er zelf om vraagt en als je zelf wil behoren tot de kinderen van God. Je moet geloven in de Here Jezus, de weg, de waarheid en het leven.

We hebben het allemaal niet verdiend, maar het gaat om de wijsheid van God die heeft voorzien in een herstel van Zijn schepping. Wanneer je daaraan mee wil doen, uit vrije wil, wordt God het middelpunt van je bestaan. Het gaat nu niet meer om uw belang, maar om Gods wil.

We lezen verder in Ezechiël niet meer over de vreselijke oordelen van voor Ezechiël 36. Ezechiël mag van God vertellen over de nieuwe schepping en de nieuwe tempel van God. We lezen ook over de verdelging van de vijanden Gog en Magog en de nieuwe tempel van God.

Als we de boodschap van God begrijpen, laten wij dan alle last van de zonde afleggen en de met volharding de weg lopen die voor ons ligt en laten we heel goed luisteren naar de Here Jezus en Hem scherp op Hem letten (**Hebreeën 12:1-3**).

Misschien zegt u, maar dat doe ik al. Dat is mooi.

Maar let u eens op de nuance die de schrijver van de brief aan de Hebreeën hier schrijft.

- De zonde die ons zo makkelijk verstrikt
- Met volharding de weg van God lopen
- Het oog scherp gericht blijven houden op Hem

Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel.

Laten we niet vergeten wat er in het 1<sup>e</sup> deel van Ezechiël staat en dat onze natuurlijke mens niet tot iets goeds in staat is (lees ook Romeinen 3:12) en kies elke dag vrijwillig om de Here Jezus, als Koning van je leven te dienen.