

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen.
Romeo Dragman zal ons voorgaan in de zangdienst.

De preek van Ko de Jong in een notendop.

Lezen Johannes 21:1-13

Ontbijten met de opgestane Heer.

Er was wat spanning onder de discipelen van de Here Jezus. Ze hadden een grote teleurstelling achter de rug, hun Heer was gekruisigd en gestorven. Hun hele droom om naast de Here Jezus de koning van Israël te staan was in duigen gevallen. En nu was Hij uit de doden opgestaan. 'Hij gaat u voor naar Galilea': zeiden de vrouwen. En nu zijn zij in Galilea. Ze hebben als troost maar weer hun oude vak opgepakt en zijn gaan vissen. Het resultaat is nul, lege netten en ze hadden niets te eten.

Maar de Here Jezus vangt hun weer op. Hij wist waar Zijn discipelen waren en treedt hen tegemoet. En spreekt hen aan. Zo is het ook in ons leven, als wij in het geloof dreigen vast te lopen, zoekt de Here Jezus ons weer op. En openbaart Zijn grootheid en macht om ons weer bij Hem te krijgen. En Hij herinnert ons aan Zijn beloften. Hij wil hen weer op weg helpen. Hij is de grote voorziener. Hij wil ons vissers van mensen maken. Laten wij goed luisteren wat Hij tegen ons zegt. Je mag dicht bij hem komen en je warmen bij het vuur dat Hij voor je klaar heeft gemaakt.

Lees Habbakuk 1:14 en Mattheüs 13:47

Mensen worden vergeleken met vissen die je mag vangen voor het Koninkrijk van God. En als je nog niets hebt gevangen, let dan op Hem en luister naar de Here Jezus.

Het ontbijt is een vervolg op het avondmaal dat de Here Jezus voor Zijn dood had met de discipelen. Hij breekt het brood en zorgt voor de toespijs. Hij zorgt er voor dat je geestelijk weer op krachten komt.