

### **Mededelingen:**

Aanstaande zondag zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen. Willem Agerbeek zal ons voorgaan in de zangdienst.

### **De preek van Ko de Jong in een notendop.**

Het was in de maand Nisan (nieuw begin).

De Israëlieten moesten van God een gaaf lam 4 dagen in huis nemen, als lid van de familie. Daarna moest het geofferd worden.

In de tijd van de Here Jezus gebeurde dit op een bijzondere wijze hetzelfde, in dezelfde periode van het jaar als de Israëlieten dit deden.

De Here Jezus werd 4 dagen op Paaszondag binnen gehaald als 'familie' en moest daarna op Golgotha worden geofferd voor u en voor mij.

Op zich een bijzondere situatie. De schepper van hemel en aarde bezat eigenlijk alles, maar Hij moest de veulen en de ezelen lenen van de eigenaars. De Here Jezus wil de mens gebruiken in het Koninkrijk van God. God stelt zich afhankelijk van mensen. Hij had ook de broodjes nodig van de knaap die meeliiep in de schare om het grote wonder te doen van de vermenigvuldiging van de broden.

Wat mag de Here Jezus van u gebruiken om Zijn plannen uit te voeren?

Er waren twee soorten mensen aanwezig bij de intocht in Jeruzalem.

De ene partij wilde er gewoon bij zijn, de sfeer voelen en de sensatie. De andere partij waren de volgelingen van de Here Jezus. De Here Jezus heeft zo wel eens gevraagd aan mensen in Zijn omgeving: 'Wie denk je, dat Ik ben?'

Hij vroeg het ook aan Petrus. God had het Petrus geopenbaard. Hij was niet alleen de koning de Joden, maar vooral de Zoon van God.

De sensatie was voor de ene partij nog niet afgelopen. Toen het er op aan kwam riepen ze 'kruisig Hem'.

In onze tijd gebeuren er ook sensationele rampen en hoogtijden.

Laat het bij u en mij er vooral om gaan, dat het Koninkrijk van God wordt gebouwd en dat de Here Jezus als Koning heerst in het leven van mensen.

### **Bijbelstudie. (Henoeh wandelde met God)**

<https://www.youtube.com/watch?v=runCYuiO5fw>

## Nieuws van het zendingsveld.

**Onderwerp:** Videonieuws uit Papoea-Nieuw-Guinea

Beste lieve vrienden,

Dit is een videobrief die zes filmpjes aanbeveelt. De eerste drie zijn voor de meeste lezers mogelijk al eerder langskomen. De laatste drie producties zijn echter nog maar tien dagen oud.

De volgende zes korte beschrijvingen geven een idee waar het filmpje over gaat. Even op de blauwe link tikken en de video zou moeten draaien. *Kijkadvies:* Als je de meeste informatie in de kortste tijd wil krijgen over onze reis, dan moet je de video onder punt vier bekijken.

1. Eind november 2022 vlogen Maija en ik terug naar ons Yabru-dorp vanuit het hoofdcentrum van onze organisatie. Zeshonderd kilometer vliegen en daarna lopen en varen door het moeras. Tot slot een warm welkom in het dorp.  
Video: [Terug naar ons Sepikdorp](#)
2. In 2022 waren er Abauscholen op 15 locaties. Het totale schoolprogramma omvat drie jaar. Als de kinderen drie jaar Abauschool hebben voltooid, dan is dat wel een schoolfeest waard. Beleef de diploma-uitreiking mee in Kipex en Isahu.  
Video: [Slotfeesten op Abauscholen](#)
3. De Abauscholen hebben getrainde leerkrachten nodig. Er ligt een goed doordacht lesprogramma voor ze klaar. Ze moeten alleen nog leren hoe ze dat programma moeten gebruiken. Video: [Abau onderwijzerscursus](#)
4. Een kort overzicht van de onderwijzerscursus en daarna de installatie van beamer en zonnepaneel in de Abau-dorpen. Video: [Hoofdpunten van het Abaunieuws](#)
5. Niet alles gaat volgens plan, maar de meeste dingen lopen toch goed af. Een verhaal over logistieke problemen en uitdagingen van de bevoorrading van Abauscholen.  
Video: [Ongeluk op de Diorivier](#)
6. Er zijn nu Abauscholen op 26 locaties. En beamersets in 13 Abauscholen die in 2022 hebben laten zien dat hun school goed functioneert. Wat is de meerwaarde van een beamer in de klas? Dat kan je zien in de volgende video: [De school beamer in actie](#)

Veel kijkplezier. Maija en ik kijken samen terug op deze lange periode in Papoea-Nieuw-Guinea in verraste verwondering. Zoveel gedaan, zoveel gebeurd en zoveel om diep dankbaar voor te zijn.

Met veel hartelijke en dankbare groeten,  
Arjen en Maija

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
Website: [www.betheltempel.nl](http://www.betheltempel.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.  
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)