

## Mededelingen:

Aanstaande zondag 5 maart zal Henk Goldberg het Woord brengen.  
Herbert van den Worm zal de voordienst doen.

## Voorbede

Voor Piet Zagers voor herstel van de 2 operaties en voor Judith Tirion voor gezondheid..

## De preek van Peter van den Worm.

Lezen **Markus 11:1-20**

Het is altijd fijn als je weet wat er gaat gebeuren in je nabije toekomst. De Here Jezus vertelt zijn discipelen wat er gaat gebeuren als ze in het dorp komen dat bij Jeruzalem ligt. Ze moeten de mensen die hun vragen stellen zeggen dat het gaat om de Here; de Here heeft het veulen nodig. De veulen heeft daar al die tijd staan wachten, tot dat de Here Jezus er een beroep op deed. Ook in ons leven kant het zelfde gebeuren. Jaren zijn we kind van God, het bezit van God, en in eens heeft de Here ons nodig en doet hij een beroep op onze tijd en inzet. Het gaat hier om een heenwijzing naar de komst als Koning van het Koninkrijk van God. Ook wij zijn dienstknechten van dat hemelse Koninkrijk. De omstanders roepen 'gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van de Here'. De verwachting van hen was het herstel van een aardse koninkrijk. Wat we hiervan kunnen leren is dat het bij ons ook vaak gaat om Gods zegeningen van het hier en nu. Maar het gaat God om Zijn Koninkrijk ( Lees Mattheüs 6:10). We hebben als mens der neiging om bij der invulling van ons leven vooral vanuit ons zelf te redeneren en in mindere mate te letten op wat God van ons wil. We lezen vervolgens over een gebeurtenis waarvan we in eerste instantie niets van begrijpen. De Here Jezus heeft honger en zoekt bij een vijgenboom naar vruchten. Omdat het de tijd er niet voor is, vervloekt de Here Jezus de boom. De volgende dag zien de discipelen dat de boom helemaal verdord is. Het was daarvoor een mooie boom vol bladeren. Het was onderdeel van een eigen biotoop en nu was het vervloekt en verdord. Wat wil de Here Jezus ons hiermee leren. Ons leven kan er goed en gezond uitzien, maar als de Here Jezus ons nodig heeft en wij geven 'niet thuis' dan heeft ons leven geen waarde. Je kan dan zeggen ja, de boom kan er niets aan doen, het was nog geen tijd voor de vruchten. De uitleg van het Woord van God volgt. Tussen de vervloeking van der Here Jezus en de daadwerkelijke verdorring vindt er in de tempel iets plaats. De tempel is de plaats waar God bij de mensen woonde. God woont nu in

ons hart. De Here Jezus had het al veel eerder gezien wat er in de tempel gebeurde. Het was een en al menselijke business. De mensen hadden vooral het eigenbelang voor ogen. Het ging om der vergeving van zonden. Dat werd afgekocht door het brengen van een offer. Het was een handeltje geworden en daar zijn we als mensen goed in. We hebben als mens God nodig voor alles en nog wat. Vooral onder de zondes Schuld kunnen de mensen gebukt gaan.

De vergeving van zonden is voor mensen een groot goed. Net als voor de Israëlieten in het oude testament. Onze godsdienst kan dan alleen in het teken staan van ons welzijn. Ook in onze tijd zijn er christenen die zo leven.

In de gemeente van Laodicea was dit ook het geval, de Here Jezus als koning was buiten gesloten. In openbaring 3:20 zegt de Here Jezus: 'zie ik sta aan de deur en Ik klop'. De Here Jezus is voor uw zonden gestorven, maar Hij wil ook een relatie met u hebben ( avondmaal houden). De vraag is wat voor honger de Here Jezus had. In Johannes 4:32 en 34 lezen we over ander voedsel: *De wil doen van de Vader en Zijn werk afmaken*. Als ons leven op ons zelf staat en wij de Here Jezus niets hebben te bieden, dan heeft ons leven totaal geen waarde. Het is net als de vijgenboom, van de ene dag op de andere verdord, lees 1 Petrus 1: 24.

U zal misschien zeggen: 'ik doe mijn best en probeer goed te zijn voor mijn omgeving en op z'n tijd, mijn tijd doe ik iets goeds voor een ander of steun ik een goed doel en de kerk. U bent dan net als de vijgenboom die als boom er goed uitziet en op de bestemde tijd de gewone aardse goede vruchten draagt.

Maar dan leert de bijbel ons waar het God om gaat. In de tempel, in ons hart, moet niet het eigen belang van de mens voorop staan, maar de Wil van God.

De tempel, ons hart moet een huis van gebed zijn. Wanneer God ons leven mag leiden, dan zijn we niet meer afhankelijk van onze aardse mogelijkheden. Als het gaat om het Koninkrijk van God, dan heeft God ons macht gegeven om een kind van God te worden, met alle privileges. Voor de Here Jezus was dit een voedsel om te leven. Dus geen eigen belang, het gaat om Gods Koninkrijk en Koning Jezus. Het kruisoffer van de Here Jezus is dan niet alleen belangrijk voor ons gemoedstoestand, maar vooral ook om het nieuwe geestelijk leven van God te ontdekken en daarin te groeien, door omgang met de Heilige Geest, door ons gebed. Ons hart is een plek van contact met God.

En als we God Zijn werk in ons laten doen, dan dragen we elke dag vrucht.

Het gaat niet meer om uw en mijn belangen, maar als u gelooft in het werk van de Here Jezus, dan gaat het alleen om Hem en kunt u Zijn honger stillen door de wil te doen van de Vader en Zijn werk hier op aarde afmaken.