

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong de woordverkondiging verzorgen.
Linda van den Worm zal ons voorgaan in de zangdienst.

De preek van Peter van den Worm.

Tijd en tijden.

Vandaag hebben we de klok een uur vooruit gezet.

We denken hiermee meer voordeel te behalen, doordat het vroeger licht is.

Laten we eens zien wat een wijs man in de bijbel zegt over tijd en tijden.

Het is heel bijzonder dat God aan het begin van de schepping de tijd schiep.

Voor de schepping van de hemel en aarde kende men geen tijd.

Er was voor de schepping geen sprake van verschil tussen dag en nacht.

Dus van zomertijd of wintertijd kon geen sprake zijn.

Het begin van de tijd staat in **Genesis 1: 5**; de eerste dag en de tijden worden in **Genesis 1:14** door God vastgesteld.

We weten niet hoe lang God het begrip 'tijd' laat bestaan. Waarschijnlijk tot na het duizendjarig vreedrijk. God heeft een tijdsplanning voor de gehele schepping, maar ook voor uw persoonlijk traject daarin.

Dan gaan we over tot de eeuwigheid zonder tijd en zonder dag en nacht.

Alles wat we meemaken en onze toekomst hier op aarde is tijdelijk.

Laten we maar eens lezen wat **2 Korinthe 4:16-18** zegt.

Met eigen woorden staat er. Je moet de dingen die op je afkomen relativeren.

Je moet ze in juist perspectief zien.

Als je wat ouder bent geworden moet je niet denken dat de rest van je leven er niet toe doet. Als je een moeilijke tijd doormaakt moet je niet denken dat dit het leven is en dat er geen oplossing voorhanden is en dat het tot niets leidt.

De bijbel zegt dat er voor u als christen zaken zijn die je niet kan zien maar die er wel zijn. En deze zaken die je niet kan zien zijn belangrijker en duurzamer dan de zaken die je wel kan zien. Ten eerste heeft Paulus het hier over je innerlijke mens, die los van je leeftijd elke dag wordt vernieuwd. Daarnaast is het zo, dat wanneer je door een 'korte' tijd van verdrukking heen gaat, dat dit een - hou je vast - alles-overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid met zich mee brengt. Dus, laten we niet zien op het zichtbare, de tijdelijke verdrukking, maar op het onzichtbare, dat wat het ons in eeuwigheid brengt.

Laten we ook gaan naar **Prediker 3:10-14**

God met de tijd ons ook 'bezigheid' gegeven om ons daarmee te vermoeien.

En alles is door God op zijn tijd mooi gemaakt.

De bijbel zegt dat er voor ons als mensen niets beter is dan ons te verblijden. het goede te doen in het leven.

Het is een gave van God dat je kan genieten van je werk en dat je te eten en te drinken hebt.

En alles wat God doet, ook in jou en mijn leven, blijft voor eeuwig.

Alles wat je met hem meemaakt, brengt een alles-overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid met zich mee (**2 Korinthe 4:17**).

Maar het gebeurt allemaal op God tijd.

Als gelovigen, als volgelingen van de Here Jezus, heb je twee levens.

Een leven als nakomeling van Adam (lees **Genesis 2:7**); Adam werd tot leven geblazen met God adem.

God blies op de pinksterdag opnieuw (**Handelingen 2: 2**).

De Naardense vertaling zegt: *Het geschiedt eensklaps: Vanuit de hemel klinkt een ruizen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis zij zijn gezeten.* God blies hier op de mens waardoor de mens nieuw leven ontvangt; het eeuwig leven. Lees ook **Johannes 3:16**.

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig (2 Korinthe 4:18).

Als je dingen met je ogen niet kunt zien, terwijl het Woord van God je vertelt dat ze er wel zijn. Kan je het alleen aannemen. Je gelooft het dan.

Je kan het Woord van God alleen geloven, als je de eigenaar van het Woord van God hebt leren kennen.

Hebreeën 11:1 zegt.

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is een bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. (Naardense vertaling).

God doet deze dingen omdat de mens vreest voor Zijn aangezicht (**Prediker 3:14**). Vrezen wil hier zeggen dat je God serieus neemt en rekening houdt met Hem. God heeft het allemaal in gang gezet met een voorop gesteld doel.

Dat begreep Abraham al in zijn tijd (Hebreeën 11:10). Een stad die door God was ontworpen en gebouwd.

Ook wij weten wat Gods plannen zijn. Wij zijn door genade één plant geworden met de Here Jezus, door onze doop. Wij zijn Zijn metgezel voor de eeuwigheid.

Daarom laten we onze ogen gericht houden op onze Leidsman en Voleinder van het geloof de Here Jezus Christus. En als u tijdelijk verdrukking hebt, weet dan wat er staat in 2 Korinthe 4:17.