

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal Ko de Jong de woordverkondiging verzorgen.
Romeo Dragman zal ons voorgaan in de zangdienst.

Voorbede

Allen voor gezondheid en herstel:
Hans en Linda van den Worm,
Piet Zagers
Judith Tirion
Gaby Melissant
Broeder Doebar.

De preek van Arie Kok in een notendop.

Lezen **Jacobus 4:8** en **Zacharia 1:3**

Het is belangrijk voor u en mij dat we blijven groeien in het geloof.

God wil elke dag in ons leven op een bijzondere manier werken.

We moeten altijd weer een stap doen naar de Here en elke keer als we die stap hebben gedaan dan mogen we de liefde en kracht van God ervaren.

Ook als we het niet meer zien zitten, bent u bij de Here God op het goede adres; Hij ziet het altijd zitten.

Het Griekse woord voor naderen heeft een grotere betekenis.

Het zegt ook iets over verwantschap en over gelijkenis met de ander.

Wanneer je in de nabijheid van God bent, ga je steeds meer op Hem lijken.

Doordat je de hand van God vasthoudt in je dagelijks leven, stroomt de warmte van Hem door je heen.

God wil ook op deze manier door ons heen werken.

Enkele aandachtspunten als we dicht bij God willen leven.

- Luisteren.

Je moet God goed blijven volgen door zijn woord te lezen en het Woord te gehoorzamen. Lees Johannes 15:7 en Spreuken 4:20-22.

- Aanroepen.

Psalm 145:18, Je mag God ten allen tijde aanroepen in vast vertrouwen (geloof). We mogen Hem betrekken bij onze acties en problemen.

- Aanbidden.

Net als Maria de Here Jezus zalfde met kostbare olie en met haar haar de voeten van de Here Jezus droogde en Hem zo eer gaf, mogen wij God onze liefde geven en Hem eren door Hem te prijzen met liederen en gebed.