

Mededelingen:

Aanstaande zondag zal broeder Arie Kok de woordverkondiging verzorgen. Roy Albersen zal ons voorgaan in de zangdienst.

Voorbede

Voor Piet Zagers voor herstel van de 2 operaties en voor Judith Tirion voor gezondheid. Voor Gaby die last van jicht heeft.

De preek van Henk Goldberg in een notendop.

Lezen Spreuken 3:5-6

We mogen God betrekken in alles wat we doen. Er zijn ook tijden dat we zelf niet weten wat we zouden moeten doen, omdat het probleem buiten ons kunnen ligt. Dan moeten we sowieso de hulp van God verwachten. Als we God betrekken in alles wat we doen, dan leren we Zijn wegen kennen.

Lezen Hosea 6:3

Onze levenshouding moet zijn dat we heel graag de Here willen kennen en zijn betrokkenheid zullen na streven en na jagen. God zal reageren op ons zoeken naar Hem en Hij zal ons Zijn weg bekend maken.

We zien bij de bloedvloeiende vrouw in het nieuwe testament, dat toen zij de Here Jezus in het geloof aanraakte, dat er kracht van de Here Jezus uitging en haar genas. Door God te betrekken in ons leven van elke dag, doen we het zelfde als deze vrouw. Het kennen van de Here Jezus en Zijn wegen, geeft ons vrede in het hart; Gods vrede. Wanneer we de Here Jezus elke keer leren kennen op onze wegen, groeien we in het geloof.

Lezen Psalmen 84:6-8

Je bent een gezegend mens als je sterkte in de helpende hand van God ligt.

Lezen Psalmen 25:10

Jezus vraagt u ook nu nog Hem te volgen. Hij vroeg het aan Zijn discipelen, maar Hij vraagt het nu ook aan u. De discipelen lieten hun oude doen en laten achter en volgden de Here Jezus in een geheel nieuwe setting. De Here Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door Hem te volgen gaan we op weg om Vader God te ontmoeten en we zullen niet in de duisternis wandelen.

Lezen Romeinen 8:32 en 1 Johannes 5:20

God heeft ons inzicht (geestelijke ogen en oren) gegeven om Hem, de waarachtige, te kennen.