

Mededelingen:

Aanstaande zondag 26 februari zal Peter van den Worm het Woord brengen.
Linda van den Worm zal de voordienst doen.

Voorbede

Voor Piet Zagers voor herstel van de 2 operaties en voor Judith Tirion voor gezondheid..

De preek van Ko de Jong in een notendop.

Ook in een gezegend huis is er ellende.

Lees Lukas 10:38-42 en Johannes 11:1-10

Wat is een gezegend huis en is jouw huis gezegend.

Over een gezegend huis lezen we in Psalm 133.

Het gaat over Martha, Maria en Lazarus. De Here Jezus houdt van deze familie dit lezen we in Johannes 11:5.

Het zijn 3 verschillende karakters en er wordt ook gekibbeld over wie wat moet doen.

Maria is de jongste zus en is minder actief als haar zus.

Ze luistert goed naar de Here Jezus en is als enige bewust dat de Here Jezus moet sterven voor haar zonden. Op een dag als ze allemaal aan tafel zitten zalft ze de voeten van de Here Jezus met een zeer kostbare zalf. In het hele huis rook je de geur van de Narduszalf. Voor Judas was het verspilling van een vermogen, maar Maria had goed geluisterd naar de Here Jezus.

Ook wij moeten goed luisteren naar de Heilige Geest om de wil van God te verstaan.

Martha was de oudste zus en zorgde voor de anderen. Ze was gastvrij maar stelde ook eisen aan de vriendschap met de Here Jezus. Zij ging de Here Jezus tegemoet om te zeggen wat zij er van vond dat de Here Jezus niet direct naar Lazarus was gekomen.

Lazarus was een man die zich wat op de achtergrond hield.

De naam Lazarus is afgeleid van de Hebreeuwse naam Eleazar en betekent 'God heeft geholpen'.

Het bijzondere van Lazarus was dat hij al 4 dagen overleden was en in staat van ontbinding. Maar toch kon hij de stem horen die hem gebod om uit het graf te komen.

Zo zien we dat een gezegend huis geen garantie biedt tegen ellendige gebeurtenissen.

Deze situatie werd door God gebruikt om ons te laten zien dat Hij macht heeft over de dood heen. We zien hier de autoriteit die de Here Jezus van de Vader heeft ontvangen.

Martha en Maria waren dolblij toen ze Lazarus weer konden omhelzen.

Het was weer knuffeldag (21 januari).

Zo we zien in ieder geval dat in een gezegend huis de Here Jezus het laatste woord heeft.