

Mededelingen:

Aanstaande zondag 19 februari zal Ko de Jong het Woord brengen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst doen.

Voorbede

Voor de mensen in het rampgebied van Turkije en Syrië.

De preek van Barry van Oertel.

Amos 2:4-16

In Amos spreekt de bijbel over de oordelen van God over Israël, Juda en de omliggende landen. In Amos 2 gaat het over Juda en Israël, Gods eigen volk. God noemt de reden van Zijn oordelen. Het zijn 3 a 4 overtredingen. Het volk van God overtrad de wetten van God omdat zij helemaal geen aandacht hadden voor God. Juda had zelfs de wetten van God verworpen en liep achter de leugengeesten aan.

Zo kan het ook zijn in ons leven. Als we de bijbel, Gods Woord uit het oog verliezen, dan kunnen we net als Juda gaan geloven in de leugen die de wereld in zijn ban heeft. Tegenwoordig noemen ze het nepnieuws of halve waarheden, een leugen om het goede doel te bereiken. Daarmee proberen de mensen elkaar gerust te stellen: 'God bedoelt het niet zo nauw'. Dit vinden we tegenwoordig terug in vele geestelijke stromingen. Maar laten wij ons houden aan het Woord van God.

In Israël werden de mensen als slaven verkocht. Er was geen barmhartigheid en geen respect voor de minder bedeeden. Ook spotten ze met de wetten van het Nazoreërshap en probeerden zij dit op allerlei wijze tegen te werken.

Dit was een gelofte van mensen die God van nabij wilden dienden.

Laten wij onze lieve God serieus nemen en Hem nauwgezet willen volgen.