

Mededelingen:

Aanstaande zondag 29 januari zal Barry van Oertel het Woord brengen.
Romeo Dragman zal de voordienst doen.

Voorbede gevraagd voor

Piet Zagers die dinsdag een hartoperatie moet ondergaan. Sharina die met vocht in haar longen in het ziekenhuis ligt. Voor herstel van Monica en Levy Albersen.

De preek van Peter van den Worm.

Kennen wij de wil van God voor ons leven; mensen naar Gods beeld en gelijkenis.

Laten we lezen wat er staat in **Romeinen 12:2**

En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.

We lezen in de Bijbel regelmatig over de wil van God.

De Bijbel zelf zegt in het algemeen ook iets over de wil van God.

Een testament is iemands laatste wil. De boeken van de Bijbel zijn verdeeld over het oude en nieuwe testament; de wil van God.

Paulus reageert bij een ontmoeting met de Here Jezus met de woorden: 'Wat wilt U dat ik doen zal?'; **Handelingen 9:6**.

Het gebed dat de Here Jezus ons leerde zegt ons ook dat we met God mogen bidden wat Zijn wil is: 'Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde';

Mattheüs 6:10.

In algemene zin is dus de wil van God bekend en vastgelegd in de Bijbel.

Als we onderzoek doen naar wat er in de Bijbel staat, weten we dus de wil van God. De mensen moeten worden veranderd naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:26) Maar wat betekent dit voor ons dagelijks leven.

Op welke manier zijn we instaat om Gods leiding te zien in ons leven.

Ook hierin mogen we het zelfde bidden als Paulus: 'Heer wat wilt u dat ik doen zal'. God is immers bij ons en communiceert met ons door Zijn Heilige Geest.

In **Spreuken 3:6** staat 'Ken Hem in al je wegen'.

De wil van God moet je horen uit de mond van God.

In de brieven aan de gemeenten in het boek Openbaring hoort Johannes het zelfde advies: 'Wie oren heeft om te horen, die hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. De Here Jezus zegt in **Johannes 14: 26** dat de Heilige Geest ons zal leiden.

En in **Romeinen 8:14** staat dat zo velen er geleid worden door de Heilige Geest, die zijn kinderen van God.

Paulus heeft het in Romeinen 12:2 over de innerlijke vernieuwing die ons anders doet leven. Nu is de vraag of u die innerlijke vernieuwing al ontdekt hebt. En of u daar zo enthousiast over bent geworden dat dat uw leven nu beheerst.

De bijbel zegt als we daarmee aan de slag gaan dat het een fontein van nieuw leven wordt en dat we nauwelijks behoefte hebben aan iets anders (**Johannes 4:14**).

Paulus zegt dat we alleen door dat nieuwe leven de wil van God mogen gaan kennen. Op welke manier kunnen we dit in praktijk brengen?

Allereerst moeten we in de innerlijke vernieuwing **geloven**.

In **2 Petrus 1: 3-4** staat dat God ons in Zijn Goddelijke kracht alles heeft geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort en dat wij deel mogen krijgen aan de Goddelijke natuur.

Daarbij moeten we **er ook naar gaan leven**.

In **vers 5** staat dat we om er alles aan te doen om na ons geloof, de deugd toe te voegen. Dat wil zeggen dat we *moreel goed moeten handelen*. Dus het nieuwe leven in praktijk moeten brengen.

Het nieuwe leven mag vervolgens (**vers 6**) **onze ervaring (kennis)** worden.

Omdat we naar Gods wil leven leren we God ook kennen.

Daardoor kunnen we ons **beheersen** omdat we beter kunnen/weten.

Als het tegenzit zullen we ook kunnen **blijven vasthouden** aan de beloften van God omdat we in middels weten dat God getrouw is en we op Hem mogen blijven wachten. De mensen in onze omgeving zullen ons vernieuwd leven opmerken en zich daarin verblijden (**godsvrucht**).

Als we dan steeds meer de Goddelijke natuur deelachtig worden groeit er ook (**vers 7**) **liefde voor broeders en zusters** en **liefde voor iedereen**.

We hebben dus wat te doen.

De leiding van de Heilige Geest (Johannes 14:26) is dus iets wat we zeker elke dag zullen nodig hebben en zullen merken.

We zullen er elke dag naar moeten uitzien, dus Hem verwachten.

In **Jesaja 40:31**

Maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Nieuws uit Macao.

Wij vertrouwen erop dat u gezond en in goede gezondheid bent. Suzanna en ik hebben het prima en willen graag met jullie een ervaring delen over een kind, Ji Geen, van het eerste kinderdagverblijf dat 25 jaar geleden in ons centrum was. Nadat hij ons kinderdagverblijf had verlaten, nam zijn vader hem mee naar Hong Kong, waar hij opgroeide. We hebben in de loop der jaren af en toe contact met hem gehad. Toch hebben we hem door de epidemie al 3 jaar niet meer gezien. Onlangs kwam hij voor twee dagen naar Macau om zijn grootmoeder te bezoeken, die eigenlijk voor hem zorgde terwijl hij in ons kinderdagverblijf was. Een van de eerste dingen die Ji Geen me vroeg toen ik het huis van zijn grootmoeder binnenging, was: "Kun je me een Bijbel geven!?" Hij is nog geen christen, maar wilde echt een Bijbel om hem te helpen omgaan met de druk en de stress van het leven, waarmee hij werd geconfronteerd, studierend om architect te worden.

Ik wil graag een paar citaten met je delen die hij me via WhatsApp schreef: "Ik denk altijd dat we een speciale band hebben, vooral omdat wat je mij hebt geleerd in mijn kindtijd. Ik weet niet zeker of ik me nu volledig aan Hem zal overgeven, maar ik zou er graag veel meer verhaal over willen weten. Soms als ik me raar en uit vertrouwen voel, zal ik altijd opstaan en weer vechten. Ik denk dat dat ook komt omdat je het concept van religies aan mij introduceert toen ik jong was. Dus ik heb nu het geloof om mijn leven opnieuw in te plannen. Thx zoveel!" We vragen om uw gebeden voor Ji Geen dat hij deze kerk zal gaan bezoeken en spoedig Jezus zal leren kennen en Gods liefde en redding zal begrijpen. Bid daarnaast ook voor de redding van zijn moeder en vader, inclusief zijn grootmoeder die nu 89 jaar oud is. Zijn oma kwam in 2021 naar ons kerstavondprogramma. Hier deelde ze onlangs met ons wat er met haar gebeurde toen ze die avond naar huis liep. Plotseling werd ze stijf of bevroren en kon ze helemaal niet bewegen. Dus riep ze onmiddellijk naar Jezus om hulp en een man kwam van achteren, pakte haar vast en ze werd weer normaal. Dit voorval moedigde haar geloof in Jezus echt aan!

Nogmaals bedankt voor uw zorg en gebeden voor deze dierbare familie, inclusief de grootmoeder, samen met het hele werk in Macau.

Moge God je blijven zegenen, beschermen en leiden gedurende 2023!

In Zijn grote liefde,

John en Suzanna

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl