

Mededelingen:

Aanstaande zondag 29 januari zal Peter van den Worm het Woord brengen. Linda van den Worm zal de voordienst doen.

De preek van Henk Tirion.

Er was eens een soldaat die toen de oorlog voorbij was van Alaska naar huis mocht. Hij stapte in de trein en de reis was verschrikkelijk, heet, geen water, veel ontberingen. En de mensen die in de trein zaten gaven het op en stapten uit. Maar de soldaat bleef zitten en ze zeiden tegen hem, dit is toch niet te doen, stap maar uit. Nee zei hij, want mijn vrouw wacht op mij. Daar gaat mijn woord over. Niet opgeven om het einddoel te halen en dat is Jezus ontmoeten.

Titus 2:11-13 Want Gods genade is verschenen aan alle mensen.

Vers 12. En deze genade onderwijst ons (doet ons inzien) doet ons indachtig zijn, dat wij ons moeten afkeren van de zonde en wereldse verlangens, om matig en rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld te zullen leven.

Het leert ons dat op deze weg, wij afstand moeten nemen van dat wat in de wereld is en godvruchtig te zullen leven in deze wereld. En met godsvruchtig leven wil zeggen deelhebben aan de natuur van Christus, zoals deugd nederigheid enz. Vers 13 En dat doen wij in verwachting (dus niet zomaar) maar in verwachting van de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder Jezus Christus. Dit is het uiteindelijke doel van deze genade dat wij in verwachting zouden leven naar die grote dag. Deze genade is zo groot, dat wij er alles voor over moeten hebben om ons oude leven op te zullen offeren. Dit lezen wij ook in Rom 6:6 waar Paulus zegt dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat wij niet meer de zonde zullen dienen. Nadat onze oude mens gestorven is, komt er een verlangen om Christus te willen ontmoeten. Deze genade stopt niet bij de zegeningen die wij krijgen maar doet ons met verwachting naar de komst van Jezus uitzien. Om Hem van aangezicht tot aangezicht te zullen zien, die ons met Hem verzoend heeft. En dat is niet niks. Wij beseffen vaak te weinig, wat dat inhoudt. Toen wij zondaren waren, kwam God met Zijn genade in ons leven. Toen wij in zonden leefden, kwam God met Zijn reddingsplan in ons leven. Een reddingsplan dat verschenen is aan alle mensen. Want Joh 3 zegt dat also lief had God de wereld. Een reddingsplan waardoor wij verlost zouden worden van onze zonden om daarna tot verheerlijking van God te zullen leven. En deze gift van God doet ons in staat zijn om op deze nieuwe weg godvruchtig te leven. En met godsvruchtig leven wil zeggen, verbonden te zijn met dat wat in Christus is. Ik neem vaak een voorbeeld van een zwerver, omdat het ons een duidelijk beeld geeft. De directeur van een loterij gaat naar een

zwerfer en houdt hem een cheque van één miljoen euro voor, die hij gewonnen heeft. Terwijl deze zwerfer een armzalig leven leidt, wordt hij ineens geconfronteerd met de hoofdprijs van één miljoen euro. In één klap wordt zijn leven veranderd van dat van een zwerfer tot miljonair. Zijn kartonnen onderkomen kan ingeruild worden voor een bungalow. De rijkdom die deze zwerfer gewonnen heeft doet hem telkens eraan herinneren dat hij zijn bestaan als zwerfer achter zich kan laten. Zo geldt dit ook voor ons als wij de genade van God in ons leven toegelaten hebben. De Heiligen Geest doet ons eraan herinneren dat wij ons oude leven achter ons kunnen laten om te wandelen in deze nieuwe situatie. De Heiligen Geest herinnert ons er telkens weer aan, dat wij een nieuwe status hebben. Paulus heeft het in Titus 3:3-5 ook over deze verandering wat wij voor deze genade van God waren en wat deze zaligmakende genade daarna met ons leven doet. Vroeger waren wij onwijs, ongehoorzaam, verslaafd aan allerlei begeerten en lusten, Maar nu komt het. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze Zaligmaker en Zijn liefde tot de mensen verscheen is. Vers 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt door Zijn barmhartigheid en door het bad der wedergeboorte en vernieuwd door de Heiligen Geest. Dit is onze geestelijke hoofdprijs. Dit is nu wat de genade van God in ons leven doet. God heeft Zijn Enige Zoon gezonden in deze wereld en heeft onze zonden op Hem doen aankomen zodat wij gerechtvaardigd zijn geworden en heeft ons een nieuwe weg geopenbaard waarop wij kunnen wandelen. En de Heiligen Geest onderwijst ons (maakt ons indachtig) dat op deze nieuwe weg, er geen plaats meer is voor de zonde, omdat het nieuwe leven wat wij van God ontvangen hebben een leven moet zijn waarin alleen God verheerlijkt moet worden. En deze nieuwe weg die wij op zijn gegaan moet gezien worden in ons leven. Net zoals de mensen het leven van deze zwerfer radicaal hebben zien veranderen vanwege zijn rijkdom. Zo moet ook in ons leven deze rijke gift van God gezien worden door de mensen. Zegt Jezus niet in Math 5:14 dat wij het licht van de wereld zijn. Een stad boven op een berg, kan niet verborgen zijn. Dus niet dat licht toedekken, maar op een kandelaar zetten, en dan komt het, omdat het hele huis verlicht zal zijn. Dat iedereen die in ons leven komt dat Licht van godsvrucht ook zal zien. Een mooi voorbeeld van mensen die deze rijkdom van God openbaar hebben gemaakt in hun leven kunnen wij lezen in Kol 1:3-5. Daar zegt Paulus tegen de Colossenzen: ik dank God als ik van uw geloof in Jezus Christus gehoord heb en van de liefde die u hebt tot alle medegelovigen. Paulus was verblijd, omdat de genade die hen verscheen was niet onzichtbaar was gebleken maar daadwerkelijk tot uiting gekomen was. De nieuwe weg die zij opgegaan zijn, hebben zij ook uitgedragen in hun leven. En deze liefde komt voort uit de verwachting, die zij hebben van de toekomst, die hun in de hemelen wacht.