

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 4/ 2023

Mededelingen:

Aanstaande zondag 29 januari zal Henk Tirion het Woord brengen.
Roy Albersen zal de voordienst doen.

De preek van Arie Kok in een notendop.

Ik heb geloofd en daarom spreek ik.

2 Korinthe 4:13-15

Het geloof is zo belangrijk. We kunnen van elkaar leren als we getuigen wat de Heer voor ons heeft gedaan. Paulus kon niet ophouden te spreken van de grootheid van God ondanks de vele verdrukkingen die hij leed.

Het gaat er in ons leven om dat we ervaren dat God een machtige Vader is.

Hij is immers bij ons en gaat met ons mee. Hij is degene die ons opricht als we zijn gevallen. Hij wordt ook gezien door ons heen. De Here Jezus is het licht dat in ons leven is gekomen en Hij verdrijft alle duisternis.

We lezen in hoofdstuk 4 vers 6 dat licht schijnt uit de duisternis. Dat is dat licht van de Here Jezus die vanuit ons hart schijnt. Gods nieuwe leven in ons is een schat in aarden vaten. Het is van God en wij mogen het(uit)dragen.

Het gaat niet om ons maar om het Licht der wereld.

Paulus haalt in 2 Korinthe 4:13-15 de Psalmist aan (Psalm 116:10).

Als u de gehele Psalm leest dan begrijpt u dat de psalmist veel had meegemaakt.

Net als Paulus ondervindt de Psalmist verdrukking. Maar God is daar altijd.

Lees ook 2 Korinthe 1:3-7

2 Korinthe 4:14

Wij weten het, dat wat God wil doen in ons leven omdat het in het Woord van God staat. We weten het en wij geloven het.