

Mededelingen:

Aanstaande zondag 22 januari zal Arie Kok het Woord brengen en Herbert van den Worm de voordienst leiden.

De preek van Ko de Jong in een notendop.

Lezen Prediker 4:9-12 , Handelingen 3:1-11 en Lucas 5:19.

Mensen hebben tegenwoordig een bubbel om hen heen en lopen daarom op afstand van elkaar. Ook in het Openbaar vervoer zie dat mensen liever niet hebben dat je naast hun gaat zitten.

Maar als christenen moet je elkaar vasthouden en er voor elkaar zijn.

De verlamden waarover we hebben gelezen hadden beide familie en vrienden die er voor hen waren. Het was niet makkelijk om bij de Here Jezus te komen. Maar ze gaven niet op. De Here Jezus zag het geloof van de vier vrienden. Gebundeld geloof is altijd beter dan als je alles alleen moet doen. De Here Jezus vergeeft zonden en Hij geneest. De Here Jezus kan weinig voor je betekenen als je niet gelooft (Matt. 13:58).

Ook de verlamde man bij de Schone poort werd geholpen door zijn familie.

Wanneer Petrus de man overeind trekt komt er kracht in zijn lichaam.

Hij klampte zich aan de discipelen vast lees ook 1 Korinthe 12:12.

Hij was ook een deel van het lichaam van Christus. Zo mogen we er voor elkaar zijn. Het lichaam is een samenhang. We zijn allemaal heel verschillend en toch mogen we ons één voelen in Christus.

We moeten elkaar vooral vasthouden als het stormt.

We gaan geen gemakkelijke tijd tegemoet.

In de brieven aan Filadelfia en Laodicea in Openbaringen 3 (de gemeente in de eind tijd) lezen we dat de gemeente beproefd gaat worden.

Laten we ons aan elkaar vasthouden en de beproevingen samen overwinnen.