

Mededelingen:

Aanstaande zondag 15 januari beginnen we om 14.00 uur.

De zaal is bezet tot 13.30 uur i.v.m. een concert.

Deze zondag zal Ko de Jong het Woord brengen en Romeo Dragman zal de voordienst leiden.

Vrijdag 6 januari is het stoffelijk overschot van onze lieve zuster Victorien begraven. Het was een goed afscheid en God zorgde voor een zonnetje.

De preek van Henk Goldberg in een notendop.

God is nabij.

Lezen Filepenzen 4:6-7

Een ieder mens moet door de stormen van het leven heen.

Maar bij u en mij is de Here nabij; Hij woont in ons.

Daarom mag je in ieder situatie God zoeken en op Hem vertrouwen.

Zijn mogelijkheden zijn onbeperkt.

Als je op God vertrouwt zal God je Zijn vrede in je hart geven.

Lees ook 2 Tessaloniëzen 2:16

Er is geen einde aan Gods trouw. De tekst zegt dat God ons altijd (voortdurend) hoort en helpt op Zijn tijd.

Filepenzen 4:19

God zal heerlijk voorzien in de Here Jezus naar Zijn rijkdom.

Deze tekst geeft ons ook aan dat God ook zal voorzien in gaven en talenten als wij werken in Zijn wijngaard.

Psalm 9-11

Wij mogen God leren kennen. Hij verlaat ons nooit.

Psalm 5:12-13

Romeinen 15:13

1 Korinthe 1:4-9

De genade van God wordt ons in der Here Jezus geschonken.

Door De Here Jezus mogen we uit de rijkdom van Hem leven.

Gospel (Dit lied werd bij de uitvaart van zuster Victorien ten gehore gebracht.)

https://www.youtube.com/watch?v=zeZn6v_gA7Y

Zendingsbericht uit Macau.

(Gericht aan Herbert en Betty.)

Heel erg bedankt dat je ons gisteren op de hoogte hebt gesteld dat Bethel Temple 400 Koers stuurde voor het werk hier in Macau. Dit was zo'n groot geschenk en nogmaals heel erg bedankt voor uw donatie, die zeker een grote hulp voor ons zal zijn. Jullie blijven allemaal een zegen voor de bediening hier en we waarderen vooral jullie gebeden, zegen jullie!

Ik weet niet zeker of je het hebt gehoord, maar Macau had een slechte uitbraak van Covid tijdens de kerstvakantie. We moesten onze kerstavonddienst en kerstdagdienst annuleren en hebben gisteren zelfs onze service geannuleerd, omdat sommige van onze mensen nog steeds positief waren en degenen die negatief waren erg uitgeput en moe waren, zoals ik ook was.

Dus we hebben het bericht vooraf opgenomen en ik heb het via WhatsApp naar onze kerkfamilie gestuurd. Ik dacht gewoon dat we allemaal een goede rust nodig hadden! Ik voel me nu zoveel beter en bijna weer normaal, hoewel ik heel gemakkelijk moe word, etc. Suzanna verkeert nog steeds in zeer goede gezondheid en heeft nooit positief getest. Dus nogmaals heel erg bedankt voor jullie gebeden.