

Mededelingen:

In week 52 is geen nieuwsbrief verstuurd. Deze zondag vierden we kerst. We beginnen dit jaar weer opnieuw met week 1.

Ik wens alle lezers een gezegend 2023 toe.

Op zondag 8 januari 2023 heeft broeder Henk Goldberg het woord. Herbert van den Worm zal de zangdienst leiden.

De preek van Peter van den Worm.

Wat zal ik God geven in 2023 voor alle Zijn weldaden?

Psalm 116:12-14

God heeft zoveel aan ons gegeven en Hij heeft ons zo gezegend dat de psalmist iets aan God wil teruggeven. Aan het begin van de psalm staat boven de psalm in mijn bijbel 'Danklied van een verlostte'.

In **vers 8** staan nogal wat weldaden van de Here aan u en mij. Het zijn zegeningen van de afgelopen jaren en misschien ook wel zegeningen van het afgelopen jaar.

Hij heeft mijn ziel gered van de dood.

In Johannes 11:25 staat dat u zal leven, ook al was hij gestorven. Dat komt omdat de Here Jezus het Leven en de Opstanding is.

Hij heeft mijn ogen bewaard voor tranen.

Wat kan een mens veel verdriet hebben door het vele leed dat er in de wereld is. God bewaart ons voor leed en als we toch lijden moeten, dan doen we dat samen met Hem. Hij woont in ons en als we het niet meer aankunnen dan draagt Hij ons (Psalm 68:20).

Hij bewaart mijn voeten voor struikelen.

Hoe doet de Here God dat? Gods Heilige Geest woont in ons. Wij mogen elke dag geleid worden door de Heilige Geest. Hij maakt ons zaken indachtig (lees Johannes 14). Dus God waarschuwt u, Hij spreekt tot u. Soms krijgt u een bepaald onvredig gevoel als u iets wil doen, dat kan makkelijk een hint zijn van de Heilige Geest die u wil duidelijk maken om iets niet te doen.

God is zo betrokken bij uw en mijn leven. Daarbij is God, een God van zijn Woord. De beloften van God zijn ja en amen.

Misschien denk je: 'is het überhaupt mogelijk om God iets te geven'.

Nu geeft God ons weer een nieuw jaar.

De psalmist geeft ons 5 tips om in het nieuwe jaar iets voor God terug te doen. Hij begint in **vers 2** om te schrijven dat je God altijd naar je luistert. Gods oren zijn afgestemd op onze roep. God verwacht dus dat we Hem aanroepen, elke dag. We mogen dus contact zoeken met God door de Heilige Geest. We doen dit onder andere door tijd te nemen voor gebed (lees ook Johannes 4:23). Je mag God aanbidden in geest en waarheid.

Gebed is niet alleen een vragenuurtje maar ook een gesprek met God.

In **vers 9** zegt de psalmist: ' ik zal wandelen voor het aangezicht van de Here'.

Ik zal leven door het geloof dat de Here bij mij in mijn buurt is en mij voortdurend ziet .

Dus ik zal wandelen in het Licht van God. Dit wil zeggen dat we voortdurend er op gefocust zijn om dat Licht te volgen. We kunnen dus niet zomaar leven voor ons eigen doelen en begeerten.

In **vers 13** staat dat we de beker van het heil heffen.

We doen een toast op het reddingswerk van de Here Jezus in ons leven.

We drinken uit de beker van het heil. We leven vanuit de vernieuwing die God ons elke dag geeft. Je toast op een goed resultaat. Zo hebben we de groei van het nieuwe leven elke dag voor ogen.

In **vers 14 en 18** staat dat we onze beloften aan God moeten nakomen als een getuigenis aan onze omgeving. De psalmist noemt hier ook specifiek Jeruzalem als beeld van het volk Israël.

We mogen ook onze hulp en gebeden inzetten voor Israël.

In **vers 17** zegt de psalmist dat we een offer van dankzegging mogen brengen.

Een offer kost u iets. We mogen uit dankbaarheid tijd maken om God te eren, te prijzen en te aanbidden.