

Mededelingen:

Op 25 december vieren we kerst. De viering begint dan om 16.00 uur en na de dienst zal u een maaltijd worden aangeboden. De deur gaat om 15.30 uur open. De leden die komen hebben zich opgegeven; er komen zo'n 75 personen.

De preek van Henk Tirion.

Het ware Licht

Ik las dat Nederland in de kerststemming komt. En het bewijs ervan zijn de lichtjes, die je overal ziet. Kerstlicht doet wat met mensen, wat gewoon licht niet doet, namelijk mensen in verroering brengen. Het geeft mensen een gevoel van verbroedering en brengt saamhorigheid teweeg. Het raakt mensen nog steeds als het kerstlicht wordt aangestoken. Kerstlicht maakt iets los in de mens, het geeft hen een behaaglijk gevoel. Het brengt hen in feeststemming. Ik moet denken aan een reclame, waarin een dakloze man ergens in een donker verlaten hoekje van de straat een gevoel van kerst creëert, door een kaars aan te steken. Ondanks dat dit kaarslicht, volop aanwezig is, wordt toch de duisternis, waarin de mens leeft niet verlicht, Ik moet denken aan de schepping. In Gen 1 lezen wij dat God in den beginne de hemel en de aarde schiep. De aarde nu was woest en ledig. En dan lezen wij dat er duisternis over de afgrond was. En God zei: daar zij licht, en het Woord ging uit en het werd licht. Zo begon God op de eerste dag van de schepping met licht in de duisternis te scheppen. Weet u, het ware Kerstlicht is een heel ander soort licht dan gewoon licht. Het ware Kerstlicht heeft namelijk een boodschap in zich. En ik denk dat het evangelie daarom ook met Licht wordt vergeleken. In Joh 12:46 staat dat het Licht de duisternis verdreven heeft. Dit ware Licht (evangelie) verdrijft de duisternis, waar de mens in gevangen zit. En het Licht openbaart zich in Joh 3: 16 Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon geschonken heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar eeuwig leven heeft. In dat licht mogen wij zien dat Jezus geboren is om de mens te bevrijden van de macht van de dood en hen eeuwig leven te geven. Van dat Licht lezen wij ook in Luk 2:9 dat in die Kerstnacht, toen de herders op het veld de wacht hielden over hun schapen er een engel verscheen en hen de blijde boodschap verkondigde van de geboorte van Jezus. En dan lezen wij dat het volle licht van de heerlijkheid van de Heer hen om scheen. De duisternis van de nacht, waar de herders in zaten werd verdreven door licht, vanwege de boodschap van de geboorte van Jezus. Heden is geboren uw Zaligmaker. Daar kon de duisternis niet tegen op. In Kol 1:13 wordt daar ook over geschreven, dat God ons bevrijd heeft uit de macht van de duisternis en ons een

plaats gegeven heeft in het koninkrijk van Zijn Zoon, Zijner liefde. Wat een geweldige openbaring van het Licht wat in ons leven geschieden heeft. Door dat Licht mogen wij zien dat Jezus gekomen is om ons met God te verzoenen. En in Luk 4:16 lezen wij dat als Jezus in de synagoge kwam en Hij de passage leest van Jes.61 1-3 alle ogen op Hem gericht waren. En Jezus zei toen tegen hen: vandaag is dit Woord in vervulling gegaan. De Kerstboodschap is toen ook daar uitgegaan. Licht brengend in de duisternis van hun leven. Kunt u zich voorstellen wat er door de mensen heen ging toen zij deze verlossende woorden uit de mond van Jezus hoorden. Bevrijding genezing herstel enz. Het ware Kerstlicht werd ook geopenbaard door Johannes, toen hij Jezus zag aankomen bij de Jordaan, Joh. 1:29 Zie het Lam van God Die de zonden van de wereld wegneemt. Jes.1:18 en al waren uw zonden nog zo rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En Scharlaken is een kleur die heel moeilijk verkleurd. Geen zonde te groot of Jezus maakt ze witter dan sneeuw. Wat een openbaring van het Licht, dat Jezus als het Lam van God de mens zal verlossen uit de duisternis van de dood. Wij zijn gekomen bij de vierde kaars, op weg naar Kerst, en gedenken dat Jezus als het Licht van de wereld geboren is geworden. De herders, die naar Bethlehem gingen en Jezus in de kribbe zagen, wisten niet hoe snel zij dit heerlijk nieuws moesten vertellen aan de mensen in hun stad, die naar dit moment hebben uitgekeken. Ook de Samaritaanse vrouw, toen Jezus Zich in haar leven geopenbaard had als de Messias kon dit grote nieuws niet voor zichzelf houden en ondanks dat de mensen in haar dorp op haar neer keken, verkondigde zij hun dat Jezus gekomen was. En de hele stad ging toen uit. Wat doet dat Kerstlicht met ons leven? Jezus zei tegen Zijn discipelen: gaat heen in de gehele wereld en getuig van het Licht. En getuigen van het Licht is verkondigen dat Jezus geboren is geworden om de mens uit de duisternis te bevrijden. Zonder verkondigen zal de mens in de duisternis blijven. U hebt het getuigenis van de geboorte van het Licht in u Laten wij dat Licht uit dragen in deze donkere wereld, zodat de mensen daar ook deel aan zullen hebben. Slot Jes 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem, die brengt goed nieuws. Zijn het onze voeten die heil brengen bij de mensen? Zijn wij brengers van het Licht. Liefelijk zijn de voeten die in deze duistere wereld getuigen van het heil van Christus, die al onze ongerechtigheden op Zich heeft genomen en ons met God verzoend heeft.