

Mededelingen:

Zondag 11 december spreekt Henk Goldberg. De voordienst is in handen van Linda van den Worm. Op 25 december vieren we kerst. De viering begint dan om 16.00 uur en na de dienst zal u een maaltijd worden aangeboden. In verband met de inkopen vragen we u om u op te geven als u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt. U kunt dan ook gasten meenemen, bijvoorbeeld vrienden of kennissen die nieuwsgierig zijn naar het evangelie.

Voorbede

Voor de broeders en zusters van Romeo in Suriname. Dat ze de overwinning van de Here Jezus mogen blijven proclameren. Er is veel armoede en ze ondervinden veel geestelijke tegenstand van de heersende boze machten (in de vorm van hindoegodsdienst).

Ook voor de zieken: Hans en Linda van den Worm, Sheurly Heinrici en Gaby Melissant. De situatie van Richard Lubach.

De preek van Peter van den Worm.

Markus 1:40-45

Er was een melaatse man in Juda. In die tijd was er nog geen behandeling tegen de Leprabacterie die de melaatsheid veroorzaakt.

De melaatsheid zorgt voor verminking, ongevoeligheid van de huid.

De bacterie is heel besmettelijk en de mensen in de omgeving van een melaatse moesten daarom afstand houden. De melaatse leefde daardoor in een isolement.

Als de melaatse de Here Jezus ontmoet gebeurt er een wonder.

De melaatse schijnt op een of ander reden de Here Jezus te kennen.

Laten we eens stil staan bij deze gebeurtenis.

De Here Jezus is bij Zijn discipelen Hij predikte het Koninkrijk van God (lees **vers 39**). De man die melaats was ging naar de Here Jezus toe. Dit is al een wonder dat hij zo dicht bij de Here Jezus kon komen. Hij moest wel 3 meter afstand houden zouden we in onze tijd zeggen. En dan zien we het geloof van deze man en de juiste houding naar Jezus toe.

Hij valt op zijn knieën (hiermee geeft hij aan Heer u bent Koning)

Hij zegt: 'U kunt mij genezen' (Hij geeft aan dat de Here Jezus God is en bij Hem alles mogelijk is).

Hij zegt ook: 'Als U het wilt'. (Dit komt niet zo vaak voor in de bijbel dat mensen rekening houden met de wil van God). Alleen de Here Jezus horen we dit ook bidden aan Zijn Vader. 'Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede', (**Lucas 22:42**).

De bijbel zegt dat de Here Jezus innerlijk met ontferming bewogen werd door deze woorden. Hij wil zo graag dat de mensen één worden met God en met Hem en dat kan alleen als we zo'n houding aannemen. Trouwens de Here Jezus leert ons ook zo bidden tot God de Vader: 'Uw Wil geschiede' (**Mattheüs 6:9**). Misschien zit daar wel in het geheim van een goed gebed. Het zijn de 1^e drie zinnen van het gebed dat de Here Jezus ons leerde.

Johannes 14:13-14.

Misschien bedoelt de Here Jezus met bidden 'in Zijn Naam', dat je moet bidden met dezelfde intentie als Hij. De Here Jezus wordt op meerdere plaatsen innerlijk bewogen. Het gaat om 3 belangrijke pijlers van het Koninkrijk van God. Pijlers die ook gelden nu voor ons in onze situaties. Hij viel op zijn knieën (de Here Jezus als Koning belijden; 'Uw Koninkrijk kome'). U kunt mij genezen. (U bent God u kan alles doen, 'Vader die in de hemelen zijt'.)

Als U het wilt. (Heer ik wil doen wat u behaagt, 'Uw wil geschiede.)

We moeten het leren, om te kijken met de ogen van de Here Jezus.

We mogen de Heilige Geest vragen om het nieuwe leven in ons te activeren.

We kennen dat begrip ook in onze samenleving.

Als je op een website toegang wil krijgen dan moet je een persoonlijke account aanmaken. Als je toegang wil krijgen tot het Koninkrijk van God moet je ook een persoonlijke actie doen. Het account geeft je recht om op de website te kijken en iets te bestellen. Het account (het recht) om actief te worden in het Koninkrijk van God is de Naam van de Here Jezus.

Als de bijbel zegt dat we mogen bidden in de Naam van de Here Jezus, dan mogen we ons verplaatsen in de Here Jezus. De bijbel zegt dat God ons heeft gezet in de Here Jezus Efeze 1:5. Dit is ons account waardoor we toegang mogen krijgen tot God genade. De toegangsgegevens moeten nauwkeurig worden opgegeven. Als een letter, cijfer of teken anders opgeeft krijgt u een error. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. God is de ontwerper en bouwheer van het Koninkrijk van God (**Hebr. 11:10**). We moeten goed letten op wat de Heilige Geest en het Woord van God zegt over het leven in de Here Jezus.

Laat de woorden van onze gebeden precies zijn zoals de Here Jezus het wil.

We mogen het aan de Heilige Geest vragen wat die woorden zijn.

Lees Johannes 16: 13-14.

Als ouders of als opa en oma kunt u ook zo vertederend kijken en je voelen als je kind of kleinkind dingen zegt of doet zoals jij dit altijd doet. Zo werd de Here Jezus innerlijk bewogen toen de melaatse man tot de Here Jezus kwam zoals Hij tot de Vader zou komen met een vraag.