

Mededelingen:

Zondag 4 december spreekt Peter van den Worm. De voordienst is in handen van Herbert van den Worm. Op 25 december vieren we kerst. De viering begint dan om 16.00 uur en na de dienst zal u een maaltijd worden aangeboden. In verband met de inkopen vragen we u om u op te geven als u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt.

U kunt dan ook gasten meenemen, bijvoorbeeld vrienden of kennissen die nieuwsgierig zijn naar het evangelie.

Voorbede

Voor de broeders en zusters van Romeo in Suriname. Dat ze de overwinning van de Here Jezus mogen blijven proclameren. Er is veel armoede en ze ondervinden veel geestelijke tegenstand van de heersende boze machten (in de vorm van hindoegodsdienst).

De preek van Barry van Oertel in een notendop.

God laat Amos profetieën uitspreken tegen de 6 aangrenzende volken van Israël en Juda (lees Amos 1 en 2) Daarna de profetieën tegen Juda en Israël (Amos 3). Die komen hard aan. Alle profetieën zijn reeds vervuld.

Je vraagt je af waarom God het gedrag van de volken zo hard aanpakt.

Israël en Juda waren het volk van God. Ze waren als het ware apart gezet voor God; we noemen dit een heilige volk. De volken rondom Israël waren vijandig tegen het volk. Het was Gods volk. En als je aan Gods volk komt, dan komt God in actie. Maar ook Israël en Juda, gedroegen zich niet als Gods Volk. De diversen invloeden van de godsdiensten van de buurlanden werden binnengehaald en wet van God werd er mee bezoedeld.

God accepteert dit niet omdat Hij een Heilige God is.

In Openbaringen lezen we dat der mensen menigte en de engelen dit voortdurend roepen heilig, heilig, heilig.

Dit is een les voor ons. Ook in onze tijd worden we overspoeld met invloeden van andere Godsdiensten. Zelfs de gemeenteleden doen daar onbewust aan mee.

We moeten in deze situatie dicht bij God leven en ons laten leiden door de Heilige Geest. We moeten ons heil niet bij een ander zoeken.

Voor de mensen die een andere godsdienst naleven is er hoop.

Lees het verhaal van Ruth. Zij was een Moabitische maar leerde de God van Abraham, Izaak en Jacob kennen. Het is niets voor niets dat zij één van de voorouders werd van de Here Jezus.