

Mededelingen:

Op zondag 27 november 2022 zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen. Roy Albersen zal de zangdienst doen. Tevens vieren we het Heilig Avondmaal.

Op 25 december vieren we kerst. De viering begint dan om 16.00 uur en na de dienst zal u een maaltijd worden aangeboden. In verband met de inkopen vragen we u om u op te geven als u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt. U kunt dan ook gasten meenemen, bijvoorbeeld vrienden of kennissen die nieuwsgierig zijn naar het evangelie.

Voorbede

Voor Richard Lubach die is opgenomen in een revalidatiehuis.

Ook voorbede gevraagd voor Alex Staupe, Gaby en Arie Melissant en het herstel van de operatie van Piet Zagers.

De preek van Ko de Jong in een notendop.

Laten we stil zijn, want de Here wil tot je spreken.

Net als bij elektrische auto's en fietsen is het belangrijk om geestelijk opgeladen te zijn. Je moet jezelf dan wel inpluggen op het geestelijk net. De Here Jezus had intens contact met de Vader doordat hij vele momenten had dat hij met de Vader in het gebed sprak.

Samuël was hier onervaren mee. Hij moest van Eli te horen krijgen dat God Samuël wilde spreken. Ook Eli had niet zo'n goed contact met God. Het duurde 3 pogingen van God voordat Eli dit door had. Er was op dat moment een geestelijke droogte in Israël. Samuël sliep in de tempel. Dichter bij God kon je haast niet komen. Samuël had nog geen relatie met God hoewel hij God in de tempel wel diende. In 1 Samuël 2:26 zien we dat Samuël wel groeide in zijn dienst in de tempel. God kijkt naar het hart en wil met Samuël spreken. Hij wil een relatie met Samuël. God zoekt mensen die Hem van harte aanbidden en wil ook met hen een relatie.

Lees ook wat Izaäk doet in Genesis 24:63. Hij gaat naar het open veld om Gods tegenwoordigheid te zoeken. Hij plukt als het ware in op het Geestelijk net. Laten ook wij tijd en gelegenheid vinden om in gesprek te gaan met God.