

## Mededelingen:

Op zondag 20 november 2022 zal Ko de Jong de woordverkondiging verzorgen. Willem Agerbeek leidt de zangdienst. Na de dienst zal worden vergaderd over de kerstviering dit jaar.,

## Voorbede

Voor Richard Lubach die is opgenomen in een revalidatiehuis.  
Ook voorbede gevraagd voor Alex Staupe, Gaby en Arie Melissant en de komende operatie van Piet Zagers.

## De preek van Arie Kok in een notendop.

Gods tijd.

In de tijd waarin we leven in God aanwezig, Hij is er altijd.

Lees Jesaja 55:8-9.

Hij heeft alles onder Zijn controle en heeft de wereld in Zijn hand.

Hij heeft alles geschapen en u en mij door en door.

In de eerste brief van Petrus hoofdstuk 4 vers 2 dat we in Zijn tijd leven en naar Zijn wil mogen leven. We moeten wakker blijven want de gebeurtenissen in de wereld zijn chaotisch en we vergeten vaak God er bij te betrekken.

God is iets bijzonders aan te plannen, volgens velen van ons leven we in de eindtijd. De bijbel zegt dat we door de Heilige Geest de tijden mogen verstaan.

Zelfs Satan weet dat hij maar weinig tijd heeft en gaat te keer als een briesende leeuw. Ondanks dat zijn we met de Here Jezus meer dan overwinnaar.

In Prediker 3:1-15 lezen we dat overal een bestemde tijd voor is.

God heeft die tijd aan ons gegeven om de gebeurtenissen samen met Hem te beleven. We lezen over allerlei tegenstellingen, we maken dus van alles mee.

Het is de bedoeling van God dat we de gebeurtenissen invullen naar Gods Woord.

We moeten de gebeurtenissen ook samen doorleven omdat God wil dat we één gemeente zullen zijn; een wereldgemeente.

Als we weten dat God bij ons is in elke gebeurtenis dan mogen we ook er op vertrouwen dat God ons helpt en Zijn weg laat zien.

We kunnen de dingen die we meemaken in ons dagelijks leven en de gebeurtenissen op wereldniveau naast het Woord van God leggen en zien wat God er van vindt.

In Prediker 8:5 staat dat we als wijzen de tijd van God mogen herkennen.

We mogen in onze tijd wandelen met God net als Henoeh.