

Mededelingen:

Op zondag 13 november 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen. Linda van den Worm leidt de zangdienst. Na de dienst zal worden vergaderd over de kerstviering dit jaar.,

Voorbede

Voor Richard Lubach die is opgenomen in een revalidatiehuis. Ook voorbede gevraagd voor zuster Victorien die in het ziekenhuis ligt.

De preek van Peter van den Worm.

Johannes 3:16

Dit is een tekst uit de bijbel die ieder kind van God kent.

Je zal de tekst misschien niet letterlijk precies kunnen opzeggen, maar wel ongeveer. Deze tekst staat vandaag centraal in mijn preek.

De bijbel zegt dat het eeuwig leven dat u van God ontvangt op grond van het nieuwe testament (het Woord van God) ontvang als een nieuw geboorte.

(**Johannes 3:3**) En als het de ruimte krijgt dan kan dit leven zich gaan ontwikkelen. Johannes zegt van dit leven in **Johannes 3:30** :

'Hij moet meer worden, ik echter minder'.

Wat we soms niet realiseren is dat het nieuwe leven al in ons aanwezig is en dat dit consequenties heeft voor ons dagelijks leven.

Het lijkt er op van buiten of er niets is veranderd. Maar **Johannes 3:16** eindigt met de zin dat u en ik nu al eeuwig leven hebben.

Dus een mens in een mens. De nieuwe mens in de oude mens.

Waar het vandaag om gaat is of wij dat nieuwe leven, de schat uit de hemel, het nieuwe leven van de Here Jezus zelf hebben onderzocht en hebben leren kennen.

We weten wat in de bijbel er over staat; **Galaten 5:22** heeft het hier over.

Laten we het gaan lezen.

De vraag is ook of wij van dat andere leven, de nieuw geboorte zijn gaan houden.

Je kan pas van iets houden als je het hebt leren kennen. Zijn het belangrijke vruchten voor ons. Is het waard om voor te gaan leven.

Paulus noemt het een schat in een kruik van gebakken aarde (**2 Korinthe 4:7**).

Wat we nu van elkaar zien is de aarden kruik. Dat is ook wat we gewoonlijk zelf zien. Maar met de Heilige Geest kunnen we met Zijn ogen kijken en kunnen we delen van de schat gaan ontdekken.

We weten dat dit leven vol is van de gerechtigheid van God.

Het is vol van de liefde van God, Zijn vrede, het geloof van de Here Jezus, Zijn toewijding etc. Het wil niet zeggen dat we het kunnen aanleren met onze natuurlijke talenten. We hoeven dus niet op onze tenen te lopen om te voldoen aan Gods maatstaf. Dit lukt ons sowieso toch niet. Maar hebben we onderzoek gedaan naar de schat die we van God hebben gekregen. We lezen verder in de tweede Korinthe brief dat je die schat vooral leert kennen in verdrukking. Hoe komt dat. Dit leven van de enig geboren Zoon van God wordt niet geaccepteerd door de natuurlijke mens. Het leven dat we van God hebben gekregen is Licht; en licht en duisternis verdragen elkaar niet. Het is een andere preek om het Licht te verspreiden in een donkere wereld. De bijbel zegt dat je '*in Hem moet geloven*'. Dit wil niet alleen zeggen dat je gelooft dat wat in de bijbel staat, maar in **vers 17** staat ook '*dat je door Hem wordt gered*'. Er staat niet *bent gered* want dan hoef je niets meer te doen. Nee, er staat je wordt door Hem gered.

Het is lastig als je zegt in de Here Jezus te geloven en het aardse leven liever te hebben dan het nieuwe leven van de Here Jezus. Je kan niet twee heren dienen. In de Here Jezus geloven is ook de Here Jezus volgen in je leven. De Here Jezus zegt in **Johannes 10:27-28a** *Mijn schapen horen Mijn stem en IK ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven.*

Dus dat betekent dat je je leven van alle dag moet toewijden aan Hem.

Dat je precies zijn instructies moet volgen . Dat kan alleen als je contact hebt met Hem. Wij hebben contact met de Zoon van God door de Heilige Geest die ook in ons woont. Mijn vraag aan u is of u al bezig bent om de schat uit te pakken. De bijbel zegt dat we dat samen met de Heilige Geest mogen doen. Hij zal ons leiden in al de waarheid (**Johannes 16:13**).

Als het leven van de Here Jezus in ons groeit, wordt het Licht ook gezien door onze omgeving en kunnen we op die manier een getuige zijn van de Here Jezus.

Johannes 3:16 ligt niet in het verleden. Toen wij tot geloof gekomen waren hebben wij eeuwig leven ontvangen en 'that is it'.

Nee, dat was het begin. Je moet vooral ook geloof hebben in het concept van de redding van God. Dus we moeten met de woorden van de Here Jezus verder leven. We moeten geen baby blijven. De nieuwe schepping in ons moeten we gaan ontdekken. Hoe meer we gaan ontdekken hoe meer we God gaan leren kennen en hoe meer we door God gekend gaan worden; want dit leven is God.

Johannes 11: 25-26 Door dit nieuwe leven van de Here Jezus zullen we de dood niet beleven, maar verder met Hem leven in der eeuwigheid.