

Bethel Tempel Rotterdam, Contactbrief week 44/ 2022

lieve broeders en zusters,

Bijgaand de nieuwsbrief van deze week.

Gods rijke zegen toegewenst

met vriendelijke groet,

Peter.

P.S. Nog een bericht van Arjen en Maija Lock

Beste lieve vrienden,

Mijn reis aan de andere kant van de evenaar gaat boven verwachting. Dat betekent niet dat alles precies volgens plan verloopt. Zoiets bestaat trouwens in Papoea-Nieuw-Guinea niet. Het is altijd improviseren en inspelen op veranderende omstandigheden. Georganiseerde chaos is de beste beschrijving hoe plannen en werkelijkheid met elkaar samen werken. Het begon al met het visum van Maija dat maar niet kwam. We besloten dat ik eerst zou vertrekken en Maija later.

Het kan anders gaan

Zo dacht ik een boeking te hebben voor een verblijfplaats in Vanimo. Ik bleek alleen op een wachtlijst te staan met vele wachtenden voor mij. Toch diezelfde avond nog een plek gevonden. Nadat we onze inkopen hadden gedaan zou ik met Alex op onze reisdag 's morgens op tijd vertrekken met een pick-up die ons bij de Sepikrivier zou brengen. De auto had echter problemen die verholpen moesten worden, dus de vertrektijd van negen uur 's morgens verschoof uur na uur, totdat we om drie 's middags vertrokken.

We kwamen daardoor niet overdag, maar 's nachts aan bij de Sepikrivier. Geen kano te bekennen. Ze hadden ons niet meer verwacht en waren naar huis teruggekeerd. Wat nu? Slapen in de open lucht met de kans dat al onze spullen nat zouden regenen? We zagen in het donker hoe een onbekende kano met buitenboordmotor naar ons toe voer. Ze hadden de lichten van de auto gezien en begrepen ons probleem. Zij wilden ons wel tegen betaling brengen. Een geweldige uitkomst. Mijn

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

zaklamp van eenvoudige Action-komaf functioneerde als de koplamp van de kano. Maar we voeren, en ook nog in de juiste richting.

Antenne vraagstuk

En zo hobbelden we verder. Op ons trainingscentrum wachtte ons het probleem met de radioantenne. Geen werkende antenne betekent geen communicatie met de buitenwereld. Ik heb een nieuw onderdeel bij me en twee pagina's instructies. We kijken, bespreken en nemen beslissingen. We kiezen blijkbaar voor de juiste interventies, want onze zendradio maakt weer vlot contact.

Leessets in actie

De volgende uitdaging is het uitproberen van de leeset. Ik heb al heel wat uurtjes gestoken in het maken van een aantrekkelijk schoolprogramma. Maar gaan we met het testen nog tegen onvoorziene problemen aanlopen?

Wel, de eerste testmorgen zit erop met echte Abaukinderen. De beamer liet zich besturen, het navigeren van de telefoon liep als een trein. Het beeld was duidelijk genoeg ondanks de felle ochtendzons in ons niet verduisterde klaslokaal. De kinderen, hun onderwijzers en ikzelf inclusief vonden het een daverend succes. De fotocollage geeft door hoe aandachtig de kinderen de les volgden.



Mededelingen:

Op zondag 6 november 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen. De Voordienst wordt verzorgd door Herbert van den Worm. Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.

Voorbede

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
 KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
 Website: www.betheltempel.nl
 Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
 Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
 Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
 E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Voor Richard Lubach die is opgenomen in het ziekenhuis met corona en sterkte voor Pamela Lubach die alleen bij hem mag komen en contact met hem houdt.

De preek van Rene Verburgt in een notendop.

Zijn we beschikbaar voor God. Kan God een beroep op ons doen.

Je kan altijd een beroep doen op God als je het moeilijk hebt. We moeten wel met onze nood tot God gaan en geloven dat Hij een beloner is van degene die Hem opzoekt.

Lees Openbaring 1:7-9.

Het gaat om de Here Jezus in het leven. Hij is het licht en het leven voor de mensen (Johannes 1). Wij hebben de Here Jezus nodig. We moeten ons dat wel blijven realiseren. Van onze kant moeten we God opzoeken en Hem betrekken bij onze problemen. Er is altijd wel wat om God er niet bij te betrekken. Toch moet de Here Jezus bij ons op de 1^e plaats staan.

In Openbaringen 2 tot 4 staat in alle brieven aan de gemeenten: 'die overwint'.

We moeten dus strijdt leveren om vooruit te komen in het Koninkrijk van God.

We moeten goed letten op de aanwijzingen van de Heilige Geest.

God wil zich aan ons openbaren. (2 Kronieken 16:9).

Lees ook 2 Tim. 4:6-8.

De strijd die we voeren is een geestelijke strijd. Het gaat hierbij om het geloof in Gods liefde en kracht.

Tenslotte lees Openbaring 22:12-21.

Jezus komt spoedig en Zijn loon is met Hem.