

Mededelingen:

Op zondag 23 oktober 2022 zal Henk Goldberg de woordverkondiging verzorgen. De voordienst zal door Willem Agerbeek worden gedaan. Wij houden een doopdienst op zaterdag 22 oktober. We beginnen dan om 11.00 uur. De locatie is Filadelfiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

De woordverkondiging van Henk Tirion. Voorbestemd zijn.

In Efeze 1:1 schrijft Paulus een brief aan de gemeente van Efeze en hij begint zijn brief met de woorden: aan de heiligen en gelovigen in Jezus Christus. Deze brief mogen wij ook lezen, omdat het niet alleen voor de gemeente van Efeze bestemd is maar zeker ook voor ons. Laten wij deze brief lezen alsof Paulus dat aan ons persoonlijk schrijft. In vers 2 begint Paulus in zijn brief als eerste ons het goede toe te wensen. *Genade zij uw deel en de vrede van God, onze Vader en de Here Jezus Christus.* In vers 3 lezen wij wat deze genade inhoudt: Alle lof en dank en eer komt God en Vader van onze Here Jezus Christus toe. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen die in de hemel aanwezig zijn. Er is geen één zegen, of God heeft ons daarmee gezegend. En weet u waarom God ons met zo'n enorme zegen, gezegend heeft? In vers 4 lezen wij de gedachten die achter deze zegen schuilgaat, waarom God ons met alle geestelijke zegeningen in de hemel gezegend heeft. Voordat God de wereld maakte, heeft God ons in Hem uitverkoren om voor Hem heilig en onberispelijk te zullen zijn in Zijn liefde. Dus toen wij nog niet geboren waren, heeft God Zijn oog al op ons laten vallen, en ons voor iets bestemd, namelijk dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Wij zijn voorbestemd om in Gods liefde te wandelen. Niemand kan heilig en onberispelijk voor God wandelen in de liefde, als God ons niet eerst gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen die in de hemel te vinden zijn. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen, die er in de hemel zijn, zodat wij onberispelijk kunnen wandelen in de liefde, zegt Efeze 1:3-4 Dit is het uiteindelijke doel wat God voor ogen heeft en waarvoor Hij ons vanaf het beginne heeft voorbestemd. Wat het betekent voorbestemd te zijn lezen wij zo mooi in het leven van Paulus. In Hand 9:1-15 lezen wij het hele verhaal. Ik vertel het in het kort. Paulus bleef de discipelen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. En dan lezen wij in vers 2 dat hij op weg is naar Damascus om daar vrouwen en mannen die in Jezus geloofden geboeid naar Jeruzalem te brengen. Daar werd hij door Jezus eraan herinnerd waarvoor hij voorbestemd was. Niet om christenen te vervolgen maar om Christus te prediken. In Gal 1:15-16 lezen wij dat Paulus zegt, dat hij

vanaf zijn geboorte door God afgezonderd werd. God heeft mij voorbestemd om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En op weg naar Damascus werd hij door Jezus daaraan herinnerd. Fijn dat ook wij door de Heiligen Geest steeds aan onze bestemming herinnerd worden. In Jes 5:1 lezen wij dat God ook het volk Israël voorbestemd heeft om een leven te leven waar God in verheerlijkt zou worden. Om dat te kunnen bereiken lezen wij in vers 1 dat God als eerste een wijngaard heeft gepland op een vette heuvel. Hij heeft het ontruimd van stenen en rommel en Hij heeft het toen beplant met edele wijnstokken. Dit laat ons duidelijk zien dat God iets van deze wijngaard verwacht. Vers 2b In het midden van de wijngaard bouwde Hij een toren en plantte een wijnpersbak. Dat betekent dat God verwacht dat Hij op een dag de druiven kan plukken en daar zoete wijn van kan maken. Hier zien wij dat het volk van God ook voorbestemd was om zoete wijn voort te brengen. Wat dat precies betekent om voorbestemd te zijn lezen wij in Kol. 3:12-13: Bekleedt u dan (wees herkenbaar) als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden. Wij zien toch ook duidelijk aan de kleding of wij met een zwerver of met een rijke man te maken hebben. Zo moet de wereld ook duidelijk kunnen zien dat zij met een kind van God te maken hebben. In ons innerlijke medeleven, in onze goedheid en nederigheid, en zachtmoedigheid en geduld, in verdraagzaamheid en door elkander te willen vergeven. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die ook u vergeven heeft in alles. Dit is het beeld wat wij als uitverkorenen zullen moeten uitdragen. Net zoals Jezus voorbestemd was om als Lam van God te sterven voor de mens. 2 Petr. 1:10 Daarom broeders, zet u des te meer in om uw roeping en uitverkiezing te bevestigen. Laat uit uw leven blijken dat God, u voorbestemd heeft om heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht te wandelen. Van Paulus lezen wij in Galaten 6:17 dat hij tegen de mensen zegt dat hij niet meer lastig gevallen wil worden, als het gaat over de gewoonten en geboden van mensen, want zegt hij, de littekens (het bewijs) op mijn lichaam laten zien dat ik een volgeling van Christus ben. Ook wij zullen de wereld moeten laten zien, dat wij niet mee willen doen met hun levensstijl, omdat ook wij een teken dragen, dat wij van God zijn. Laten wij ons ervan bewust zijn, dat wij door God voorbestemd zijn om heilig en rechtvaardig voor Hem te wandelen in de liefde. Om duidelijk te maken dat wij voorbestemd zijn door God zegt Jezus tegen Zijn discipelen in 1 Kor. 6:20 U bent duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en geest. Je ziet aan Alexander dat hij voorbestemd is om koning te worden en zijn leven is daar dan ook op gericht. Zijn handel en wandel getuigen dat. Laten wij bewust zijn van onze bestemming om in de liefde van Christus te wandelen. Als slot . 2 Petr 1:3-4 Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en godsvrucht leidt, door de kennis van God, Die ons geroepen heeft (voorbestemd) tot heerlijkheid en deugd. Hij heeft ons de kostbare en grootste beloften geschonken, opdat wij daardoor de Goddelijke natuur deelachtig zouden worden.