

Mededelingen:

Op zondag 16 oktober 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Linda van den Worm worden gedaan.

Wij houden een doopdienst op zaterdag 22 oktober. We beginnen dan om 11.00 uur. De locatie is Filadelfiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

De woordverkondiging van Barry van Oertel.

In de maand oktober viert Israël belangrijke feesten.

Daarom wil ik het vandaag hebben over gedenken en vieren.

In Deut. 6:4-9 lezen we dat we het Woord van God moeten gedenken en dat we mogen weten dat Hij een enige God is. Dit zegt iets over de almacht en trouw van God. In Num. 15 lezen we dat God het heeft over gedenkkwastjes die de Joden moesten dragen.

We lezen in het nieuwe testament over een vrouw die 18 jaar bloed vloeide en daardoor onrein was. Ze mocht geen contact hebben met haar familie. Zij leefde geïsoleerd. Maar zij dacht aan de beloften van het Woord van God en raakte als teken de zoom van het kleed van de Here Jezus aan (de gedenkkwasten) en daardoor werd zij genezen. De Here is één en het Woord van God is getrouw. Wij zijn verdeeld en hebben altijd twee mogelijkheden. Daarom is er altijd verdeeldheid in de wereld.

Gelukkig zitten we niet vast aan dit aardse leven. God heeft ons een nieuwe schepping gegeven.

Dat moeten we niet vergeten, maar het ten allen tijde gedenken.

Het heilsplan van God kunnen we onderverdelen in 7 gebeurtenissen.

God heeft ze ingesteld als feesten.

U kunt op het internet na lezen welke feesten God heeft ingesteld en wat ze betekenen voor u en mij (toets in : de zeven bijbelse feesten (Website van Jesussave.nl).

Als wij een beroep doen op God dan hoort Hij altijd naar onze bede.

Hij doet niet altijd wat wij vragen omdat het soms niet Zijn wil is. Maar God zorgt voor ons en alle dingen werken mede ten goede.