

Mededelingen:

Op zondag 9 oktober 2022 zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen. Zangdienst zal door Willem Agerbeek worden gedaan.

Wij houden een doopdienst op zaterdag 22 oktober. We beginnen dan om 11.00 uur. De locatie is Filadelfiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

Voorbede gevraagd voor Betty herstel van den operatie en Peggy voor een operatie (in november) aan een lekkende ader in haar been.

De woordverkondiging van Henk Tirion

Ik wil het vandaag hebben over naar God willen horen. Want in het horen naar God daar ligt een grote zegen. Naar goede raad luisteren komt altijd ten goede aan ons zelf. Wij worden daar zelf rijker van. Wij zien vaak dat kinderen die niet luisteren, vaak in grote moeilijkheden in hun leven komen. Terwijl kinderen die naar hun ouders geluisterd hebben vaak een goede basis hebben om in deze wereld goed terecht te komen. God wil hetzelfde bereiken met Zijn kinderen. In Deutr. 6:3 moest Mozes door God tot het volk spreken. Dit zijn de geboden, die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat u ze doet in het land, naar welke u heen trekt. Hier roept Mozes het volk op om te horen.

Vers 3 hoor dan Israël en neem waar dat u het doet. Luister goed en gehoorzaam het nauwgezet, zodat het u wel gaat. (de zegen van het horen) Hoor Israël, (naar wat moeten zij nu horen) In vers 4 zegt Mozes: de Heere onze God, is een enig God. Dit moest Mozes van God aan het volk zeggen. Zij hebben in die 400 jaren waarin zij als ballingen in Egypte woonden vele afgoden meegemaakt. Ja misschien zelf aanbeden, dat zien wij hun ook doen bij het gouden kalf. En wat zij nu moeten horen is dat God een enig God is. Dat er buiten God geen andere God is. Johannes zegt het in 1 Joh. 2:15 iets duidelijker: heb de wereld niet lief met alles wat erin is. Ook in ons geloofsleven moet horen een belangrijke plaats innemen. In Math13: 1-23 lezen wij een bekende gelijkenis over oren die moeten horen. Het gaat over de gelijkenis van het zaad dat op vier verschillende plaatsen terecht kwam. Als eerste viel een deel van het zaad op de weg. En de vogels kwamen en pikten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond.

Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon opkwam, zo is het verschroeid geworden en omdat het geen wortel had, is het verdord (moeilijkheden). Er viel ook wat zaad tussen de doornen, en de doornen groeiden op en verstikten het. En als laatste viel een deel van het zaad op goede aarde en gaf een rijke oogst. Vers 9 En als Jezus klaar is met spreken, eindigt Hij met de woorden: wie oren heeft om te horen, die hore. Wat moeten wij hier nu uit

opmaken? Ik denk dat wij hieruit moeten horen, dat er drie obstakels zijn die ervoor zorgen dat het zaad geen vrucht geeft. Als wij met het evangelie, die wij horen, niets doen. En als het evangelie die wij horen, met blijdschap ontvangen wordt, maar niet ons leven vervult, waardoor wij het zullen afleggen als er moeilijkheden op ons pad komen. En als wij het evangelie horen, maar ons ook bezorgd maken, wat wij zullen eten en waarmee wij ons zullen kleden en de zucht naar geld. Zijn wij ons ervan bewust, wat wij gehoord hebben? Wat wij gehoord hebben, is dat het zaad van Gods Woord de ruimte moet krijgen, wil het tot vrucht kunnen opwassen. En ruimte geven begint met Gods Woord te willen horen. De vierde akker die wel vrucht droeg, is iemand die de woorden van Jezus gehoord heeft en het toegelaten heeft in zijn leven, Door alle obstakels wat de wereld aanging, uit zijn leven gehaald heeft, zodat het zaad de ruimte kreeg om te groeien. Plaats God boven alle wereldse zaken en genoegens en zucht naar rijkdom en erkenning. Heb de wereld niet lief met alles wat erin is.

Nog een gelijkenis waar horen een cruciale plaats inneemt, lezen wij in Luk 19:12 In de gelijkenis van de tien ponden. Als een rijke man naar een ver land moest gaan riep hij zijn knechten bij zich en gaf ieder een grote som geld. En dan horen de knechten in vers 13 wat deze rijke man tegen hen zegt. Doe daar handel mee totdat ik terugkom. Deze knechten horen, dat als deze rijke man terugkomt, hij als eerste zal vragen, wat ze met zijn geld gedaan hebben. In vers 16 zien wij dat het ook gebeurde, dat toen deze rijke man terug kwam hij als eerste zijn knechten roept om te vragen hoeveel winst zij gemaakt hebben. Want dat was de opdracht die zij gehoord hebben. De eerste knecht zei tegen deze rijke man: Heer uw geld is tien keer meer waard geworden. En dat komt omdat deze knecht gehandeld heeft naar dat wat hij gehoord heeft. Terwijl die andere knecht in vers 20 deze woorden ook gehoord heeft, maar daar niets mee deed, omdat hij dacht dat deze rijke man nog lang niet terug zou komen. Niet willen luisteren, dat er een dag komt dat deze rijke man terugkomt zorgt dat hij niets met dat geld deed. Als Jezus terugkomt zullen ook wij deze vraag uit de mond van Jezus horen. In 2 Kor 5:10 gaat het over de rechterstoel van Christus, waar wij allemaal voor zullen komen te staan. En het doel daarvan is, dat de gelovigen daar niet geoordeeld zullen worden, maar beoordeeld zullen worden, welk loon zij zullen ontvangen. Hier horen wij welke kwaliteit (loon) de Heere aan ons werk toekent. (beloond) In 1 Kor 3:9 gaat het over het fundament (de rijkdom van het evangelie) waarmee wij gehandeld moesten hebben. Of wij op dat fundament (ons geloofsleven) met goud, of zilver, of met hout of hooi gebouwd hebben. Wanneer iemands werk (door vuur wordt beproefd) en blijft staan (goud of zilver), die ontvangt loon. Bij de rechterstoel van Christus zullen wij horen of wij loon verdiend hebben of niet. Matth. 7:24 Een ieder die Mijn woorden hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een wijs man. Laat de bron waaruit wij leven en werken gefundeerd zijn op de liefde van Jezus Christus.