

Mededelingen:

Op zondag 2 oktober 2022 zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Herbert van den Worm worden gedaan.

Wij houden een doopdienst op zaterdag 22 oktober. We beginnen dan om 11.00 uur. De locatie is Filadelphiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

Voorbede gevraagd voor Betty herstel van den operatie en Peggy voor een operatie (in november) aan een lekkende ader in haar been.

De woordverkondiging van Arjen Lock

We leven best in zware tijden. Financieel hebben veel mensen het moeilijk en in Europa is ineens de dreiging van een oorlog die ernstig uit de hand zou kunnen lopen. Hoe moeten wij nu leven als kinderen van God? Angstig ons verstoppen en hopen dat het snel voorbijgaat? Wij zijn niet de eerste mensen die in moeilijke tijden leven. In die zware tijden hebben we altijd God en elkaar. Toen God de mens schiep zei Hij dat niet goed was als de mens alleen zou zijn. We zijn er om elkaar te steunen en te helpen. Om ervoor te zorgen dat niemand eenzaam is. Dus God schiep niet één maar twee mensen. De Schepping was goed tot de zondeval. De zonde kwam in de wereld. Adam en Eva begonnen al met de waarheid te verdraaien, schuld schuiven. Met hun kinderen ging het nog slechter. De eerste moord vond plaats. De ene zoon van Adam en Eva sloeg de andere dood. Het verschil tussen God en zijn maaksel werd wel heel erg groot. We waren gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, maar door de zondeval kregen we ook veel gelijkenis met de grote Tegenstander van God. Wat moest er gebeuren? En dan komt het grootse wonder uit onze wereldgeschiedenis. In Genesis maakte God de mens, in het Nieuwe Testament werd God zelf mens in de persoon van Jezus. Dat is haast niet te bevatten. Jezus was Gods zoon. Hij was dus niet zomaar een persoon die God vanuit stof geschapen had. Jezus deelde het Goddelijke wezen met zijn Vader. Jezus was zowel God als mens. Gods zegenende hand en Zijn volledige Goddelijke goedkeuring rustte op Jezus. En Jezus schiep door zijn kruisdood en opstanding een nieuwe wereld. En hij noemde die wereld het Koninkrijk van God. Jezus maakte de belofte van eeuwig leven reëel door zijn opstanding. En toen ging Jezus naar de hemel. Dat wilden de

discipelen helemaal niet. Jezus zei tegen de discipelen: Nu is het jullie beurt. Het is jullie opdracht om de boodschap van het Koninkrijk van God overal te preken. Wees eerst zelf een discipel en maak mensen tot discipelen van mij. Begin in Jeruzalem en Judea en dan Samaria en dan tot aan de uiteinden der wereld. Wel, dat beginnen in Jeruzalem ging nog wel goed. Maar het probleem was dat het daarbij bleef. Ze gingen niet naar Samaria. Want daar woonden geen mensen van hun eigen volk. Het waren heidenen waar je niet mee omging. Het evangelie bleef daarom vooral in Jeruzalem. Toen gebeurde er wat in Jeruzalem. En dat was niet leuk voor de gemeente daar. Wij denken vaak dat de eerste gemeente in Jeruzalem geen problemen had. We denken dat daar alleen maar wonderen gebeurden, en dat ervoor iedereen werd gezorgd, en dat niemand ooit een probleem had. Wel, dat laatste klopte niet. Want er kwamen tijden van vervolgingen. Hoe ging dat precies? Het is het verhaal van Stefanus. In Handelingen staat dat hij vol van de Heilige Geest was. Maar zijn tegenstanders haatten hem. Ze wilden hem het liefst uit de weg ruimen. En op een dag ontstaat er een groot conflict. Nog een poosje willen ze wel naar Stefanus luisteren, maar dan slaan de stoppen door. Ze stenigen hem en hij sterft. Het is net alsof er een slechte en een goede film in dit verhaal door elkaar lopen. De slechte film is dat Stefanus gestenigd wordt door een woedende massa en dat Saulus dat goedkeurt en op dat moment besluit de gemeente te vervolgen. En hij voegt de daad bij het woord. Hij begint daarmee al op de dag dat Stefanus gedood wordt. De goede film is Stefanus zelf. Hij ziet geen woedende menigte met stenen, maar hij ziet Jezus die staat aan de rechterhand van God. De hemel is niet in paniek, maar kijkt voortdurend naar wat er gebeurt op aarde. Vanwege de vervolgingen gaan mensen Jeruzalem verlaten. En sommigen gaan naar Samaria. En dan zitten we ineens weer de goede film - ze gaan daar het evangelie verkondigen. In Handelingen 8, 9 en 10 is veel goed nieuws, want het evangelie gaat naar de Samaritanen, naar Afrika, naar de Romeinen en ook komt Saulus nog tot bekering. Al deze goede ontwikkelingen van de verspreiding van het evangelie waren het gevolg van de vervolgingen van de gemeente in Jeruzalem. Slechte tijden kunnen ook goede gevolgen hebben. Wij mogen ook in de nieuwe week weer Gods getuigen zijn die met woord of daad of vriendelijke aanwezigheid weer iets van Gods koninkrijk mogen doorgeven.

