

Bethel Tempel Rotterdam  
Contactbrief week 38/ 2022

### **Mededelingen:**

Op zondag 25 september 2022 zal Arjen Lock de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Roy Albersen worden gedaan.

Wij houden een doopdienst op zaterdag 22 oktober. We beginnen dan om 11.00 uur. De locatie is Filadelphiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

### **De woordverkondiging van Peter van den Worm.**

In Exodus 19:16-19 lezen we dat het volk van Israël de levende God mochten ontmoeten. Het was een moment dat je niet gauw zult vergeten.

Laten we het maar lezen.

Je houdt je hart al vast als het dondert en bliksemt.

Het hele volk beefde van angst.

In Openbaring 19:7-9 lezen we een andere ontmoeting tussen God en de mensen. Ik weet niet hoe u het ziet, maar ik denk dat de ontmoeting met God niet ver in de tijd meer is.

In Hebréeën 12:18-28 lezen we dat de schrijver van de Hebréeën brief al aangeeft dat we genaderd zijn, dichtbij zijn, tot de tijd van de bruiloft van het Lam. Een feestelijke vergadering met God, de Here Jezus, duizenden engelen en de bruid. Dat is uw en mijn bestemming. Wat een verschil met de ontmoeting tussen God en de mensen in Exodus. En dat alleen maar om het bloed van de Here Jezus dat uitgestort is voor u en mij (lees vers 24).

In Openbaring hebben we gelezen dat de bruid zich gereed gemaakt heeft. We weten dat dit het werk van de Heilige Geest is (Lees Johannes 16 vanaf vers 5).

Wij zijn dichtbij. We zijn genaderd. We moeten opletten. Als ik op reis ga naar Italië dan kan ik op de grote wegen makkelijk mijn navigatie volgen. Ik hoef dan niet eens zo op te letten. Dan krijg ik bericht 'over 150 km naar rechts.

Maar wanneer ik op de plaats van bestemming kom, moet ik op en top geconcentreerd zijn. Want dan luistert het nauw. In de gelijkenis van de dwaze en wijze maagden liep het ook zo. Aan het begin liepen ze alle 10 de bruidegom tegemoet. Maar het duurde lang voordat ze Hem konden ontmoeten. U weet dat alleen 5 van hen het feest hebben bereikt. Wat was hun geheim?

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
Website: [www.betheltempel.nl](http://www.betheltempel.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.  
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Ze hadden een extra kruik olie bij zich om hun lamp brandend te houden zodat zij konden zien waar zij liepen. Want het was middernacht, dus pikkedonker. De olie spreekt van de omgang met de Heilige Geest. Middernacht spreekt van de ongerechtigheid in deze wereld. Alleen door de leiding van de Heilige Geest kunnen we koers houden naar het feest in de stad van de levende God. Alleen met de Heilige Geest kunnen we ons gereedmaken voor de bruiloft van het Lam. De Heilige Geest maakt ons klaar om in de eeuwigheid naast de Here Jezus te kunnen staan. Het is wel een bijzondere plaats. En hoe maak je mensen hiervoor klaar? De bijbel noemt dit proces 'heiligmaking'. Dat komt omdat God heilig is en wij door de Heilige Geest klaar worden gemaakt om kinderen van God te worden.

God heeft gesproken. God heeft genade gegeven. God geeft u en mij alle middelen om het feest te bereiken. In het bijzonder heeft Hij ons Zijn Geest gegeven.

Wat een bijzondere bestemming ligt er voor ons.

En we zijn er haast. Het advies aan elke gemeente in Openbaring is:

'Wie oren heeft om te horen, hore wat de Geest tot de gemeente zegt'.

De waarschuwing van de Here Jezus, die Hij gaf in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, moeten we serieus nemen.

Alles wat de Here Jezus zegt heeft autoriteit.

Al denkt u van: 'ik denk dat je het niet zo nauw moet zien'.

Als de Here Jezus aan Petrus en de discipelen vraagt: 'Heb je voor Mij iets bij het eten'?

Dan zeggen ze: 'Nee' want ze hebben de hele nacht gevist en hebben helemaal niets gevangen. Op zich is dat al een bijzonderheid en een wonder op zich. In dat meer van Galilea waar normaliter veel vis zit, het waren professionals en helemaal niets gevangen in die grote netten van hen. Maar dan komt er nog een groter wonder. Als Jezus zegt tegen de discipelen: 'gooi je net nu maar uit aan de rechterkant van het schip'. Dat is toch raar. Alleen maar omdat de Here Jezus het zegt! Hij is nu eenmaal het Woord van God.

Psalm 33:9 Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.

Als het feest in de hemel uw bestemming is, en de tijd nabij is dat de Here Jezus als bruidegom u en mij komt halen, kunt u het beste goed luisteren naar de woorden van de Here Jezus, die de Heilige Geest tot de gemeente spreekt en uitlegt; uw heiligmaking.

Hebreeën 12:14 staat dat we deze heiligmaking ( gereedmaken van de bruid) moeten najagen.