

Bethel Tempel Rotterdam  
Contactbrief week 37/ 2022

### **Mededelingen:**

Op zondag 18 september 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Herbert van den Worm worden gedaan.

Wij zijn voornemens om een doopdienst te organiseren. Er zijn enkele leden van de gemeente die zich willen laten dopen. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

### **De woordverkondiging van Arie Kok in een notendop.**

#### **Lees 1 Korinthe 6:19**

Wij behoren God toe. Hij woont in ons door de Heilige Geest.

De bijbel zegt dat als we geleid worden door de Heilige Geest wij kinderen van God zijn. De vraag daarbij is wat wij als kinderen van God zien om ons heen.

Wanneer we wandelen onder leiding van de Heilige Geest dan zullen we oog hebben voor de opbouw van het Koninkrijk van God en zal ons leven een getuige zijn van de liefde van God voor de mensen. In Handelingen 1:8 lezen dit.

Ons werkterrein ligt vooral ook buiten de muren van de kerk.

Het gaat niet om ons en het reilen en zeilen van de gemeente, het moet er bij ons om gaan dat het Koninkrijk van God groeit en dat de gemeente vruchten draagt.

Het gaat daarbij ook om onze houding naar God.

We lezen in Lukas 18:9-14 dat de Farizeeër nog al zelfgenoegzaam was.

De Tollenaar wist dat hij een zondaar was en dat hij God nodig had.

In Johannes 15:8 staat dat we veel vrucht moeten dragen. Als we teveel met ons zelf bezig zijn en met interne activiteiten in de gemeente, missen we Gods bedoeling.

Het gaat vooral om het Woord van God dat in ons werkt en de Heilige Geest die ons moet leiden. Van ons zelf zit daar helemaal niets bij. Net als de Tollenaar is God ons genadig omdat Hij zoveel van ons houdt.