

## **Mededelingen:**

Op zondag 11 september 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Willem Agerbeek worden gedaan.

Wij zijn voornemens om een doopdienst te organiseren. Er zijn enkele leden van de gemeente die zich willen laten dopen. Als u nog niet gedoopt bent en zich ook willen laten dopen, laat het ons dan weten door een bericht te sturen aan onderstaand e-mailadres.

## **De woordverkondiging van Barry van Oertel in een notendop.**

*Amos,*

Amos was een Judeër, een herder die door God geroepen werd om aan Israël een boodschap te vertellen. In de tijd van Amos was er welvaart. De naam Amos betekent lastdrager. De bediening van Amos heeft veel overeenkomsten met onze bediening. God stuurt ook ons er op uit om Zijn boodschap te vertellen aan de wereld. Daarbij hebben we ook een last te dragen, een gebedslast.

We zijn net als Amos een wachter die de dingen van God mogen zien en zien aankomen. We kunnen daarom net als Amos, aan onze omgeving, vertellen over de liefde van God voor Zijn. Lees Amos 1:1.

In Amos 7:12-17 lezen we over de roeping van Amos. Als God je roept, doe dan wat Hij van je vraagt. Soms twijfelen we of we de stem van God hebben gehoord. Maar God kent onze twijfels en doorgrond ze. Hij zal dan duidelijker en aanhoudend tot ons spreken. De oorzaak dat God wil blijven spreken tot Zijn volk en tot de mensen in onze omgeving is dat Hij van hen houdt. Lees Jeremia 2:1-3. Hij wil alles doen om Zijn volk en nu de gemeente bij zich te hebben. God mist ons als wij van Hem afdwalen. Het is Zijn diepst verlangen om de gemeente als bruid van Zijn Zoon te volmaken. Wij mogen als christenen een voorbeeld zijn. Ga er maar van uit dat onze omgeving ziet dat wij kinderen van God zijn.

Er zijn 3 pijlers waarop de relatie tussen God en het volk Israël bestond.

1. Genesis 19:6 - Priesterschap
2. De aanwezigheid (Shekenah) en heerlijkheid van God.
3. De offers voor de vergeving van zonden.

Voor de gemeente van de Here Jezus geldt een soortgelijk rijtje.

1. Koninklijk priesterschap( 1 Petr. 5)
2. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in ons leven.
3. Het offer van de Here Jezus aan het kruis wat onze redden heeft mogelijk gemaakt.