

## **Mededelingen:**

Op zondag 28 augustus 2022 zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Linda van den Worm worden gedaan.

## **De woordverkondiging van Henk Tirion in een notendop.**

28 Aug 2022: Delen (bewust) zijn ervan.

Eén van Paulus laatste brieven die hij schrijft is aan Timotheüs.

2 Tim 2:1 Mijn zoon wees sterk door de genade die u in de gemeenschap met Jezus Christus bezit. Niet door spierkracht maar sterk door de genade. Door bewust te zijn van wat hij ontvangen heeft. Leer anderen wat ik aan jou en vele anderen geleerd heb. Vertel deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Paulus heeft het evangelie verkondigd en geeft deze bediening nu door aan Timotheüs.

In 2 Tim 1:5-6 lezen wij dat Paulus Timotheüs daaraan herinnert. Ik weet dat je geloof oprecht is en hoe je de Heere vertrouwt. Ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Om deze oorzaak (om deze geloofshouding) wil ik je eraan herinneren (indachtig maken) dat je de gave die je door oplegging van mijn handen hebt ontvangen, zult ontwikkelen.

Ook wij kennen deze genade, die ook wij ontvangen hebben, namelijk dat wij van zondaar een kind van God zijn geworden. m.a.w. deelhebben aan het lichaam van Christus. In Titus 3:4-7 kunnen wij het lezen.

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn Liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.

Dewelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde, door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, naar de hope des eeuwigen levens.

Dus in plaats van te moeten sterven van wege onze zonden, genade hebben ontvangen om eeuwig leven te beërven.

Als wij het leven van Paulus zien, kon hij machtig gebruikt worden om het evangelie te verkondigen, omdat hij wist wat voor rijkdom van genade hij ontvangen had. Dat zorgde ervoor dat de strijd, hoe groot die ook was, hem niet kon tegenhouden om het evangelie te verkondigen. Paulus haalde zijn kracht uit de genade die hij ontvangen had. In Rom. 8:38-39 zei hij ook overtuigend: ik weet dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus.

Er is geen grotere gift te bedenken dan dat wij van zondaar tot kind van God zijn geworden. Door bewust daarvan te zijn, kunnen wij de strijd aangaan. Maar, zijn wij er ons ook van bewust van de genade die wij ontvangen hebben, of moeten wij net als Timotheüs eraan herinnerd worden dat wij een machtige rijkdom bezitten? In de gelijkenis van de tien ponden lezen wij dat de dienstknecht wie met zijn geld handel ging drijven het dubbele aan winst kreeg. De andere knecht deed niets met het geld en moest zelfs geld teruggeven.