

Mededelingen:

Op zondag 28 augustus 2022 zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen. Voordienst zal door Herbert van den Worm worden gedaan.

Voorbede gevraagd.

We hebben twee speciale gebedsverzoeken:

Bob en Lottie Spencer waren jarenlang zendelingen in Brazilië. Ze zijn nu in de Verenigde Staten, omdat Bob in ernstige gezondheidstoestand verkeert door leverkanker. Hij lijdt ook aan een longontsteking en reageerde niet op de medicatie. Hoewel ze hem nu aan de steroïden hebben, wat zijn ademhaling echt heeft geholpen, verkeert Bob nog steeds in een zeer kritieke toestand. Bid alstublieft voor Gods aanraking van zijn lichaam, voor vrede in zijn geest en wijsheid voor de doktoren. Bid daarnaast alstublieft voor vrede, genade en kracht voor Lottie en hun hele familie in deze tijd.

Lotties zus, Ruthie en haar man Stanley Powers zijn ook missionarissen in Brazilië en dienen nog steeds in dat land. We ontvingen nieuws van Ruthie dat Stanley een pancreasaanval had en nu op de intensive care ligt in een Braziliaans ziekenhuis en in een kunstmatige coma ligt. Bovendien had hij een bloedstolsel in een van zijn benen, maar de dokters hebben het gevoel dat ze dat onder controle hebben. We zouden op dit moment ook uw gebed voor Stanley willen vragen, voor een volledig herstel en blijvende wijsheid voor de artsen. Daarnaast ook vrede, genade en kracht voor Ruthie en de hele familie.

In Zijn grote liefde,
John & Suzanne
Macao.

Preek van Henk Goldberg 21 augustus in een notendop.

De kracht van God.

Psalm 28:6-7

God is onze kracht, en Hij wil ons leiden en helpen.
We mogen op God vertrouwen en vol van Hem zijn.

Psalm 103:19-22

Als we zijn Woord in ons leven uitvoeren mogen we uitgroeien tot helden in Zijn Koninkrijk.

Psalm 138:7-8

De Here is bij ons ook in onze benauwdheden.
Doordat Hij ons leidt en helpt maakt Hij ons levend.

Wie hangt 'er zoo deerlijk geteisterd, geschonden,
Roodverwig, vol striemen en wonden,
Tot smaadheid en schande, aan 't kruishout verheven,
Wat heeft Hij, wat heeft Hij misdreven?

Dat is 'er het Slachtlam, zoo heilig geboren,
Tot breking, en lessing van toren:
Zijn misdaad is liefde, uitvloeien en geven,
Dat kost Hem, dat kost Hem Zijn leven.

Kost dat Hem Zijn leven, die schoonste van allen,
Hoe is Hij in 't lijden vervallen?
Of is het uit liefde, en heilige minne;
Wat zal Hij daarmede dan winnen?

Wat anders als 't leven der eeuwige zielen,
Die droevig in zonden vervielen,
Opdat Hij de schulden verzoene en boete,
Zoo druipen Zijn handen en voeten.

Ach Jezus, beminde, hoogwaarde, en schoone,
Wie zal U, wie zal U beloonen?
Uw weldaad, die gaat ons vermogen te boven.
Wij willen U prijzen en loven!

J. LUYKEN

Hij zal ook Zijn werk in
ons voltooien.
Gedicht voorgedragen
van J. Luyken.

Efeze 3:14-16

Je bent kostbaar in Gods
ogen. Je mag vertrouwen
op een rijke Vader in de
hemel die mild en
overvloedig ons zegent.

Psalm 111:1-10

Als we God in ons leven
gaan ervaren, zullen we
God de eer gaan geven
van ons leven. We mogen
het uitroepen: 'Halleluja,
Prijst de Here'. Laat ons
leven zijn tot Gods eer.

God heeft ons verlossing geschonken. Er is kracht in het bloed van het Lam.
In 1 Perus 4:11 lezen we dat we in al onze daden en woorden God elke dag mogen
verheerlijken.