

### **Mededelingen:**

Op zondag 32 juli 2022 zal Henk Goldberg de woordverkondiging verzorgen.  
Voordienst zal door Roy Albersen worden gedaan.

### **Voorbede gevraagd**

voor ons uitje met de gemeente aanstaande zaterdag.

### **Preek van Arjen Lock op 14 augustus in een notendop.**

Hoe weten we wat God's wil is.

Wil je Gods wil doen? Als Christen wil je dat natuurlijk. Maar hoe weet je nu wat Gods wil is? Als er wel vijf of meer verschillende keuzes zijn, welke kies je dan? Het gevaar is dan toch groot dat je de verkeerde keuze gaat maken.

Een eenvoudig voorbeeld met jonge kinderen en een aardse vader. Stel je voor dat de kinderen de wil van hun vader willen doen en dat ze aan hem vragen welk spel ze samen zullen gaan spelen. Zou hun vader lego de beste optie vinden - een bezigheid waarbij je steeds iets nieuws creëert? Of verstoppertje buiten in de vrije, gezonde natuur? Of monopoly waar je leert om met geld om te gaan en een goed rentmeester te worden?

Voor de vader is het echter niet zo belangrijk *welk* spel ze zullen kiezen, maar veel meer *hoe* ze dat spel met elkaar zullen spelen. De onderlinge harmonie en de afwezigheid van ruzie is het belangrijkste.

Een ander voorbeeld laat zien dat wij mensen ons nooit goed kunnen voorstellen hoe God denkt. Gods gedachten zijn hoger en rijker dan die van ons.



Stel je voor dat we willen bepalen welke kleur God het mooist zou vinden. We zouden allerlei redenen kunnen bedenken waarom God blauw, of groen, of toch rood of geel-goud de mooiste kleur zou vinden. De Bijbel zegt alleen dat God licht is. En het is mooi dat God het in de schepping heeft gelegd dat in dat licht al die hierboven genoemde kleuren aanwezig zijn zoals we kunnen zien met de regenboog die

verschijnt omdat het zonlicht gebroken wordt door regendruppels.

Als we nadenken over God wil dan is de belangrijkste vraag niet wat of waarheen, maar hoe en met wie. Kan Gods licht erbij komen? Wist je dat God ook graag wil weten wat jij zelf wil?

Jozua wilde ook graag weten welke kant hij op moest. Mozes was er niet meer. De wolkkolom en de vuurkolom waren er ook niet meer. Hoe moest het nu verder? Wie zou nu zeggen of ze naar rechts of naar links moeten gaan? God geeft dan een mooi antwoord op het gebed Jozua. Geen antwoord met links of rechts, maar wel een antwoord dat Jozua zelf moedig zijn voet moet neerzetten.

Jozua 1: 9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.

Dat is een prachtige belofte dat God ons aanmoedigt niet bang te zijn, maar onder zijn open hemel stappen in geloof te zetten. En het is Gods belofte dat hij bij ons zal zijn waar we ook heen gaan.